



© T.C. Kùltür ve Turizm Bakanlıđı  
Kùtùphaneler ve Yayınlar Genel Mùdùrlùđù

**Eser Adı:** İřkodra Vilayeti ‘Osmanlı Őa‘irleri  
**Mùellifi:** Ali Emirî Efendi  
**Hazırlayan:** Hakan T. Karateke  
**Yayın Yılı:** 2018  
**ISBN:** 978-975-17-4006-9  
**Ana Yayın Numarası:** 3570  
Kùltür Eserleri Dizisi-568

**Adres:** Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,  
No: 4, B-Blok, 06030 Ulus/ANKARA  
**Telefon:** 00 90 312 3099001  
**Faks:** 00 90 312 3098998  
**e-posta:** yaphaz@kulturturizm.gov.tr

[www.kulturturizm.gov.tr](http://www.kulturturizm.gov.tr)  
<http://ekitap.kulturturizm.gov.tr>

İŞKODRA VİLAYETİ  
OSMANLI ŞAİRLERİ

ALİ EMİRÎ

Hazırlayan  
Dr. Hakan T. Karateke

Ankara  
2018

## KISALTMALAR

BOA : Bařbakanlık Osmanlı Arřivleri

C : Cilt

KB : Kùltür Bakanlıęı

MEB : Milli Eęitim Bakanlıęı

TTK : Tùrk Tarih Kurumu

Yay. : Yayınları

## GİRİŞ

### Ali Emirî Efendi<sup>1</sup>

Ali Emirî 1857'de Diyarbakır'da doğdu. Babası Mehmed Şerif Efendi'dir. Öğrenimine Diyarbakır'da Sülûkiye medresesinde başladı, daha sonra amcası Şaban Kâmî Efendi'nin ve Fethullah Feyzî Efendi'nin derslerine devam etti. Küçük yaştan itibaren hem iyi bir eğitim gördü, hem de çok meraklı ve hafızası kuvvetli bir öğrenci idi. Tarihe ve özellikle edebiyata olan merakı ile çok fazla şiir yazdı ve ezberledi. *İleri* gazetesinde Ali Kemal Bey'e yazdığı cevap yazısında şiirlerini bastırmak istediğinden şöyle bahsediyor: "Umum kasidelerimin bir beyti bile noksan bırakılmamak üzere inşaallâh, vaktim müsait olursa on ciltli bir divan olarak neşr edeceğim..."<sup>2</sup> Nazmını rekîk ve pek de sanatlı bulmayan İbnülemin Mahmud Kemal "sürat ve suhulet" ile şiir yazdığını söylüyor.<sup>3</sup> Muhakkak ki, bu kadar kolayca şiir yazabilmesi, *Tezkire-i Şu'ara-i Âmid*'de şu sözleriyle kendisinin de belirttiği lugat bilgisinden de kaynaklanıyordu: "Hele zabt-ı lugat hususunda öyle bir selikaya malik oldum ki, bir gün ehibbadan birinin *Lugat-i 'Osmaniyye'*ye müracaat ettiğini görünce "Anda lugat var mıdır ki, müracaat ediyorsun" demiş bulundum. İhvan-i kiram ittifak ederek *Lugat-i 'Osmaniyye'*de ne kadar lugat-i gamiza varsa sual eylediler. Lehülhamd hiç birisinin manasını isabet ettirmekten aciz kalmadım". Bekâr olarak geçirdiği hayatının son yıllarında 16000 cilde varacak kütüphanesi için kitap toplama merakı yine bu yıllarda başlamıştı. *Divanü Lügati't-Türk* de ona bu merakının bir hediyesi olmuştur.<sup>4</sup>

Ali Emirî Efendi memuriyet hayatına 21 yaşında iken, Diyarbakır'da müsevvitlikle başladı. Ali Emirî'yi imtihan mahiyetinde, Nef'î'nin bir kasidesini tanzir etmesini isteyen ıslahat heyeti başkanı Âbidin Paşa, onu çok beğendi ve yanına aldı. Bundan sonra Emirî, Âbidin Paşa ile Harput'a, Sivas'a, Selânik'e gitti. Daha sonraları birçok yerlerde a'şar müdürlüğü, başkâtiplik, muhasebecilik yaptı. Sonra Erzurum defterdarı oldu ve 1896 yılında 7500 kuruş maaşla Yanya ve İşkodra'ya maliye müfettişi olarak atandı. Sonra da değişik yerlerde memuriyete devam eden Emirî, II. Meşrutiyetin ilânından sonra emekli oldu ve İstanbul'a yerleşti. Millî Tetebbular Encümeni ve Tasnif-i Vesaik-i

---

<sup>1</sup> Ali Emirî'nin hayatı, Ali Emirî (1328/1910). *Tezkire-i Şu'ara-i Âmid*. İstanbul: Matbaa-i Âmidî. 65-68; Ahmed Refik (24 Kânun-ı sani 1340-1924). "Ali Emirî Efendi Hayatı ve Âsârı". *İkdam* (9631): 2; İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 298-312; Serhan Tayşi (1989). "Ali Emirî Efendi". *İslâm Ansiklopedisi*. C. 2. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 390-391; Muhtar Tefkioğlu (1989). *Ali Emirî Efendi*. Ankara: KB Yay. isimli makale ve kitaplardan derlenmiştir.

<sup>2</sup> Ali Emirî Efendi 1391 (İstanbul: 17 Kânun-ı evvel 1337-1921). "Ali Kemal Bey'in Cevabına Cevab". *İleri* 3.

<sup>3</sup> İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 309.

<sup>4</sup> *Divanü Lügati't-Türk*'ün satın alınışı ve basılışının hikâyesi için bkz. Ali Emirî Efendi (31 Teşrin-i evvel 1338-1922). *Tarih ve Edebiyat*. İstanbul: Evkaf-ı İslamiyye Matbaası. (3): 56-58 dp. ; Kilisli Muallim Rifat (30 Eylül 1945). "Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!". *Yeni Sabah*. İstanbul. (2645): 3; Kilisli Muallim Rifat (4 Ekim 1945). "Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!". *Yeni Sabah*. İstanbul. (2652): 4; Kilisli Muallim Rifat (11 Ekim 1945). "Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!". *Yeni Sabah*. İstanbul. (2656): 3; Kilisli Muallim Rifat (14 Ekim 1945). "Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!". *Yeni Sabah*. İstanbul. (2659): 4; Kilisli Muallim Rifat (18 Ekim 1945). "Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!". *Yeni Sabah*. İstanbul. (2663): 3. Kitabın satın alınışı hakkında M. Rifat'ın anlattığı hikâyenin Ali Emirî'ninkinden ufak tefek farkları vardır.

Tarihiyye Encümeni'ne başkanlık etti ve Tarih-i 'Osmanî Encümeni'nde âzâ olarak görev yaptı. İstanbul'da gayri resmî olarak Osmanlı arşivinde çalıştı ve hâlâ "Ali Emirî Tasnifi" diye bilinen tasnifi yaptı. Aynı zamanda Vakıflar Nezareti'nde de çalışırken, eski eserlerin bakımsızlığını ve ihmali dile getiren "Vicdannameler"i kaleme aldı.

Millet kütüphanesi 1916'da Fatih'teki Feyzullah Efendi medresesinde kuruldu ve buranın ilk müdürü olan Ali Emirî ölünceye kadar bu görevinde kaldı. 23 Ocak 1924'te vefat etti ve vasiyeti üzerine Fatih camiinin haziresine gömüldü.<sup>5</sup>

### **İşkodra Vilayeti 'Osmanlı Şa'irleri hakkında**

Ali Emirî Efendi bu tezkiresini, önsözünde belirttiği üzere, maliye müfettişi olarak atandığı İşkodra vilayetine ikinci gidişinde, bir tesadüf eseri burada şiir söyleme geleneği olduğunu öğrenmesi üzerine yazmaya başlamıştır. İşkodra vilayetinde ancak üç ay kalabilmiş ve civar kasabaları da dolaşarak, şimdi elimizde olan metnin dört beş misli büyüklüğünde bir tezkire malzemesi derlemiştir. Fakat maalesef tezkire *İkdam* gazetesinde tefrika edilirken, 1919 senesinin gittikçe hareketlenen siyasî olayları nedeniyle yarım bırakılmıştır.

Ali Emirî tezkirenin tamamını bir kitap halinde yazmış mıydı, yoksa şairler hakkında bilgiler, şiirler notlar, fişler halinde miydi? Tefrikanın zaman zaman üçer dörder günlük aralar verdiği ve yayınlanan son parçadan evvel bir ay gibi uzun bir müddet tefrikaya devam etmediğine bakılırsa, bütün metni bir kitap haline getirmemişti. Tefrikadaki şairlerin alfabetik sırayı takip etmeleri gerekirken, zaman zaman takdim-tehirlerin olması da tezkireyi notlarından gün-be-gün yazmış olabileceği fikrini destekliyor.

Gazetede çıkan parçaları kesip, bir deftere yapıştıran Emirî (sadece 28 numaralı tefrika defterde yoktur), zaman zaman bu bozuklukları düzelterek sıraya koymuştur, fakat bazı şairlerin sırası yine de *huruf-ı heca*'ya uymamaktadır. Son üç şair (Rızâ, Râcî ve Zîver) gazetede tefrika edilmiş olmalarına rağmen, bu defterde Ali Emirî'nin elyazısıyla mevcuttur ve gazetede ki metinler ile birkaç kelime dışında aynıdır.

Bu defter Millet kütüphanesi, Ali Emirî Tarih Yazmaları 1190 numarada kayıtlıdır. Defterin boyutları 19.3x25.5 cm., gazete sütunlarının yapıştırıldığı bölüm ise 14x21 cm.dir. Defterin her sayfası numaralanmış şekilde 31 sayfaya ve 32inci sayfasının yarısına kadar küpürler yapıştırılmış, buradan itibaren 36'ncı sayfanın yarısına kadar da el yazısıyla son üç şair tamamlanmıştır. Defter siyah bir bez cilt beziyle ciltlenmiş, üstüne de bordo renkli bir kap geçirilmiştir.

Ali Emirî şairleri değerlendirirken yeri geldikçe yörenin geleneklerinden, ziyaret edilen yerlerinden, meşhur binalarından, binaların kitabelerinden tekke ve mezarlıklarından ve bölgenin

<sup>5</sup> R. Mantran ölüm tarihini yanlış olarak 23 Aralık 1923 olarak vermiştir. R. Mantran (1960). "Alî Amîrî". *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. C. 1A-B. Leiden: E. J. Brill. 391 ve aynı makale R. Mantran (1960). *Encyclopedie de l'Islam*. Nouvelle Edition. C. 1A-B. Leiden: E.J. Brill. 402.

coğrafi durumundan bahsetmiştir. Bazı şairlerin soy ağaçlarını vermiştir.<sup>6</sup> *İşkodra Vilayeti 'Osmanlı Şa'irleri'*ni bu yörenin edebî ve sosyal tarihi açısından kaynak bir eser haline getirmiştir.

Tezkirede konu başlığı olarak geçen 20 şairden dördünün paşa, dördünün şeyh ya da ilim erbabı, üçünün devlet memuru, üçünün muallim, ikisinin derviş, birinin zadedgândan ve üçünün de sadece şair oldukları anlaşılmaktadır. Bu tezkireyle, Ali Emirî Efendi gibi şiirle fazlasıyla uğraşmış bir kişiyi bile hayrete düşürmüş bir “bilinmeyen” ortaya çıkmış oluyor. Bu da Balkanlarda, hem de Arnavutların ve Hıristiyan cemaatlerin çok olduğu ve devlet memurlarından başka hemen hemen kimsenin Türkçe konuşmadığı İşkodra vilayeti ve civarında güçlü bir Osmanlı şiiri geleneğinin varlığıdır.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Emirî bu soy ağaçlarını çıkarırken *Sicill-i 'Osmanî'*den (Mehmed Süreyya (1308-15/1890-98). *Sicill-i 'Osmanî'*. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire) de faydalandığı anlaşılıyor. Mesela Ca'fer Sâdık Paşa için bkz. C. 2. 76; Mahmûd Paşa için bkz. C. 4. 335-36 gibi.

<sup>7</sup> Bu bölgede uzun süre askerî görevde bulunan Süleyman Külçe, *'Osmanlı Tarihinde Arnavutluk'* adlı eserinde şu tespiti yapıyor: “İşkodra Katolik Arnavutları İtalyan lisanını Arnavutça derecesinde tekellüm ederler. Buna rağmen resmî hükümet memurlarından başka İşkodra'da Türkçe konuşana tesadüf edilmez”. (Süleyman Külçe (1944). *'Osmanlı Tarihinde Arnavutluk'*. İzmir. 339). Bu tarihten hemen hemen iki yüz yıl önce 1662 senesinde şehri ziyaret eden Evliya Çelebî de İşkodralıların “cümlesinin lisanının Arnavutça” olduğunu söylüyor. (Evliya Çelebi (1318/1900-01). *Seyahatname*. C. 6. İstanbul: İkdam Matbaası. 111.

Bununla beraber İşkodra'nın Arnavut müslümanları fanatiklikleri ile meşhurdular. 19. yüzyılın ortasına kadar şehirdeki hıristiyan rahipler dinî kıyafetleriyle sokakta gezemiyorlardı. Yine bu zamanlara kadar İşkodra'nın içinde katolik kilisesi yoktu, sadece şehrin dışında küçük bir kilise bulunuyordu. İşkodra metropolidinin de şehirde oturmaya izni yoktu, bu yüzden iki sa'at mesafedeki bir köyde oturuyordu. Theodor Ippen (1907). *Skutari und die nordalbanische Küstenebene*. Sarajevo. 39'dan naklen Peter Bartl (1968). *Die Albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeitsbewegung (1878-1912)*. Wiesbaden: Otto-Harrasowitz. 39.

## KAYNAKÇA

- Ahmed Refik (24 Kânun-ı sani 1340-1924). "Ali Emirî Efendi Hayatı ve Âsârı". *İkdam*. (9631): 2.
- Ahmed Rif'at Efendi (1299/1881-82). *Lugat-i Tarihiyye ve Coğrafya*. C.1. İstanbul. 182-83.
- Ahmet Cevdet Paşa (1891). *Tarih-i Cevdet*. C. 7. Dersaadet: Matba'a-i 'Osmaniyye.
- Ali Emirî (1328/1910). *Tezkire-i Şu'ara-i Âmid*. İstanbul: Matba'a-i Âmidî. 65-68.
- Ali Emirî (31 Teşrin-i evvel 1338-1922). *Tarih ve Edebiyat*. İstanbul: Evkaf-ı İslamiyye Matba'ası. (3): 56-58 dp.
- Ali Emirî 1391 (İstanbul: 17 Kânun-ı evvel 1337-1921). "Alî Kemal Bey'in Cevabına Cevab". *İleri*. 3.
- Antonio Baldacci (1937). *Studi Speciali Albanesi*. C. 3. Roma.
- Babinger, Franz (1930). "Ewlijâ Tschelebi's Reisewege in Albanien". *Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen* (33): 5. dp. 1.
- Barbarich, Eugenio (1905). *Albania- Monografia antropogeografica*. Roma.
- Bartl, Peter (1968). *Die Albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeits-bewegung (1878-1912)*. Wiesbaden: Otto-Harrasowitz.
- Baysun, M. Cavid (1979). "Mustafa Paşa". *İslam Ansiklopedisi*. C. 8. İstanbul: MEB Yay. 727.
- BOA. *Sicill-i Ahval Defterleri*. C. 10. 660.
- Degrand, A. (1901), *Souvenirs de la Haute-Albanie*. Paris.
- Drizari, Nelo (1957). *Albanian-English and English-Albanian Dictionary*. 2nd enlarged edition. New York: Frederick Ungar Publishing. 54 ve 194.
- Ergun, Sadettin Nüzhet (1945). *Türk Şairleri*. C. 1-2. İstanbul: Ülkü Basımevi.
- Evliya Çelebi (1314/1896-97). *Seyahatname*. C. 2 ve 6. İstanbul: İkdam Matbaası. 133-139.
- Gyurkovics, Georg von (1881). *Albanien: Schilderung von Land und Leuten*. Wien.
- Hasluck, F.W. (1973). *Christianity and Islam under the sultans*. (Ed. Margaret M. Hasluck). C. 2. New York.
- Heywood, C. J. (1978). "Kara Mahmud Pasha". *The Encyclopedia of Islam*. New Edition. C. 4. Leiden: E. J. Brill. 588.
- Hugonnet, Léon (1886). *La Turquie inconnue. Roumanie-Bulgarie-Macédonie-Albanie*. Paris.
- Ippen, Theodor (1907). *Skutari und die nordalbanische Küstenebene*. Sarajevo.
- İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1988). *Son Asır Türk Şairleri*. C. 1-4. İstanbul: Dergâh Yay.
- İnalcık, Halil (1954). *Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid*. Ankara: TTK Yay.
- İz, Fahir ve Gönül Tekin (1974-84). *Saltukname*. 1-7 cüzler. (Tıpkıbasım). USA: Harvard Üniversitesi Basımevi.

- Kilisli Muallim Rifat (11 Ekim 1945). “Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!”. *Yeni Sabah*. İstanbul. (2656): 3.
- Kilisli Muallim Rifat (14 Ekim 1945). “Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!”. *Yeni Sabah*. İstanbul. (2659): 4.
- Kilisli Muallim Rifat (18 Ekim 1945). “Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!”. *Yeni Sabah*. İstanbul. (2663): 3.
- Kilisli Muallim Rifat (30 Eylül 1945). “Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!”. *Yeni Sabah*. İstanbul. (2645): 3.
- Kilisli Muallim Rifat (4 Ekim 1945). “Üstad Kilisli Muallim Rifat Anlatıyor: Bildiklerim!”. *Yeni Sabah*. İstanbul. (2652): 4.
- Köhbach, Markus (1986). “Nordalbanien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts- Das Paşalık Shkodër unter der Herrschaft der Familie Bushatlli”. *Albanien-Symposion Kittsee*. Kittsee. 133-179.
- Komisyon (1968). *Köylerimiz 1 Mart 1968 Gününe Kadar*. Ankara: Başbakanlık Basımevi.
- Külçe, Süleyman (1944). *Osmanlı Tarihinde Arnavutluk*. İzmir.
- Mantran, R. (1960). “Alî Amîrî”. *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition. C. 1A-B. Leiden: E. J. Brill. 391-402.
- Mehmed Süreyya (1308-15/1890-98). *Sicill-i Osmanî*. C. 1, 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
- Şemseddin Sami (1306/1888-89). *Kamusü'l-A'lâm*. C. 2. İstanbul: Mihran Matbaası.
- Tayşi, Serhan (1989). “Ali Emîrî Efendi”. *İslâm Ansiklopedisi*. C. 2. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 390-391.
- Tevfikoğlu, Muhtar (1989). *Ali Emîrî Efendi*. Ankara: KB Yay.
- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1956). *Osmanlı Tarihi*. C. 4/1. Ankara: TTK Yay.



İŞKODRA VİLAYETİ

OSMANLI ŞAİRLERİ



## [1] İŞKODRA VİLÂYETİ 'OSMANLI ŞA'İRLERİ

'Osmanlı edebiyatı 'âleminde  
yeni zuhur eden bir hazine

Cenab-ı Hakka farîza-ı tahmîdi ifadan sonra şöylece söze başlarım: Hicrî 1314/1896 senesi eva'ilinde Erzurum vilayeti defterdarı bulunuyordum. Ani olarak Dersaadetden aldığım bir telgraf-namede, bâ-irade-i seniyye 7500 guruş ma'aşla Yanya ve İşkodra vilayetleri umur-ı maliyye müfettişliğine ta'vin olunduğumdan yerime bir münasibini bi't-tevki 'azimetim emrolunuyordu.

Birkaç gün zarfında Erzurum'dan hareket<sup>8</sup> ve Dersaadet'e muvasalatla onbeş gün kalarak Yanya'ya [Ιωάννινα] gittim.<sup>9</sup> Bir müddet sonra Leskovik, Piremedi [Përmet], Berat, Vuştine [?, herhalde Lushnjë], Kavaye [Kavajë] tarikıyla Draç'a [Durrës] ve Draç'tan bahren İşkodra'ya [Shkodër] 'azimet eyledim.<sup>10</sup>

Ben bu havali ahalisini pek zekî, muktedir, Devlet-i 'aliyyeye sadık ve merd adamlar gördüm. Lâkin buralarda kadim bir Türk edebiyatı olduğunu ne kendileri söylediler, ne de ben hissettim. İşkodra vilayetinde iki üç mah kadar cevelân eyledikten sonra yine Yanya'ya 'avdet eyledim.

Yanya ve havalisinde bir müddet geşt ü gûzar eyledikten sonra, ikinci def'a olarak İşkodra'ya geldim. Tesadüf bu ya, İşkodra 'ulemasından ziyarete gelen ba'zı zevat 'Arapça tekellüm ettiler. Benim garabetimi mucib olarak ne suretle öğrendiklerini su'al edince, biz Türkçe'den başka hem 'Arapça, hem Farisî bilir ve konuşuruz, bizim ecdadımız da böyle idi dediler. Ve hakikaten ba'zıları da pek fasih Farisî konuşmağa başladılar. Benim ta'accübüm artmakla beraber kelâmı 'Osmanlı edebiyatı cihetine döktüm.

<sup>8</sup> Ali Emirî'nin Erzurum'dan ayrılış tarihi sicilindeki bir nota göre 10 Muharrem 1314-10 Haziran 1312/22 Haziran 1896'dır ( BOA. *Sicill-i Ahval Defterleri*. C. 10. 660).

<sup>9</sup> Yeni maliye müfettişliği görevine başlama tarihi ise 4 Rebiülevvel 1314-1 Ağustos 1312/14 Ağustos 1896'dır. (BOA. *Sicill-i Ahval Defterleri*. C. 10. 660).

<sup>10</sup> İşkodra'nın 1898-99 yılında basılan *İşkodra Salnamesi*'ne göre (*İşkodra Vilayeti'nin 1316 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Salnamedir* (1316). İşkodra: Vilayet Matbaası. 140) şehrin yerleşim birimleri şöyledir: 8500 hane, 1 hükümet konağı, 1 hastahane, 7 karakol, 3600 dükkân, 2 otel, 35 han, 1 hamam, 26 cami (Bu sayı Theodor Ippen birinci dünya savaşından önce İşkodra'yı ziyaret ettiğinde de aynı idi; Theodor Ippen (1907). *Skutari und die nordalbanische Küstenebene*. Sarajevo. 36), 2 medrese, 1 kütüphane, 2 Rum kilisesi, 1 Katolik kilisesi, 17 İslâm mektebi, 1 Rum mektebi, 5 Katolik mektebi. Bu zamanlarda yöreye giden seyyahların nüfus ile ilgili verdikleri rakamlar ise salnamedeki sayıları pek tutmuyor. Mesela Léon Hugonnet (1886). *La Turquie inconnue. Roumanie-Bulgarie-Macédonie-Albanie*. Paris. 209-210'da 1879 yılı için İşkodra'nın hane sayısını 4500 olarak veriyor. Bunların 3000inde 27500 (%68) Müslüman oturduğunu söylüyor. Şehrin nüfusunu 40000 verirken, bunlardan 12000inin (%30) Katolik ve 500ünün Rum-Ortodoks olduğunu da belirtiyor. Ippen ise 1897 yılı için 35000 nüfus ve bunun 22000ini (%62) Müslüman gösteriyor (Theodor Ippen (1907). *Skutari und die nordalbanische Küstenebene*. Sarajevo. 38). Antonio Baldacci 1901'de 25600 (%64) Müslüman, 14000 (%35) Katolik ve 400 Ortodoks olduğunu söylüyor (Antonio Baldacci (1937). *Studi Speciali Albanesi*. C. 3. Roma. 100-101). Eugenio Barbarich'in 1905 yılı için verileri ise şöyle: 25800 (%59) Müslüman, 14000 (%32) Katolik ve 4000 (%9) Rum-Ortodoks (Eugenio Barbarich (1905). *Albania- Monografia antropogeografica*. Roma. 279).

Bu yıllarda İşkodra'da bulunan bu kişilerin verdikleri rakamların oranları aşağı yukarı birbirini tutuyor. Buna göre şehrin yüzde 60-65'i Müslüman, yüzde 30-35'i Arnavut-Katolik, geri kalanı ise Rum-Ortodoks. Fakat Hugonnet'nin verdiği 40000 nüfusa karşı 4500 ev, hane başına hemen hemen 10 kişi düşürüyor ki, bu sayı biraz fazla gözüküyor. Hane sayısı bu sayıyla salnamedeki arasında bir yerde olmalıydı (Bu veriler Peter Bartl (1968). *Die Albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeitsbewegung (1878-1912)*. Wiesbaden: Otto-Harrasowitz. 39'dan alınmış olup, eserlerin hepsine bizzat ulaşılammıştır.)

Âbâ ve ecdadları içinde pek belîğ ve hatta sahib-divan şa‘irler bulunduğunu söylediler ve ba‘zılarının eş‘arından ve teracim-i ahvallerinden bahseylediler. Halbuki ben o tarihe kadar pek çok tarihler, kitablar okuduğum halde İşkodra vilayetinden harice çıkmamış zevat arasında ‘Osmanlıca şî‘ir söylemiş bir ferdin değil âsârına ve hatta ismine de tasadüf etmemiştim. Beyan eyledikleri şa‘irlerin isimlerini yazdım ve teracim-i ahvâllerini ve eş‘arlarını kendilerinden istedim. Bana bir hayli ‘Osmanlı şa‘irleri isimleri zabtettirdikleri gibi, divanlarını ve mecmu‘alarını getirmeğe başladılar.

Benim böyle bir kitab yazmakta olduğum İşkodra’da şuyu‘ bulunca garibi şurasıdır ki, ba‘zı okuyup yazmak bilmeyenleri bile müraca‘at ederek, “Efendim, benim ceddim şa‘ir imiş, işte kitabı veyahud mecmu‘ası şudur alıp okuyunuz, benim ceddimi de vesile-i rahmet olmak üzere kaydediniz” dediler. Odam bir kütübhane şeklini aldı. Bir aydan ziyade duramayacağım cihetle, gece gündüz çalışmağa başladım. Lâkin ba‘zılarıyla aramızda tuhaf bir ihtilâf zuhur etti. Şöyle ki, onlar getirdikleri kitabları, “Efendim, alınız sizin olsun, iade etmeyiniz, bizde suretleri vardır” derlerdi. Ben ise “Teşekkür ederim fakat bir kıymet takdir ediniz de, öyle alayım” derdim. Lâkin âlî-cenab adamlar oldukları için satmağa tenezzül etmiyorlardı. Ben ise parasız bir şey almamak gibi meslek-i müt-tehazamı bozmak istemiyordum. El-hasıl para kabul ettirmek bir vecih ile mümkün olamadı. Ben de istinsahtan ilerisine varmadım. Ah, ah ihtimal ki ba‘zı kimseler benim bu sözlerime inanmak istemezler. İnanmak istemeyenler kâşki bir kere oraların hâlini ve onlarda olan safvet-i vicdanı ve hayatı görseler, ondan sonra inanmasalar.

İşkodra şu‘arası hakkında tedkikatımı gören mütefekkirîn, yalnız İşkodra’da değil Akçahisar ve Tiran gibi kazalarda dahi bir çok ‘Osmanlı şu‘arası bulacağımı beyan eylediler. Fi’l-hakika öyle oldu.

‘Osmanlı şa‘irleri hakkındaki tetebbuâta teşebbüsüm İşkodra’ya son ‘azimetimde idi. Lâkin evvelki ‘azimetimde haberim olsaydı veyahud şu teşebbüsümden sonra bir kere daha gidilseydi, elbette daha pek çok ziyade şeyler bulacaktım.

Bulduğum şu mikdar ise gerek İşkodra’da ve gerek havalisinde topu üç aylık bir geşt ü güzar neticesidir. Bununla beraber o kadar sahib-divan şa‘irleri, o kadar metin sözler, o kadar içtima‘î müşa‘areler gördüm ki Arnavutların ‘Osmanlı Edebiyyatı hususunda memâlik-i sa‘ire-i ‘Osmaniyye’den hiçbir fark olmayacak derecede terakki ettiklerine mütehayyir kaldım. Bilmediğim, memul etmediğim bir hal olduğu için kitabımın ismini ‘Osmanlı Edebiyyâtı ‘Âleminde Yeni Zuhur Eden Bir Hazine ve İşkodra Vilayeti ‘Osmanlı Şa‘irleri tevsim etmeyi münasib gördüm. Huruf-ı heca ile tertib eyledim. Ve min Allâhi’l-i‘aneti ve’t-tevfik

Ali Emirî

## İŞKODRALI İBRÂHİM HALÎL PAŞA

Müşarün-ileyh merkez-i vilayet olan İşkodra şehrinde dünyaya gelmiştir. Pederleri vüzera-  
dan Koca Mehmed Paşa, onun pederi Kaptan Mehmed Bey, onun pederi Süleymân Paşa, onun pederi  
'Ömer Bey, onun pederi Mehmed Paşa'dır. Pederleri Koca Mehmed Paşa, İşkodra'ya üç sa'at mesafede  
kâin Buşat karyesi ümera ve hanedanından idi. Ben bu karyeye gidip gezdim ve tedkikât icra ettim  
ve bâlâda beyan ettiğim silsilenameyi ve daha ba'zı âsâr buldum.

Buşat ahalisi kadim asaletlerini ve mihmân-nüvazlıklarını el-haletü hazihi muhafaza ediyor-  
lar. Lâkin karyenin önünden cereyan eden Drin nehri tahvil-i mecra eylediğinden ba'zı bataklıklar  
hasıl olmakla beraber yedi sekiz yüz hane kadar olan o zengin karyenin eski servetinin tenakusuna  
bâdi olmuştur.

İşte sülâle-i kadimesi bu karyeye mensub olan Koca Mehmed Paşa İşkodra kal'esinin muha-  
fizlığında bulunduğu esnada sahib-i tedbir u dirayet bir zat olduğundan 1175/1761-62 senesinde  
taraf-ı Devlet-i 'aliyyeden İşkodra valiliğine ta'yin ve 'uhdesine rütbe-i vezaret ihsan olunmuştur.  
Paşa hüsn-i idareye muvafik olarak on dört sene valilik eyledikten başka, İşkodra'nın Tabakhane ma-  
hallesinde sekiz on kubbeli gayet zarif bir cami'-i şerif bina eylemiştir. Cami'-i şerifin 1187/1773-74  
senesinde ikmal edildiği müzeyyen kapısı üzerinde muharrer bulunan 'aynen şu kitabeden müs-  
tebandır:

*Sâhibü'l-hayrât ve'l-hasenât Mehmed Paşa'nın binâ eylediği câmi'-i şerifin tarihi: Sene 1187/1773-74*

Müşarün-ileyh Mehmed Paşa 1189 senesi Cumade'l-ulâsının on altıncı Cuma günü (14 Tem-  
muz 1775) beyne's-salateyn vefat ederek cami'-i mezkûr haziresine defnolunmuştur. Cami'-i şerifin  
itmam ve resm-i küşadında icra edilen hayrât ve hasenât o havalice el-haletü hazihi dillerde des-  
tandır. Müşarün-ileyh Koca Mehmed Paşa'nın vefatına İşkodra'nın mümtaz 'ulemasından bir bülbül-  
i yekta-yı belâgat olan Murtazâ Sâfi Efendi şu tarihi sebt-i ceride-i ruzigâr eylemiştir:

Hazret-i düstûr-ı ekrem, menba'-ı lutf u kerem<sup>11</sup>  
Ya'nî hem-nâm-ı Habîb<sup>12</sup>-i muhterem zât-ı celîl

Ma'den-i rüşd ü sahâvet, kân-ı cûd u ma'celet  
Hâtem-i 'âlî-tabî'at, dâver-i Âsaf-çadîl

Merkez-i emn-i bilâd ü nâzım-ı hâl-i 'ibâd  
Sâhib-i pâk-i'tikad ü fâ'il-i hayr-ı cezîl

Mâ-hasal nakdîne-i 'ömr-i 'azîzin bezl edip  
Tab'-ı pâki oldu el-Hak niçe hayrâta delîl

<sup>11</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>12</sup> Metinde 'Hubb' gibi dizilmiş, fakat vezin ve mana icabı böyle okundu.

Mahz-ı Tevfikât u te'yidât-ı Sübhâniyyeden  
Oldu makbûlü'l-ahâlî bâ'is-i zikr-i cemîl

Cây-ı Kudse 'âkibet kıldı sefer ikbâl ile  
Vâsıl oldukta sımâh-ı kalbine savt-ı rahîl

Muktezâ-yı meşreb-i pâkîzesin icrâ edip  
Etti rûh-ı pür-fütûhu 'azm-i râh-ı selsebîl

Dâ'imâ evlâd u emcâdın Hudâ mes'ûd ede  
Eyleye ma'mûr u âbâdân bâ-'ömr-i tavîl

Sâfiyâ tâc-ı cevâhirle dedim tarihini\*  
Âşiyân-ı 'arşa çıkdı rûh-ı düstûr-ı celîl  
Sene 1189/1775-76

[2] Müşarün-ileyh Mehmed Paşa'nın pederi Mustafâ ve ceddî Kaptan Mehmed Beylere valilik nasib olmayıp İşkodra kal'e-i meşhuresinin muhafızlığı hizmetiyle mübahi idiler. Ama Kaptan Mehmed Bey'in pederi Süleymân Paşa İşkodra ve Rûmeli valiliklerinde bulunmuş ve 1110/1698-99 senesinde infisal eylemiştir. Süleymân Paşa'nın pederi 'Ömer Bey de valilikle tavzif olunmuş ise de, onun pederi olan Mehmed Paşa ba'zı me'muriyyetlerde bulunduktan sonra İşkodra valiliğine bi't-ta'yin 1075/1664-65 tarihine kadar valiliği devam eylemiştir.

Bu Mehmed Paşa'dan yedi sekiz batın yukarıda bulunan cedd-i 'âlîleri Koca Yûsuf Bey'dir ki, bu zat Ebü'l-feth Sultan Mehmed Hân hazretlerine mülâki olmakla şeref-yâb ve iltifat-ı şahanelerine na'iliyyetle kâm-yâb olmuştur. Koca Mehmed Paşa'nın vefatından sonra büyük mahdumları Mustafâ Paşa İşkodra valisi olmuş ve güzel hizmetler etmiş ve valiliğinin onüçüncü senesi olan 1202/1787-88'de<sup>13</sup> vefatı vuku' bularak yerine biraderi Kara Mahmûd Paşa taraf-ı saltanat-ı seniyyeden ta'yin olunmuştur.

Bu silsileden Kara Mahmûd Paşa iğfalât-ı ecanibe aldanarak ba'zı münasebetsiz hallere tasaddi etmiş ise de derhal izhar-ı nedamet ve peşimanî ederek yine meslek-i sadakatta ber-devam olduğundan hidemat-ı meşkûresi seyvi'âtından pek çok fazladır.<sup>14</sup> İşte sahib-tercüme İbrâhîm Halîfî Paşa'nın âbâ ve ecdadı ya vezir, ya vezir-zade ümera-yı namdâr idiler.

Kendilerinin tercüme-i hâline gelince bâlâda kıt'a-ı tarihiyyesini derceylediğimiz İşkodralı Murtazâ Sâfi Efendi gibi bir mümtaz-ı fazıldan tahsil-i kemalât eylemiş ve bununla beraber gerek

\* Cevahirin tacı, yani cim harfi "üç" ta'miyedir.

<sup>13</sup> Gazetede 1302'dir. Krş. C. J. Heywood (1978). "Kara Mahmud Pasha". *The Encyclopedia of Islam*. New Edition. C. 4. Leiden: E. J. Brill. 588.

<sup>14</sup> Kara Mahmud Paşa'nın isyanı ile ilgili bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1956). *Osmanlı Tarihi*. C. 4/1. Ankara: TTK Yay. 615-617; Markus Köhbach (1986). "Nordalbanien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts- Das Paşalık Shkodër unter der Herrschaft der Familie Bushatli". *Albanien-Symposion Kittsee*. Kittsee. 133-179.

peder-i ekremi ve gerek biraderleri 'ulema ve şu'ara ile ülfet ve tezyid-i biza'a-ı ma'arif u kemalât ederek imrar-i vakt u sa'at eylemekte bulunmuş olduğu halde 1211/1796-97 senesinde biraderi Kara Mahmûd Paşa'nın Karadağ'ı kâmilen zabteylediği esnada bir ecl-i kazayla vuku'ı şehadeti üzerine, İşkodra vilayeti valiliği sahib-tercüme İbrâhîm Halîlî Paşa'nın 'uhde-i hasafetine tevcih bulunmuştur. Paşa cidden ibraz-ı me'asir-i kifayet ve dirayet ederek vilayet-i mezkûrede ve civarında bulunan eşkıyayı temizledi. Sultan Selîm Hân-ı sâlis hazretleri tarafından 1218/1803-04 senesinde Rûmeli eyaleti seraskerlik ünvanının inzimamıyla, 'uhdesine bi't-tevcih 'umum Rûmeli taraflarında bulunan eşkıyayı da'ire-i ita'ata alınmasına me'mur buyuruldu.\*

Paşa yed-i yemin-i satvetini seyf-i şeca'ata ve dest-i yesar-i hasafetini berat-ı 'adalete merkez ederek eşkıyanın kimisini te'dib, kimisini istîman ile istihsal-i rıza-yı padişahîye bir surette muvaffak olmuştur ki, bu zatın o me'muriyyete suret-i ta'yinini hoş görmeyenler bile, etmiş oldukları hidemat-ı vatan-perverîye hayran kalmışlar. Paşa dahi hidemat-ı sadıkanesinin bir mükâfât-ı kıymetdarı olmak üzere rütbe-i valâ-yı vezareti ihraz ile kâm-yâb olmuştur. Bu suretle hüsn-i hizmette sabit-kadem olarak imrar-ı leyl ü nehar eylemekte olduğu halde, valiliğinin onikinci senesi olan 1223/1808-09'da<sup>15</sup> 'azm-i nişîmen-i lâhut ederek, İşkodra'da pederlerinin bina-kerdeleri olan Kurşunlu cami' haziresine defnolundu. Gidilip müşarün-ileyhin merkadı ziyaret olunmuş ise de, İşkodra'nın enhar-ı selâsesinden birisi olan Drin nehri tahvil-i mecra ederek, tuğyan-ı miyah zamanlarında bir müddetten beridir oraları su basmakta olduğu cihetle hasıl olan tagayyürât münasebetiyle levha-i merkad-ı mübareki bulunamamıştır.

Pederleri ile şu üç biraderin İşkodra'da valilikleri müddeti yarım asır mikdarı olup, gerek İşkodra'da ve gerek havalisinde cevami', medaris, kütübhaneler bina ederek pek çok 'ulema ve fuzela yetiştirmişler ve niçe niçe şu'ara ve üdebayı memnun ve bekâm eylemişler idi.

Müşarün-ileyh İbrâhîm Paşa bir şa'ir-i mâhir olup "Halîlî" mahlasıyla inşad-ı eş'ar ederdi. Eş'arı hakîmâne, beliğâne, edibâne, mütevazi'ânedir. "Vezir olanlar âdil, âdil olanlar mütevazi olmalıdır" kelâmını her zaman yad ve tekrar ettikleri gibi bu kelâmını,

Bir gelir mîzân-ı 'adl üzre nazar kıl neml ü fil<sup>16</sup>  
Görme nefsin mûrdan fâ'ik Süleymânlık budur\*

beytindeki mü'edda da tasdik eder. Merkez-i vilayete cem' eylediği şu'ara ve üdeba ile müşa'areler edip bu vesile ile edebiyât-ı 'Osmaniyye'nin teksir ve ta'mimine muvaffak olmuştur. Kıymetdar âsârı o havalide mu'asırı bulunan bir çok şu'aranın nazireleriyle birlikte olarak İşkodra ile mülhakatındaki şehirlerde gördüğüm mecmu'alarda mevcuttur. [3] Bunların cümlesini dercetmeğe

\* 1218 Şa'banında Rumeli Eyaleti ser'askerlik inzimamıyla İşkodra mutasarrıfı İbrahim Paşa'ya bi't-tevcih Rumelice kendisine vüs'atlı ruhsat ve ziyade heyet verildi. *Tarih-i Cevdet*. C. 7. 216.

<sup>15</sup> *Sicill-i 'Osmanî* de 1227/1812-13 olarak verilmiş; (Mehmed Süreyya (1308-15/1890-98). *Sicill-i 'Osmanî*. C. 1. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 150).

<sup>16</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

\* Neml ile fil hesab-ı huruf icabınca müsavi yani her ikisi de 128'dir. *Bir dizgi hatası olmalı, 120 olacaktı, H.K.*

kitabımızın tahammülü olmadığından selâtin-i mu‘azzama-i ‘Osmaniyyenin onuncusu olan Kanunî Sultan Süleymân Hân hazretlerinin

Hây u hûdan fâriğ ol ‘âlemde insânlık budur  
Pendini gûş eyle gel mûrun Süleymânlık budur

matla‘lı gazel-i şahanelerini tetebbu‘ ve müstağrak-ı ‘atıfeti olan zamanı şu‘arasının ba‘zıları da tanzir eylemiştir ki, nümune olarak mütala‘alarının tahririyle iktifa ediyoruz:

İşkodralı İbrâhîm Halîlî Paşa

Bu fenâya verme dil ‘âlemde insânlık budur  
Rûzigârı ber-hevâ bil ehl-i ‘irfânlık budur

Akçahisarlı Hikmetî

Mâsivâdan geç dilâ dünyâda insânlık budur  
Kesreti terk eyle mahzâ ehl-i ‘irfânlık budur

Priştine Müftüsü Hüseyin Efendi

Bu fenâ-yı bî-bekadan geç ki insânlık budur  
Nefsine râm olma dâ’im şöret ü şânlık budur

İşkodralı Niyazî

Hoş suhan söyle dil-âzâr olma nâdânlık budur  
İrtikâb-ı gadre sâ‘î olma hayvânlık budur

‘Ömer Paşa-zade Şükrî Bey

Verme nâ-ehle gönül ‘âlemde insânlık budur  
Hükm-i şer‘îye teşebbüs eyle sultânlık budur

Tiranlı Yûsuf Bey

Kıl u kal-i ‘âlemi terk eyle insânlık budur  
Hırka-ber-dûş-ı fenâ rind ol ki sultânlık budur

Müşarün-ileyh İbrâhîm Halîlî Paşa, Tâhir Paşa ve Dervîş Bey<sup>17</sup> isimlerinde iki evlad istihlâf etmiş ise de, biraderi Mehmed Âsaf Paşa merhumun mahdumu Mustafâ Şerîfî Paşa daha erşed oldu-

<sup>17</sup> Mehmed Süreyya, Dervîş Bey yerine Ragıb Paşa ismini kaydetmiş. (Mehmed Süreyya (1308-15/1890-98). *Sicill-i ‘Osmanî*. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 150).



ğundan İşkodra valiliği İbrâhîm Paşa'dan sonra müşarün-ileyh Mustafâ Şerîfî Paşa'nın 'uhdesine tevcih olunmuş ve mahdumlarının büyüğü Tahir Paşa yirmibir ve küçüğü Dervîş Bey yirmi yaşlarında birer civan-ı necib oldukları halde 1236/1820-21 senesinde İşkodra'da terk-i hayat ettirilmişlerdir.

İbrâhîm Halîlî Paşa ile, benim İşkodra'da bu kitabı yazmağa teşebbüs eylediğim zamanın arasında doksan seneden ziyade bir mesafe olduğundan paşayı görenlerden kimseyi hayatta bulamadım. Lâkin pederlerinden rivayet suretiyle paşanın pek çok hikâyelerini işittim. Paşa sünniyyü'l-mezheb ve meşayih-i kirama pek mu'tekid imiş.

Leyâlî-i mübarekede İşkodra'da Fâtih Sultan Mehmed Hân zamanından beri defîn-i hâk-i gufran olan meşahir-i mazanna-i kiramdan kal'e kapısında medfun Baba Mustafâ'yı (Moye Baba)<sup>18</sup> ve 'Alî Bey mahallesinde Bağçalık köprüsünün<sup>19</sup> başında Seyyid Kasım Bâlî Sultân oğlu Seyyid Kalender Dede'yi, Tekye sokağında Şeyh Mehmed Efendi'yi ve kezalik Sûk-i Sultanî'de Tekye sokağında Kayyûm Baba Sultan'ı, Cami'-i kebir mahallesinde Baba Atuy'u (Atuy'u ?), Tekye sahrasının dağ eteğinde Baba Mustafâ'yı, Kara Hasan cami'-i şerifi musallasında eş-Şeyh Mehmed Efendi'yi ve ....baklar<sup>20</sup> üstünde "Havale" tabir olunur mahal ile Tophane mahallesi tarikındaki merakıd-ı mübarekeleri ziyaretle kurbanlar zebh eder. Ve İşkodra kazasındaki Jabyak'ta<sup>21</sup> medfun Emîr Evhad Sultan'ı ve yanında medfun 'Abdurrahman Baba ve Dragos kal'esi kurbunda Gumir (Kanber Baba) merakıd-ı mübarekelerini ziyarete 'azimeti vesile-i bezl<sup>22</sup>-i sadakat ve hasenat eylerdi.

Hele Kanber Baba ziyareti şayan-ı tezkâr merasim-i mu'tâdeye tâbidir. Yaz mevsimi geldi mi, İşkodra ahalişi Kanber Baba ziyarete hazırlanır, lâkin 'umum memleket ahalişi birlikte gitse mevki'-i mezkûr kendilerini ihata edemeyeceğinden katile katile, mahalle mahalle 'azimet ederler. [4] Zikr olunan Dragos kal'esi civarında medfun olan müşarün-ileyh Kanber Baba rivayete göre zaman-ı hazret-i Fâtih mazanna-i kiramından bir zat-ı 'âlî-kadrdır. İbdita belediyye re'isi bir ziyafet tertib ile ba'zı eşraf ve mütehayyızân-ı memleket ve dilek eden memurîn-i hükümet 'azimet ve ifa-yı vazife-i ziyaret ederler.

Her mahallenin sırası ve günü geldi mi, meşayih-i kiram ve sa'ir pîr ü civan bir araya toplanır, bayraklar açılır, sancaklar çekilir tabl-ı nevbet vurulur. Na't-ı şerifler okunur, tehli ve tekbirlere devam olunur. Kudümler, defler, nefirler çalınır. Sokaklar, sahralar seyircilerle dolar. Her mahallenin hemen büyük ve küçük ahali-i zükûru denecek bir surette merkad-ı müşarün-ileyhe gidip üç gün ve nihayet bir hafta kadar kalırlar. Kurbanlar keserler ve enva'-ı et'ime pişirirler. Hem 'ibadet hem tenezzüh ile vakit geçirirler. Benim İşkodra'da bulunduğum zaman şu mevsim-i ziyarete tesadüf ettiğinden belediyye reisi gelerek, vali ve kumandan-ı memleket Müşir Kâzım Paşa hazretlerini da'vet eyledi. Müşarün-ileyh hazretleri de benim re'yime ta'lik etti. Yolun bir mikdarını araba ile

<sup>18</sup> Evliya Çelebî (Gazi) Mûyû Baba olarak kaydediyor. Evliya Çelebi (1318/1900-01). *Seyahatname*. C. 6. İstanbul: İkdâm Matbaası. 108, 111. Babinger 1930'da yayınlanan makalesinde Mûyû Baba'nın mezarının kaybolmuş olduğunu söylüyor. Franz Babinger (1930). "Ewlija Tschelebi's Reisewege in Albanien". *Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen*. Berlin. (33): 5. dp. 1.

<sup>19</sup> Süleyman Külçe (1944). *Osmanlı Tarihinde Arnavutluk*. İzmir. 294'de "Bahçelik" olarak geçer.

<sup>20</sup> Bu kelime gazetede silik basıldığından okunamıyor.

<sup>21</sup> Bu kelime gazetede "Zabyak" gibi yazılmıştır. Fakat Halil İnalçık (1954). *Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid*. Ankara: TTK Yay. 88 ve Süleyman Külçe (1944). *Osmanlı Tarihinde Arnavutluk*. İzmir. 238'de bu yerin ismi "Jabyak" olarak geçmektedir, bu bir mürettep hatası olmalı.

<sup>22</sup> Metinde 'bezzâl'.

gitmek mümkün ise de, diğer bir miktarının esb-süvâr olarak gidilmesi ve gece de kalınması ve gerçi zaviye var ise de, böyle kalabalık içinde müşkilâtı mucib olacağı gibi mütala‘alardan sarf-ı nazarla ‘azimete karar verdik ve her bir tedarikimizi gördük. Lâkin her nasılsa gitmek nasib olmadı.

İşte sahib-tercüme İbrâhîm Halîlî Paşa'nın ‘azimet ve ziyaret eylediği zevatın birisi de bu zat-ı ‘âlî-kadr Kanber Baba idi. Bu ziyaret ve ibzal-i sadakât esnasında dahi ‘ulema ve üdeba ile sohbet-i ‘ilmiyye ve edebiyye icrasıyla mütelezziz ve mübtehic olurdu. Müşarün-ileyh İbrâhîm Halîlî Paşa'nın eş‘arı sehl-i mümteni‘ denilecek derecede zariftir. Yalnız iki kıt‘a ve zîrî gazellerinin derciyle bundan ziyade iksârdan keff-i kalem eyliyoruz.

### Gazel\*

Ey sabâ benden cüdâ düştü nigârım kandadır<sup>23</sup>

Bir peyâmın var mı âyâ gül-‘izârım kandadır

Doğmadan subh-ı visâl erdi yazık şâm-ı firak

Dostlar bilmem benim subh u nehârım kandadır

Gerçi bir dervîş şeklinde gelip geçti velî

Ya melektir ya Hızır ol tâc-dârım kandadır

Bahr-ı bî-pâyân-ı ‘aşka nâ-gehân saldı beni

Matlabım sâhil değildir nazlı yârim kandadır.

Düşmüşüm bir ‘âleme kim anda yok subh u mesâ

Kimse hiç bilmez dilâ dâr u diyârım kandadır

Nâle vü efgânla geçti çâr fasl-ı bâğ-ı dehr

Bâğbânâ bu<sup>24</sup> cihânda nev-bahârım kandadır

Geldi geçti düş gibi kaldı hayâli dîdede

Ey Halîlî pes bugün sabr u karârım kandadır

### Diğer gazel\*

Gül nikabın ref‘ edip şekvâya hâcet kalmadı<sup>25</sup>

Cennet-i rûyun görüp dünyâyâ hâcet kalmadı

\* Bu gazele İşkodralı şa‘ir Niyazî'nin naziresi vardır. Tercüme-i halinde mezkûrdur.

<sup>23</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>24</sup> İnal'da "Bâğbân söyle", (İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa‘irleri*. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 520).

\* Bu gazele dahi İşkodralı şa‘ir Niyazî'nin naziresi vardır. Tercüme-i halinde mezkûrdur.

<sup>25</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

Kadd-i mevzûnun görüp ey şâh-ı hûbânım benim  
Serv-i bâğ-ı cennet ü Tûbâyâ hâcet kalmadı

Meclisin dârü'ş-şifâ yâkut-ı ahmerdir lebin  
Rûh-bahşâdır sözün 'Îsâ'ya hâcet kalmadı

Mihr-i dîdâra mukâbil feyz ile buldum kemâl  
Encüm-i Zühre, Kamer, Cevzâyâ hâcet kalmadı

İçem ey vâ'iz seninle ba'dezîn artık nihân  
Bendedir hamr-ı ezel sahbâyâ hâcet kalmadı

Serserî gezdim cihân iklîmini Mecnûn gibi  
Dilde buldum yârimi Leylâyâ hâcet kalmadı

Ey Halîlî ben bu gün oldum cihânın mukbili  
Yâr ile yâr olmuşam Dârâyâ hâcet kalmadı

### İŞKODRALI AHMEDÎ<sup>26</sup>

İşkodra medreselerinde tahsil-i 'ulûm u kemalât eden 'ulema-yı zevi'l-ihtramdandır. Tahsilini ba'de'l-ikmal müderrisîn-i memleket 'idadına dahil olarak neşr-i 'ulûm-ı 'âliye ile meşgûl olmuştur. Da'ire-i tedrisinden bir çok 'ulema ve üdeba yetişmiştir. Bilahare İşkodra müftülüğüne ta'yin olduğu halde yine neşr-i 'ulûm-ı 'âliyeye devam-ı meslek-i 'âlîsini terk etmedi. Ta'lik hattıyla elimize geçen ba'zı eş'arının üstünde "li-muharririhî" 'ibaresi bulunmağla hatt-ı destinin dahi güzel olduğu anlaşılıyor.

İşkodra'da gördüğüm müte'addid kitablar zahrında "Min kütübi'l-fakir, ileyhi'l-kadir, Ahmedî el-İskenderiyyevî el-müderriş ve'l-müftî, 'afâ 'anhi'l-Bârî" 'ibaresi muharrer olduğundan fazıl-ı müşarün-ileyhin birçok kütüb-i kesireye mâlik olduğu istidlâl olunuyor. Akçahisar kasabasında meşhudum olan bu kitab zahrında fâzıl-ı müşarün-ileyh "İstashabehu.." 'ibaresini ra'şedar bir surette yazmış olmasına nazaran 'ömr-i pîriye vasıl olduğu ve o 'ibareyi ihtiyarlığı zamanında yazdığı anlaşılıyor. Lâkin kitablar arkasına yazdığı 'ibarelerin altına tarih rakamı koymadığı için her bir 'ibareyi ne tarihte tahrir eylediği tabi'i bilinmiyor. [5]

Vatanından harice çıkmamış ve memleketi ise Dersa'adet'e ba'îd bulunmuş olduğundan teracim-i ahvâl kitaplarımızın hiç birisinde nam-ı fazılânelerine tesadüf olunamaz. Mazmûn-ı eş'arı neşve-i tasavvufla mâlî, ka'bı 'âlî bir 'Osmanlı şa'iri olduğu âsârından müstebandır. Türkçe lisan-ı

<sup>26</sup> Saadettin Nüzhet Ergun (1945). *Türk Şa'irleri*. C. 1. İstanbul: Ülkü Basımevi. 385'te buradan nakledilir.

mader-zâdı olmadığı halde, bu kuvvette şi‘ir söylemesi edebiyât-ı ‘Osmaniyyenin o havalide vaktiyle ne kadar terakki eylediğine bir delil teşkil eder. Mu‘asırı bulunan İşkodra şu‘arasıyla birçok müşa‘aresi olduğu gibi ahlâfı da ba‘zı eş‘arını tetebbu‘ etmiştir. Nümune olarak birkaç neza’ir tahrir olunur:

Sahib-tercüme Ahmedî

Tavâf-ı Ka‘be-i kalbe o hoş-reftâr gelmez mi<sup>27</sup>  
Nazargâh-ı Hudâya ol perî-ruhsâr gelmez mi

İşkodralı Vefkî

Gönül mülkûn harâb etti o şûhun fitnesi *Vefkî*  
‘Aceb insâf edip lutf etmeğe ol yâr gelmez mi

Ahmedî, sahib-tercüme

Bismillâhirrahmânirrahîm  
Mecma‘-ı esrâr-ı Kelâm-ı kadîm<sup>28</sup>

İşkodralı Murtazâ Râcî Efendi

Bismillâhirrahmânirrahîm  
Menba‘-ı eltâf-ı Latîf u Kerîm

Ahmedî sahib-tercüme

Bismillâhirrahmânirrahîm  
Râhber-i vahy-i kelâm-ı ‘azîm

İşkodralı Murtazâ Râcî Efendi

Bismillâhirrahmânirrahîm  
Fâtih-i ebvâb-ı cinân-ı Na‘îm

Vefatı İşkodra’da, 1150/1737-38 hududundadır. Eş‘arıyla şehir-i mezkûr ve havalisindeki edebi mecmu‘alar mâlâmâldır. Üç ‘adet gazel-i belâgat-şi‘ârlarını tahrir eyliyoruz:

**Gazel**

Zâhidâ sen ne bilirsin niçedir hâlet-i ‘aşk<sup>29</sup>  
Şahs-ı bî-mağz bilir mi niçedir lezzet-i ‘aşk

<sup>27</sup> Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâilün.

<sup>28</sup> Müfteilün Müfteilün Fâilün.

<sup>29</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

Hâne-i dilde komaz nakş-ı nukuş-ı gayrı  
Lutf ile cilveger oldukda güzel sûret-i 'aşk

'Âşık oldur ki cemâl ü ruh-ı cânânı görüp  
Ola cân terki ile behrever-i devlet-i 'aşk

Hamdülillâh geçerim nüh feleği 'arşa kadem  
Her nefeste basarım, olsa eğer himmet-i 'aşk

Kişi 'aşk ile olur sâhib-i kadr u 'izzet  
Cümleye gâlib olur debdebe-i 'izzet-i 'aşk

'Aks-ı ruhsârını âyîne-i dilde görelî  
Mürşid ü rehberimiz oldu bizim hazret-i 'aşk

'Adem-i fehm ile sofû bana ta'n eylese ne  
*Ahmedî* gibi demâdem çekerim gurbet-i 'aşk

### Diğer gazel

Bir sebât-ı ma'rifet göstermedi dünyâ bize<sup>30</sup>  
Gösterir reng-i tagayyür dâ'ima eşyâ bize

Zîb ü nakşa aldananlar ta'n ederlerse nola  
Rûz u şeb dîdârdır hep matlab-ı a'lâ bize

İçmişiz câm-ı mey-i 'ahd-i Elesti yârdan  
Münkeşiftir sırr-ı sübhânellezî isrâ bize

Biz 'ibâdet etmeziz Cennet için 'âbid gibi  
Hak cemâlidir ezelden maksad-ı aksâ bize

Hamdülillâh edeli tebdîl zâhir, bâtına  
'Aynımızda oldu eşyâ Cennet-i Me'vâ bize

Meylimiz yok cîfe-i dünyâyâ 'âlî-himmetiz  
*Ahmedî* ism olsa lâyıktır eğer 'Anka bize

<sup>30</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

**Diğer gazel**

Tavâf-ı Ka‘be-i kalbe o hoş-reftâr gelmez mi<sup>31</sup>  
 Nazargâh-ı Hudâya ol perî-reftâr gelmez mi

Dirîgâ bend-i hicrâna düşürdü Kays-ı pür-zârı  
 ‘Aceb bir gün o Leylâ-nâz u hoş-güftâr gelmez mi

Meded hayfâ beni giryân, künc-i gamda terk etti  
 Gözüm yaşına rahmen ol mürüvvetkâr gelmez mi

Hayâl-i rûy-ı cânânım beni bîmâr-ı ‘aşk etti  
 Devâ-yı hasta-ı ‘aşka tabîbim yâr gelmez mi

Asılsam *Ahmedî* zülfünde yârın çok belâ çeksem  
 Dimâğ-ı câna bûy-ı gülşen-i dîdâr gelmez mi

**İŞKODRALI ÂSAF MEHMED PAŞA<sup>32</sup>**

İşkodra vali-i esbakı Koca Mustafâ Paşa'nın hafîdi, kezalik İşkodra vali-i sabıkı Mustafâ Paşa'nın mahdumu ve şeyhü'l-vüzera âti't-tercüme Şerîfî Mustafâ Paşa merhumun pederi Âsaf Paşa'dır. Silsile-i nesebleri ‘amcaları, “İbrâhîm Halîlî Paşa” bahsinde geçmiştir. Cedd-i ‘âlîleri Koca Mehmed Paşa'nın valilikleri vaktinde 1172/1758-59 senesinde İşkodra şehrinde dünyaya gelmiştir. 1189/ 1775-76 senesinde cedd-i âsafânelerinin vefatı üzerine pederi Mustafâ Paşa İşkodra valisi olarak onüç sene mikdarı valiliği hüsn-i ifa ile 1202/1787-88 senesinde sefere memur edilmişti. Sene-i mezkûrede Mora canibinde vefat eyledi. Yerine biraderi ve sahib-tercüme Âsaf Mehmed Paşa'nın ‘amcası Kara Mahmûd Paşa ta‘yin olundu. Müşarün-ileyh Âsaf Mehmed Paşa saye-i cedd ü pederde İşkodra'da istirahat-ı kâmuranî ile imrar-ı ma‘işet ve tahsil-i kemalâta bezl-i himmet eylemiştir.

‘Amcaları Kara Mahmûd Paşa'nın valiliği zamanında taraf-ı Devlet-i ‘aliyyeden Dersa‘adet'e da‘vetle silâhşörân-ı şehriyarî sunûf-ı mümtazesine idhal ile tebcil olundu. 1208/1793-94 senesinde diğer ‘amcaları sabıku't-tercüme İbrâhîm Halîlî Paşa ile birlikte ‘amcası Kara Mahmûd Paşa üstüne sevk olunmuş idi. 1211/1796-97 senesinde Kara Mahmûd Paşa'nın vefatı üzerine İbrâhîm Halîlî Paşa İşkodra valiliğine ve Âsaf Mehmed Paşa dahi rütbe-i mîr-i mîrani ile Ohri sancağı mutasarrıflığına tahvil-i me‘muriyyet eyledi. Bulunduğu sancaklarda ‘ulema ve şu‘ara ile ülfet ve musahebetten bir ân hâlî kalmadı. Sinn-i necibâneleri tabaka-i erba‘inde olduğu halde 1222/1807-08 senesinde terk-i leza‘iz-i hayat eyledi.

<sup>31</sup> Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâilün.

<sup>32</sup> Saadettin Nüzhet Ergun (1945). *Türk Şa‘irleri*. C. 1. İstanbul: Ülkü Basımevi. 96-97'de buradan nakledilir.

Âsaf Mehmed Paşa daha bir sene kadar müsa'ade-i kadere na'il olarak yaşasaydı, valilik nöbeti kendisine geliyordu. Lâkin 'ömrü vefat etmediğinden bir sene sonra 'amcaları İbrâhîm Halîlî Paşa'nın vefatı üzerine mahdumu Şerîfî Mustafâ Paşa henüz oniki yaşında olduğu halde taraf-ı Devlet-i 'aliyyeden İşkodra valiliğine ta'yin buyuruldu.<sup>33</sup> [6] Âsaf Mehmed Paşa edib, kâtib, şa'ir idi. Farisî eş'arı pek metin ve Türkîsine gâlibdir. O havali şa'irleri makarr-ı hükümete gelerek kendisine şi'irler takdim ederler ve kendileri de etraf ve enhasında bulunan şu'araya şi'irler ca'izeler gönderirdi. Fuzelâ ve hususuyla Farisî-dân olan üdeba ile mutayebe ve mükâtebeleri çoktur. İşkodra'nın Sâ'ib ve Nâbî'si makamında olan âti't-tercüme Demir-zade Müsevvid Kanber Efendi'nin kütüb-i fihriyyeden 'Alî Efendi fetavasını taleb suretiyle Paşa'ya irsal eylediği şu kıt'a-ı Farisiyye bu cümledendir.\*

يك تمنى هست پیش حضرتت این بنده را<sup>34</sup>

مینوی مهر کرم کرچه لب خواهنده را

آن فتاوی را که دارد سوی اقبال شما

عاریت احسان نمایی قنبر افگنده را

چند روزی بهر تسوید اقتضا دارم بسی

بعد از ان خواهم رسانم جانب فرخنده را

مهر و مه را از افق تا در شفق باشد مدار

بخت و نصرت یار باد این دولت تابنده را

Paşanın sohbetine yetişen ba'zı zevata vasıl olan pîrân-ı memleketin rivayetiyle sabittir ki, paşanın da'iresi bir kütübhaneye şeklinde idi. 'Örfî, Sa'dî, Hâfız, Selmân, Hasan, Enverî, Tâlib, Feyzî, Sâ'ib, Şevket, Câmî, Zahîr, Nazîrî, Hakanî gibi İran şu'arasının ve Bâki, Nef'î, Yahyâ, Fehîm, Sabrî, Vecdî, Nâ'ilî, Mezâki, Şehrî, Cevrî, Nâbî, Nedîm, Nahîfî, Râgıb Paşa gibi 'Osmanlı üdebasının âsârını piş-i nazar-ı mütala'adan ayırmazdı. Fi'l-hakika ben bu divanların cümlesini nefis yazılarla yazılmış olduğu ve ekseri müzeyyen ve müzehheb bulunduğu halde el-haletü hazîhi İşkodra kütübhanesinde ve üdebası ellerinde mevcut gördüm. Hele bir Nâbî divanı gördüm ki divanının itmamına bi'z-zat Nâbî'nin söylediği ba'zı tarihler kitabın nihayetinde muharrer ve mevcut idi. Şimdiye kadar öyle bir Nâbî divanı bir yerde bir daha gördüğüm yoktur.

Müşarün-ileyh Âsaf Mehmed Paşa şu'ara-yı eslafın pek çok âsâr-ı nam-darını tanzir, tetebbu', tahmis etmiştir. Şu iki kıt'a sultan-ı şu'ara-yı Rûm Bâki merhumun bir gazelinin tahmisindendir ki, üstadiyyetine numûne olarak iki kıt'ası tahrir olundu:

<sup>33</sup> Mustafâ Paşa'nın doğum tarihi 27 Ramazan 1211/ 26 Mart 1797dir. M. Cavid Baysun (1979). "Mustafa Paşa". *İslam Ansiklopedisi*. C. 8. İstanbul: MEB Yay. 727.

\* Kıtanın mensur ser-levhası 'aynen şu ibaredir:

عاریت خواستن تیمورزاده قنبر فتاوی را که مسماست بعلى افندى از حضرت اصف محمد پاشا، ادام الله اقباله و يسرالله مقاصده بالخیر.

<sup>34</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

Âh-ı cünûn-nişâne-i dil saldı velvele\*  
 Eflâk ü hâki eyledi pür ra‘ş u zelzele<sup>35</sup>  
 Zülfünden ermedi yine el bir siyeh tele  
 Ser-rişte-i visâl dahi girmedi ele  
 Bağrım delindi hecr ile dürr ü güher gibi

Âsaf şarâb-ı nâz yeter içme mey sakın  
 Elverdi gûş eylediğin zevk-i ney sakın  
 ‘Aşk iste Hak'dan isteme bir gayri şey sakın  
 Bâki ‘acûz-ı dehre zebûn olma key sakın  
 Merdâne bas ayağını meydâna er gibi

Âsâr-ı ‘âlîsinden Türkî ve Farisî gazel-i belîğleriyle Farisî gazeline Müsevvid Kanber Efendi'nin vakî‘ olan naziresi tahrir olundu:

#### Gazel-i Türkî

Felek lutf eyledi birgün bana dildârı gösterdi<sup>36</sup>  
 Sehâbı kaldırıp hûrşîd-i pür-envârı gösterdi

Yine terk eyledi lâkin tarik-i şefkat-âsârın  
 Niyaz ettikçe yârı ol bana agyârı gösterdi

Melâhat gülşeninde istedikçe bir gül-i handân  
 ‘Înâd etti o bâğın bâğbânı hârı gösterdi

Gözüm yaşına rahm et söyledim ol meh-lika yâra  
 Bakıp çeşm-i gazabla, çağlayan enhârı gösterdi

Arardım kendime cân vermeğe bir ka‘be-i maksûd  
 Bana Âsaf erenler meşhed-i Kerrârı gösterdi

#### Farisî gazel

علم سازم بگردون رشتهء آه جنونم را<sup>37</sup>  
 شعاعش تا که بفروزند بخت واژ گونم را

\* Gördüğüm mecmu‘ada bu güzel tahmisin üst yaprağı kopup zayı’ olmuştur.

<sup>35</sup> Mef‘ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün.

<sup>36</sup> Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün.

<sup>37</sup> Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün.



قضا مهر ختام دفتر عشاق میسازد  
بخون اشك چشم خاتم داغ درونم را

نباشد جای حیرت آه را بر چرخ ار اندازم  
فراق گلرخان دریا کند سیل عیونم را

کند شیرازه کنج حکایت‌های مجنون  
اگر یابد نظامی قدر زنجیر جنونم را

پری رویان و نازک قامتان و گلتنان آصف  
ربودند از دل غمخوار من صبر و سکونم را

### Nazire-i İşkodralı Kanber

بگردون میرسانم نالهء درد درونم را  
رمیده تا کنم از خویش بخت سرنگونم را

قضا چرق من ندارد یادگاری بهر آن داده  
ورق‌های جنون را این سیه سنک درونم را

نهید [؟] جمله گوهرهای گنج قصهء مجنون  
نظامی گر شناسد قیمت سنگ جنونم را

جه باید گنج بی گوهر حکایت‌های مجنون را  
ستد از من نظامی کرد هم سنگ جنونم را

عجب نبود هدف را گر نهم با دیدهء اعی  
بنار هجر پخته یار من نور عیونم را

جو دانستی ندارد مثل در شعر و غزل آصف  
چرا کردی نظیره قنبرا این شعر دونم را

### BÂLÎ<sup>38</sup>

Ahalisi şeca'atla meşhur ve tevarih-i 'Osmaniyyede niçe niçe celâdetleri mestur olan müntehâ-yı hududda ve kenar-ı bahirde vaki' Ülgün kasabası ümerasından ve 'asrımız şu'arasındandır. Halâ kasaba-i mezkûrede sakin ve kendi umur ve hususuyla meşgûldür. Kasaba-i mezkûre muharebe-i za'ile neticesinde Karadağ'a terk olunduğu cihetle bi't-tab' gittim. Lâkin sahib-âsâr olduğunı İşkodra'da iken işitiyordum.

<sup>38</sup> Saadettin Nüzhet Ergun (1945). *Türk Şa'irleri*. C. 2. İstanbul: Ülkü Basımevi. 736'de bu tezkereden nakletmiştir.

İşkodra'dan infikâkımdan dört beş sene sonraya kadar hayatta olduğu 1320/1902-03 senesinde hakan-ı esbak merhum ve mağfur Sultan 'Abdülhamid-i sani hazretleri hakkında İstanbul gazetelerinde, gayr-i mükerrer yedi tarihi hâvi olarak gördüğüm dört beyitli manzume-i tarihiyyeleri ile anlaşılıyordu. Dört beyite yedi tarih derceylemek tezekkür olunursa haylice maharettir. Mezkûr tarih şudur:

Sâl-i nev <i>tafdîl</i> olunmak pek becâ <sup>39</sup>	1320/1902
Kalb ile buldum <i>fazîlet</i> sâlidir	1320
Ehl-i tahkik etse 'arz-ı <i>mefharet</i>	1320
Doğru el-hak <i>hüsn-i hibret</i> sâlidir	1320
<i>Mefharetle baht-ver sâl-i cedîd</i>	1320, 1320
Çünkü bu sâl <i>fart-ı şevket</i> sâlidir	1320
Ola hakkında <i>hümâyûn baht-ver</i>	1320
Pâdişâhım bu <i>fazîlet</i> sâlidir	1320

#### TEVFİK<sup>40</sup>

İşkodra vilayetinin Draç sancağında ve Draç kasabasının 17 kilometre cenub-ı şarkisinde vaki<sup>c</sup> ve hem-nâmı olan kazanın merkezi bulunan Kavaye kasabasıdır. Bu kasaba 969/1561-62 sene-i hicriyyesinde yani 'Osmanlılar zamanında 'Alî Haydar Bey nam zat tarafından te'sis edildiği mervîdir. Kavaye kasabasında takriben iki üçyüz sene evvel zarif bir surette bina olunmuş kubbeli ve eyvanlı Ahmed Paşa cami<sup>c</sup>-i şerifi mevcuttur. Mürûr-ı zaman ile cami<sup>c</sup>-i şerifin harem kapısının üzerinde bulunan kitabe bozulmuştur. Yanında bir de güzel bir çeşme vardır. Civarında gayet mürtefi<sup>c</sup> ve dört köşeli mevcut olan sa'at kulesi, bir 'asır evvel oranın hanedan ve mütemevvilânından olan İbrâhîm Bey tarafından bina olunmuştur. İbrâhîm Bey zengin olmakla beraber gayet zî-nukud ümeradan imiş.

Mu'arızı bulunan bir zat tarafından İşkodra valisi Mustafâ Paşa'ya 'aleyhinde şiddetli şikayetler tevali edince, merkumu celbederek, eğer bir daha hakkında, efendisi olan İşkodra valisine şikayet ederse, derisini yüzerek altınla doldurup takdim etmek suretiyle efendisini memnun edeceğini, makam-ı tehditte beyan ettiği, halâ o havalice meşhurdur. İbrâhîm Bey'in ahfadı elan mevcuttur. İşte sahib-tercüme Tevfik Bey bu İbrâhîm Bey'in akrabasından imiş.

Eva'il-i hâlimden İşkodra ve Tiran şehirlerinde tahsil-i kemalât ederek ha'iz-i şi'ir ü inşa olduğundan, havalisi şu'arasıyla müşa'aresi vuku<sup>c</sup> bulmuştur. Vefatı 1260/1844 hududundadır. Âti't-

<sup>39</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilün. *Eğikler* tarih düşen kelimelerdir.

<sup>40</sup> Tevfik gazetede Çâker'den sonra 7907 numaralı nüshada çıkmıştır.

tercüme Peklinli İbrâhîm Fehmî Bey'in nazire teklifi suretiyle yazdığı gazel ile sahib-tercümenin yazdığı nazirenin numune olarak her ikisi de tahrir olundu.

### Gazel-i Peklinli Fehmî Bey

Dil hevâ-yı zülf ile bend oldu zünnâr olsa da<sup>41</sup>  
Herçi-bâd-â-bâd meylim yâra gaddâr olsa da

La'l-i nâbın bâdeye ni'me'l-bedeldir bezmde  
Kim bakar câm-ı meye ey sâki ser-şâr olsa da

Yâr olup bâr olmamak 'âdet imiş ammâ çe sûd  
Eyledim teklîf-i vuslat yâra ben bâr olsa da

Cünbiş-i ebrû ile bârî nigâh et câ-be-câ  
Eyleme terk-i 'inâyet yani agyâr olsa da

Himmet eyler belki Tevfîk *Fehmiyâ* tanzîrime  
Nev-zemînde bu gazel pek sâde-güftâr olsa da

### Nazire-i sahib-tercüme Tevfîk Bey

Sîne mecrûh-ı gam-ı gaddâre-i yâr olsa da  
Çâre ne meyl eyledik ol şûha gaddâr olsa da

Bâde-i la'l-i leb-i dilber dururken sâkiyâ  
İltifât eyler mi rindân câm-ı ser-şâr olsa da

Gonçe-i nâzım eder yek şemme-i vaslın dirîğ  
Nâle-i cân-sûz-ı murg-ı dil hezâr-bâr olsa da

Kûşe-i çeşminle olsun gör gözet 'âşıkını  
Ey meh icrâ-yı muhabbet ile agyâr olsa da

Nazm-ı mîr-i Fehmî'yi tanzîre 'acz-âver olur  
Hâme-i *Tevfîk* ne denli tâze güftâr olsa da

<sup>41</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

PEKLİNLİ CA'FER SÂDİK PAŞA<sup>42</sup>

Müşarün-ileyhin pederi İşkodra vilayetine tâbi Arnavutluk'un Peklin kazası\* hanedan-ı kadiminden ve mîr-i mîran-ı kirâmdan Süleymân Paşa'dır. Süleymân Paşa'nın 1236/1820-21 senesinde vuku<sup>c</sup>-ı vefatına sahib-tercümenin küçük biraderi âti't-tercüme İbrâhîm Fehmî Bey şu tarihi inşad etmiştir:

Pederim geçti cihândan edip 'azm-i 'ukbâ<sup>43</sup>

Ağlayıp eyleyeyim sıdk-ı derûn ile du'â

Rûz-ı mahşerde şeffî'ci ola şâh-ı kevneyn

Hak vere Cennet-i 'ulyâda mekân-ı a'îlâ

Mîr-i mîran-ı kirâmdan idi çün dünyâda

Ola 'ukbâda dahi mîr-i sunûf-ı sülehâ

Şu'arâ-yı selevin şi'irin okur anlardı

Etmemişdiyse de inşâda tabî'at peydâ

O kerîmü'ş-şiyemin zâtı nevâdiriden idi

Sâhib-i hilm ü zekâ menba<sup>c</sup>-ı eltâf u sehâ

Cez<sup>c</sup> ü fez<sup>c</sup>in ne olur faidesi ey *Fehmî*

Kime bâki kalacak mülk-i fenâ-yı dünyâ

İrtihâlin işiden böyle dedi tarihin

'Âzim-i cennet-i lutf oldu Süleymân Paşa

Sene 1236/1820-21

Sahib-tercüme Ca'fer Sadık Paşa eva'il-i hâlinde Peklin'de tahsil-i mukaddemât-ı kira'ât eyledi. Sonra İşkodra'ya gitti. Orada âti't-tercüme Murtazâ Sâfî Efendi'den ve sa'ir 'ulema-yı memleketten ahz-ı kemalât eyledi. Şi'ir ve inşada heveskâr olarak güzel eserler yazmağa başladı. Ba'dehu memleketine döndü. Pederinin vefatı üzerine 1236/1820-21 senesinde memleketi olan Peklin kazası müdüriyyetinde ve sonraları daha sa'ir me'muriyyetlerde ifa-yı hüsn-i hizmet etti ve o zamanda vaki<sup>c</sup> olan devlet muharebâtının cümlesine iştirak ve ibraz-ı sadakata inhimak eylediğinden, hidemâtı bi't-

<sup>42</sup> Ca'fer Sâdik Paşa gazetede Tevfik'den sonra 7907-08 numaralarda çıkmıştır.

\* Peklin kazası öteden beri İşkodra vilayetine tabi' idi, lâkin benim Yanya ve İşkodra maliyye müfettişliğine ta'yinimden birkaç sene mukaddem İşkodra'dan fekk-i irtibat ve Manastır vilayetine ittisal ettirilmiştir.

<sup>43</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün. Bu gazel, *Divan-ı Fehmî, Peklinli* ([y.y.]: 1287/1870-71), 33'de "Tarih-i vefat-ı Süleyman Paşa, vâlid-i nâzım-ı muma-ileyh" başlığı altında bulunmaktadır. Divanı neşreden Salim Bey (Selmânü's-Sâlim, aynı zamanda divanı yazmıştır) olduğunu İnal söylüyor. (İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 381).

takdir 1238/1822-23 senesinde 'uhdesine taraf-ı Devlet-i 'aliyyeden rütbe-i mîr-i mîrânî tevcih olundu. 1243/1827-28'de Maçın ve 1244/1828-28 Şevval'inde İnebahtı ve sonra da Karlili mutasarrıflıklarında bulundu. [11] 1249/1833-34 senesinde Dersa'adet'e gelerek mazhar-ı iltifat-ı şehriyarî oldu. Sıla-i rahm için mesruren vatanına 'avdetini müte'akib 1250/1834-35 senesinde terk-i 'âlem-i gurur ve 'azm-i cenab-ı darü'l-huzur ederek *Dârü'l-huzûr* tabiri tarih-i vefatı vaki' oldu. Birader-i elem-didesi İbrâhîm Fehmî Bey sahib-tercümenin vefatına bu tarihi inşad etmiştir:

Mîr-i mîrân-ı kirâmdan dâderim Ca'fer Paşa<sup>44</sup>  
'Azm-i 'ukbâ eyledi rahmet kıla Rabb-i Gafûr

Mahlası *Sâdik* idi münşî vü hem şâ'ir idi  
Tam idi zihn ü zekâsı hiç bulunmazdı kusûr

Zindegânî mansıbından âhirü'l-emr 'azlolup  
Câh-i dünyâyı tasarruf etmede geldi fütûr

Hem-nişîni Ca'fer-i Tayyâr ola Firdevs'te  
Hazret-i Haydar şefî'î ola hem yevmü'n-nüşûr

Âh ederken dâd[er]i *Fehmî*, gelip hâtif dedi  
'Adn ola mesken ana tarihidir *Dârü'l-huzûr*  
Sene 1250/1834-35

Müşarün-ileyh Ca'fer Sadık Paşa asil, kerim, vefî, hayr u hasenâta ma'il ve hüsn-i ahlâka mâlik bir zat idi. Peklin kasabasında cedd-i 'âlîleri vaktiyle bina edip el-haletü hazîhi Eski cami' namıyla ma'ruf olan cami'-i şerif haziresinde gunude-i mirkad-ı gufrandır. Bu gazel âsâr-ı valâlarındandır.

### Gazel

Bu cihânda<sup>45</sup> kimine mihnet ü gam vermişler<sup>46</sup>  
Kimine zevk ü safâ hayl u haşem vermişler

Yârimin yanına gitmiş yine bir iki rakîb  
Hezeyân söyleyerek hayli elem vermişler

<sup>44</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün. Bu gazel de *Divan-ı Fehmî*'de 33üncü sayfada "Tarih-i vefat-ı Cafer Paşa, birader-i nâzım-ı muma-ileyh" başlığıyla bulunmaktadır. Bu divandaki tarihlerden Süleyman Paşa'nın beş çocuğunun isimlerini öğreniyoruz. Bunlar İbrahim Fehmî Bey (s. 34, vefatı 1244/1828-29), Nuri Bey (üvey kardeş?, s. 34), Cafer Sadık Paşa (s. 33, vefatı 1250/1834-35), Hamza Bey (s. 34, vefatı 1245/1829-30), Belkıs Hanım'dır (s. 35, vefatı 1246/1830-31).

<sup>45</sup> Gazetede "cihândır".

<sup>46</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

Benden ol vahşî civân öyle kaçır kim güyâ  
Bana meyl etmemeğe yâra<sup>47</sup> kasev vermişler

Dün gece meclis-i ‘uşşâkta bir hâl olmuş  
Zâhidin destine bir sâgar-ı Cem vermişler

Sâdikâ âl-i ‘Alî matbah-ı in‘âmından  
Hamdülillâh bize envâ‘-ı ni‘am vermişler<sup>48</sup>

### ÇÂKER<sup>49</sup>

İsmi Mehmed'dir. İsminin Mehmed ve mahlasının Çâker olduğunu hemnâmı olan bir zata hitaben yazdığı bu beyit ile işaret etmiştir:

Mahlasım Çâkerse ismidir Muhammed sen gibi<sup>50</sup>  
Gel Muhammed hakkı-çün gel kardaşım cânım yiğit

Sahib-tercümenin aslı Zileli olduğu halde sâ'ik-i kader kendisini İşkodra'ya sevk ve orada te'ehhül ve evlad u 'iyal sahibi olarak tavattun eylemiş ve şehir-i mezkûrda vefat etmiştir. [7] İştihak-ı vatanla bir çok eş'ar tanzim ve inşad etmiştir. Bu ebyat bu cümledendir.

Yolun uğrarsa eğer Zile denilen şehre<sup>51</sup>  
Zâyî' etme şu emânetimi ey bâd-ı sabâ

Zeyl-i ahhâbımız âdâb ile ba‘de't-takbîl  
Eyle teblîğ-i selâm cümleye ferden ferdâ

Sorar olursa eğer Çâker'in ahvâlinde  
Gördüğün var mı o bî-çâreyi derlerse sana

De ki tâ Rûmeli'nin cânib-i garbîsinde  
Bir şehir var denilir nâmda İşkod[r]a ona

<sup>47</sup> İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 1560'da "ana".

<sup>48</sup> 7908 numaralı gazetede buradan sonra İşkodralı Hüseyinî vardır.

<sup>49</sup> Bâlf'den sonra Tefkîk'den önce 7900-01-02-03 ve 07 numaralı nüshalarda çıkmıştır. İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 254-255'de ve Sadettin Nüzhet Ergun (1945). *Türk Şa'irleri*. İstanbul: Ülkü Basımevi. 1101-1103'de Emirî'den nakledilmiştir.

<sup>50</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>51</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

Gördüm ol beldede Mecnûn gibi ser-gerdândır  
Târ-ı mûyu ile bend etmiş onu bir Leylâ

Cenab-ı Çâker, bir şa'ir-i zarif olmakla beraber, divan-ı sa'ibe tahririne mübaşeret eylediği mufassal ve mükemmel bir şerh kitabının mukaddimesinde bir çok nevadir-i edebiyye ve feva'id-i garibe beyan ederek, kendi tercüme-i hâlini ve zaman-ı civa[nî]de başından geçen serencâmı dil-sûz bir surette tahrir eylemiştir. Biz de mebadi-i tercüme-i hallerini kendi lisanından olarak kari'lerimize dinletmeyi münasib gördük. Cenab-ı Çâker diyor ki:

“1205/1790-91 senesinde Zile kasabasında tevellüd eyledim. Kayd-ı zaruret mâni'ci tahsil olduğundan yalnız sarfa kadar okuyabildim. 1237/1821-22 senesinde arzu-yı ikmal-i tahsil ile Der-sa'adet'e 'azimet eyledim. Bîkesliğim hasebiyle han ve hane ve mescid ve meyhane ve tekve ve kahvehane gibi mahalleri dolaşmış isem de bir aşınaya dest-res olamadım ve bir oturacak yer bulamadım. Ba'zı hemşerilerin delâletiyle Tophane'ye geldim.

Bir nefer topçu tazesini görür görmez belâ-yı 'aşka giriftar oldum. Heva-yı 'ilm ü 'ameli, 'aşk-ı mahub-ı bî-bedele tebdil ve kayd-ı zarureti düşünmeği, ma'şukumun gam u âlâm-ı muhabbetine tahvil ederek saye-misal yanından ayrılmamağa başladım. Civan-ı merkum ise bir dilber-i vefakâr idi. Onun sevk ve ibramını canıma minnet bilerek silk-i 'askerîye duhul eyledim. Üç sene 'ale't-tevali ol civanın 'aşkıyla ta'lim ve ta'allüm-i snayi'ci ateş-bazî ve tahsil-i fûnun-ı top-endâzî ederek, fûnun-ı mezkûrede kesb-i maharet ü kemal eyledim. 1240/1824-25 senesinde sadr-ı esbak müteveffâ Reşîd Paşa ma'iyyetiyle Maslak'a memur olarak altı ay anda karar eyledim ve mahub-ı dilâram ve vefakârım yanımda bulunduğu için ol havali nazarımda cennet-misal idi.

Felek böyle medîd bir muvaffakiyyeti kimseye reva görmeyeceğinden ol esnada ol civan-ı bî-hemtâyâ bir 'aded dâne-i top isabet ederek şerbet-i şehadeti nuş eyledi. [8] Artık mecâle kararım kalmadığından hem ân sa'at oradan hareket ve seyr-i serîf ile Manastır şehrine muvasalatla ruz u şeb nalân ü giryân olarak mâsivâyı bütün bütün terk ve günden güne arzu-yı merg eyledim.

Nihayet ba'zı yaranın ilhac ve ibramıyla hayr-ı celis olan kitab mütala'ası tarikına insilâk ederek, şu'ara-yı eslaf-ı 'aşk-ittisafın gâh divanlarını tedkik ve tekrar etmeğe sa'y u verziş ve gâh müşahede-i sun'ı Rabbanî ve ru'yet-i kudret-i Samedanî zımında 'azm-i mesire-i dil-keş ve arzu-halcilige sülûk ile te'min-i ma'îşet ederek güzârende-i evkat ve iki sene mikdarı zeban-ı şeker-efşan-ı Farisînin tekemmülünü mu'tad eylediğimden lisan-ı mezkûr dahi bana keşf oldu, bî-ta'lim-i üstad harikası zuhura geldi.

Bir taraftan Firdevsî, Hakanî, Sa'dî, Hâfız gibi şu'ara-yı be-namın âsârını mütala'a ve diğer taraftan da eş'ar ve âsâr-ı Arabiyye ile mümarese hasıl eyledim. On sene mikdarı bu suretle evkat-güzâr olduktan sonra 1251/1835-36 senesinde Rûmeli valisi müteveffâ Mahmûd Hamdî Paşa'nın kitab-ı belâgat-nisabı si[l]kine duhul ettim. Ma'iyyet-i devletlerinde Prizre[n'e] 'azimet etmiş isem de beliyeye-i istirkaba uğrayarak me'mulum nisbetinde kâm-yâb olamadım.

Vermeyince sana Ma'ûd ne yapsın Mahmûd<sup>52</sup>

mısra'ını tekrar eylemekte olduğum halde Paşa-yı müşarün-ileyh vefat eyledi. Bâ-rütbe-i samiyye-i müşirî Rûmeli valiliğine ta'yin olunan Ahmed Zekeriyâ Paşa, kadr-dân bir müşir-i fâ'ikü'l-akran olduğundan bu hakiri kethüda kâtibi ta'yin ederek fakr u felâketten tahlise himmet eyledi. 1253/ 1837-38 senesinde İşkodra'ya ta'yin olunan Yenişehirli Hasan Rıf'at Paşa'nın divan kitabeti hizmetine ta'yin edilerek kadr ve menziletim terfi' eyledi. 1255/1839-40 senesinde müşarün-ileyh Hasan Rıf'at Paşa'nın İşkodra'dan infisâli üzerine yine Manastır'a gelerek kemâ-kân müşarün-ileyh Zekeriyâ Paşa'nın hizmet-i kitabetine bulundum. Ba'dehu halefleri Halîl ve onun halefi Dilâver Paşaların dahi kitabetleri hizmetiyle mübahi olarak ol havalice kesb-i rıf'at u şan eyledim. 1259/1843 senesinde İşkodra valiliğine ta'yin olunan Bosnalı Süleymân Paşa-zade 'Osman Mazhar Paşa'nın kitabeti hizmetinde bi't-ta'yin saniyen İşkodra şehir-i dilârasına vasıl oldum."

İşte sahib-tercüme Çâker Efendi buraya kadar bu suretle tercüme-i hâlini yazmış ve iştiyak-ı vatanla:

Etdi Çâker felek-i süfle-nihâd âhir-i kâr<sup>53</sup>  
Gerçi kim gurbet ile bizleri hâtır-fersâ

Lîk vuslatla mülâkat değildir bir şey  
Meded eylerse eğer himmet-i 'Osman Paşa

beyitleri gibi sûzişli şeyler söylemiş ise de sila-i vatan etmeğe muvaffak olamamıştır. 'Osman Paşa'nın mazhar-ı ihtiram u hürmeti olarak 1270/1853-54 senesine kadar onbir sene müddet devam eden İşkodra valiliğinde kemâ-kân divan efendiliğinde bulunmuş ve zaten ilk İşkodra'ya geldiği vakit orada te'ehhül etmiş olduğundan paşa-yı müşarün-ileyh kendisine mükemmel bir çiftlik ve bahçe ve büyük bir hane ihsan eylemiştir. Vali-i müşarün-ileyh 'Osman Mazhar Paşa 1270/1853-54 senesinde Selânik valiliğine tahvil-i me'muriyyet etmesi hasebiyle, ma'iyetlerinde 'azimet ve 1271 /1854-55 senesinde Trablusgarb valiliği 'uhdelerine tevcih buyurulması üzerine oraya da birlikte muvasalat eylemiş ise de, iki üç mah sonra hastalandığından mahdumları Mustafâ Sâfi Efendi'yi Paşa'nın ma'iyetinde bırakarak ma'-a'ile İşkodra'ya 'avdet ve ihtiyar-ı ikamet eyledi.

Aynı senede İşkodra valisi Âgâh Paşa'nın divan kitabetine ittisal ve onun infisâli üzerine artık inziva hanesinde ikamete karar vermiş ise de, 1272/1855-56 senesinde İşkodra valiliğine gelen Menemenli-zade Mustafâ Paşa'nın ibramı üzerine tekrar İşkodra vilayeti divan kitabeti hizmetini der'uhde eylemiştir. İki üç mah kadar devam edebilmiş ise de nahafeti iştidat eylediğinden bi'z-zarure terk-i me'muriyyetle hanesinde ikamet ve eş'arını tertib ile uğraşarak mükemmel bir divan şekline ifrağ eyledi. [9] Divanını tertib ve bu tertibi İşkodra şehrinde icra eylediğine da'ir şu:

<sup>52</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>53</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.



Hâkini vardır yeri İşkodra'nın medh eylesem<sup>54</sup>  
Bu zemîn ürcûzeli bir tâze dîvân oldu cem<sup>ç</sup>

Çâker hele 'âşıklara tertîbi-y-le dîvân<sup>55</sup>  
Koydun bu cihân içre büyük bir eser-i pâk

beyitlerinde işaret eyliyor. Latife suretiyle söylediği şu beytin:

Ölürsem de yemem gam belde-i İşkodra'da Çâker<sup>56</sup>  
Değil mi der-kenâr-ı vasla tıfl-ı Arnavud çekdim

hükmü zuhur ederek 1274/1857-58 senesinde İşkodra'da vefat eyledi. Vefatına İşkodra 'ulemasından âti't-tercüme Halîl Necîb Efendi'nin inşad eylediği bu tarih seng-i merkadında mahkûkdur. Sahib-tercüme Çâker Efendi'nin vefatı sene-i mezkûrenin Cumade'l-ülâsı guresinde vuku' bulmağla tarihdeki "جماء" cemazi'ye, "ج" ûlâ'ya işaret olarak "[خيم ير]" usulüyle tarihi meydana getirilmiş, "âl-i hams" tabiriyle de beş 'aded ta'amiyesi olduğuna işaret eylemiştir. Tarih budur:

Çıkdı tarih âl-i hamsın 'aşkına gurre-cemâl<sup>57</sup>  
Ey Necîb Çâker Mehemmed etti mesken cenneti  
Sene 1274/1857-58

Merkadları İşkodra'da Çukurçeşme mahallesinde, haneleri civarında bulunan Çukurçeşme cami'-i şerifi havalisinde safadâr bir mevki'dedir. Mustafâ Sâfi ve Dervîş isimlerinde iki evlad istihlâf etmiştir. Sâfi şa'ir idi. Tercüme-i hâli âtide gelecektir. İkinci mahdumu Dervîş Efendi el-haletü hazihi İşkodra defter-i hakanî başkâtibidir. Çâker Efendi merhumun cesîm hanesinde mahdumu Dervîş Efendi ikamet etmektedir. Mufassal ve müretteb divanı serâpâ manzurumuz olmuştur. Pek çok eş'ar tanzim etmiştir. Sa'ir şu'aranın zemin-i teng addedip pek az şî'ir söyledikleri harflerde elliden yüzelliye kadar gazeller tanzim eylemiştir ki, gâliba kendileri de ta'accüb ederek bir gazelinde:

Şâ'ir-i pür-gûylukta Çâker emsâlin senin<sup>58</sup>  
Gelmedi zanneylerim vakt-i sa'âdetten beri

beytini inşad eylemiştir. Âti't-tercüme Tiranlı Toptan-zade Mahmûd Muhsin ve Peklinli İbrâhîm Fehmî Beylerle pek çok müşa'areleri ve İşkodra'da mutavattın Mehmed-i Mağribî hazretleriyle ba'zı

<sup>54</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>55</sup> Mefûlü Mefâilü Mefâilü Feülün.

<sup>56</sup> Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâilün.

<sup>57</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün. Bu tarih beytinde gurre kelimesi 1205 ve *cemal* kelimesi 74 sayı değerindedirler. Bunların toplamından tamiye sayısı 5 çıkarılınca 1274 sayısı bulunur.

<sup>58</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

mülatafaları vardır. Mahallerinde mezkûrdur. Bir gazelinde Peklinli İbrâhîm Fehmî Bey sahib-tercümenin iktidar-ı tab'ını şöylece takdir ediyor:

Makal-i Çâker'i tanzîre düşme *Fehmiyâ* sen de<sup>59</sup>  
Ki Peklin gibi yerde öyle erbâb-ı sühan çıkmaz

Rûmeli vilayetinde İškodralı-zade Hasan Hakkî Paşa'dan gayri Mevlevî bulunmadığına şu beytinde te'essüf etmekte:

Hayf ki Rûm diyârında Hakkî'dan gayri<sup>60</sup>  
Kimesne bilmedi kadr ü behâ-yı Mevlânâ

Ve kendisinin tarikat-ı 'aliyye-i Mevleviyye muhibbânından olduğu:

Çâker'i bak ki kabûl eylediler Mevleviyân<sup>61</sup>  
Deme ahrâr-perestâr ile etmez ülfet

ve

Dergeh-i Sultân Mevlânâ-yı Rûmî'de müdâm<sup>62</sup>  
Kemterîn cârûb-ı dîvânız ezelden tâ ebed

beyitleri gibi birçok âsârının delâletleriyle anlaşılmakta ise de, bâlâda beyan olunan tercüme-i hâlinde buralarından bahsetmiyor. Müretteb ve mufassal divanından başka meşahir-i münşiyânın muharrerâtını cem' ederek hatt-ı destiyle tahrir eylediği bir münşe'âtı ve şu'ara-yı 'Arab'ın eş'arını ve nevadir-i ahvalini muhtevi kezalik hatt-ı destiyle muharrer ve mufassal 'Arabî ve iktitafî, diğer bir mecmu'aları manzurumuz olmuştur. Yukarıda zikri mürur eylediği üzere divan-ı sâ'ibe mufassal bir şerh tahririne ibtidar ederek bir cild mikdarı olmak üzere elif harfinde olan gazellerin şerhlerini ikmal eylemiş ise de itmamına 'ömrü vefa etmemiştir. Rıka hattı dahi okunaklı ve nefistir. İki Türkî ve bir Farisî gazelleriyle Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri hakkında bir manzumelerinin tastiriyle tercüme-i hâline netice veriyoruz.

### Gazel

Yetiş ben ölmeden ey şâh-ı dilsitân yetiş<sup>63</sup>  
Serim dolaşmada cellâd-ı bî-emân yetiş

<sup>59</sup> Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâilün.

<sup>60</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün.

<sup>61</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>62</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>63</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün.

Hazân-ı deyle cehennem gamında kaldım ben  
Eyâ nesîm-i bahâr-ı behiştîyân yetiş

Bilirsin indi ki kerb-i helâka dûçârım  
Hayâtıma sebep ol ey hayât-ı cân yetiş

Misâl-i tîr eyâ kadd-i müstakimim gel  
Ecel bu kametimi kılmadan kemân yetiş

Cuyûş-ı baht-ı siyehle hemîşe cenkdeyim  
Misâl-i müjde-i te'yûd-i âsumân yetiş

Bırakma dest-i garîmde bu Çâker'i medyûn  
Eyâ 'atâ-yı Hüdâvend-i müste'ân yetiş

### Diğer gazel

Kıssa-i der[d]-i dili kimlere takrîr edelim<sup>64</sup>  
Kime dinlettirelim kimleri dil-gîr edelim

Sûret-i gayrdan âzâde iken câmi'-i dil  
Niçe bir deyr misâli tolu tasvîr edelim

'Alem-i hâbda nûş ettiğimiz bâdeleri  
Hâsıl-ı devlet-i dünyâ ile ta'bîr edelim

'Ömr ta'cîlde iken müddetini itmâma  
Niçe bir âhiret a'mâlini te'hîr edelim

Dâ'imâ sevk eder idbâra bizi ey Çâker  
Kaderin def'ine bilmem ki ne tedbîr edelim

### Farisî gazel

نامه ام یاررا فرستادم<sup>65</sup>  
گوهر مدعا فرستادم

صد هزارش سپاس میگفتم  
بی نهایت ثنا فرستادم

<sup>64</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>65</sup> Fâilâtün Mefâilün Fa'lün.

راه طول و دراز مغلطه را  
طی کردم دعا فرستادم

سوزشم از برای فهمیدن  
سوختم پنبه را فرستادم

در هجر و فراقرا بستم  
نکتهء دلکشا فرستادم

سوی آن طفل ارنبود مرا  
آرزوی لقا فرستادم

پاسخش هیچ ندیدم ای چاکر  
نامهای بسا فرستادم

### Hazret-i Mevlânâ hakkında

Ne remz eder bilebildin mi nây-ı Mevlânâ<sup>66</sup>  
Nedir o nâyda sırr-ı nevâ-yı Mevlânâ

Olaydı vâ'iz o sırrın eger kim âgâhı  
Özün kılarıdı fedâ ez berâ-yı Mevlânâ [10]

Semâ<sup>c</sup> u vecdinin ahvâlin anlasa zâhid  
Ederdi zühdünü îsâr-ı pâ-yı Mevlânâ

Bileydiler ne şehenşâh-ı şems-tâc idüğün  
Cemî<sup>c</sup>-i şehler olurdu gedâ-yı Mevlânâ

Ne cism-i cevher-i cân olduğun bileydi eğer  
Ederdi rûhunu 'âlem fedâ-yı Mevlânâ

Hayf ki Rûm diyârında Hakkî'dan gayrı  
Kimesne bilmedi kadr ü behâ-yı Mevlânâ

Şu denli sâ'im-i dehr idi mâsivâdan kim  
Lika-yı Hak idi ancak gedâ-yı Mevlânâ

Kulûb-ı Mevleviyânı şumûs-ı vahdetle  
Münevver eyledi nûr-ı zekâ-yı Mevlânâ

<sup>66</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün.

Makam-ı kurbda mahvetti zât-ı esfâsın  
Sıfât-ı Lem yezel oldu kuvâ-yı Mevlânâ

Meh-i çehâr-deh-i şeb gibi evc-i 'izzette  
Vücûd-ı Şems ile arttı ziyâ-yı Mevlânâ

Ne Şems şems-i hakikat-kerem kim olmuştur  
Misâl-i necm-i hidâyet-nümâ-yı Mevlânâ

Cenâb-ı şeyhinin emriyle geldi Tebriz'den  
Kim ola Konya'da tâ reh-nümâ-yı Mevlânâ

Buluştı eyledi irşâd-ı Hakka hem oldu  
Tarik-i Mevlevî'de muktedâ-yı Mevlânâ

Olunca böylece irşâd Şems-i Tebrîz'den  
Pür etti Konya'yı nûr-ı hüdâ-yı Mevlânâ

Anınçün oldu vilayetler içre bu Konya  
Diyâr-ı Rûm'da dârü'l-vilâ-yı Mevlânâ

Nikab-ı lâ ile setr eylemişti illâyı  
Beka-yı mahz idi 'ayn-ı fenâ-yı Mevlânâ

Bihâr-ı Mesnevî'ye dal dür-i ma'âni al  
Olasın ister isen âşinâ-yı Mevlânâ

Lugât u lafz yetişmez onun sitâyişine  
Ne mümkün eyleyesin sen senâ-yı Mevlânâ

Garaz vasıf bu tafsilden eger Çâker  
Kanı o vasf kim olsun sezâ-yı Mevlânâ<sup>67</sup>

<sup>67</sup> 7907 numaralı nüshada buradan sonra Tevfik vardır.

HASAN HAKKÎ PAŞA<sup>68</sup>

Şeyhü'l-vüzera-yı esbak İşkodralı Şerîfî Mustafâ Paşa merhumun ferzend-i necibidir. 1242/1826-27 senesi Muharreminde (5 Ağustos-3 Eylül 1826) İškodra şehrinde dünyaya gelmiştir.\* Tiranlı âti't-tercüme 'Ömer Sûzî Efendi'nin manzumumuz olan oniki beyitli ve altı ta'miyyeli manzume-i tebrikiyyesine nazaren müşarün-ileyh Hasan Hakkî Paşa, Hüseyin nam biraderiyle tev'em doğmuştur. Mezkûr manzumenin tarih beyti şudur:

Kudûm-i pâk-i ma'sûmeyne Sûzî pek becâ tarih<sup>69</sup>  
Sudûr etti zehî lutf-ı Hudâdan bu iki nev-zâd<sup>70</sup>  
Sene 1242/1826-27

İşkodra'da bulunduğu esnada henüz hadisü's-sin iken pederinin vaki' olan iltiması üzerine zadedgânlığa hürmeten büyük biraderi Mahmûd Paşa ile birlikte, 1243/1827-28 senesinde 'uhdelerine rütbe-i refî'a-ı mîr-i mîranî tevcih buyurulmuş ve pederleri Şerîfî Mustafâ Paşa'nın 23 sene İşkodra valiliğini ifadan sonra 1247/1831-32 senesinde tafsilâtı *Takvim-i Vekayi'* gazetesinin sene-i mezkûreye aid nüshalarında beyan olduğu üzere İşkodra valiliğine hitam verdirilerek Dersa'adet'e celbolunduğu sırada pederiyle birlikte Dersa'adet'e gelmiştir. Yedi yaşında bulunduğu sırada Sultan Mahmûd Hân-ı sani hazretleri huzur-ı şahanelerine Arnavud libasını lâbis bir masum olduğu halde kabul buyurulmuş ve Nizamiyye elbisesi giyip ol vecihle iftihar eylemesi hakkında ruhsat-ı hümayun erzân buyurulmasını masumâne bir lisan ile niyaz ve istirham eylemiştir.

Zat-ı şahane ibraz-ı nevaziş ve şefkat buyurarak rica-yı vaki'i kabul ile Nizam'a mahsus olan elbiseyi sırmalı ve ziynetli bir surette giymesine ruhsat-ı hümayun buyurulduktan başka bir kıt'a

<sup>68</sup> Gazetede Hüseyin'den sonra 7908 numaralı nüshada tefrika edilmiştir.

\* Hasan Hakkî Paşa'dan iki sene evvel, birinci Mahmûd Paşa 1240/1824-25 senesinde dünyaya gelerek âti't-tercüme Tiran'lı Edhem Şehîdî Bey şu beyitleriyle başlayarak:

Mîr Mahmûdü'l-haseb necl-i şerîfiyyü'n-neseb  
Neyyir-i nûreyn Mahmûd Bey o mîr-i burc-ı nûr

Necl-i düstûr-ı Şerîfî vâlî-i İskendere  
Hazret-i Mahmûd Bey kim fahr-ı akrân-ı fahûr

(Şi'irin vezni Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün'dür. İkinci beytin, birinci mısrandaki İskendere, İşkodra'nın değişik bir kullanımı olmalıdır. Aslında şehir İskenderiyye diye bilinir, şehri Büyük İskender'in kurduğu ve bu yüzden bu isimle anıldığı söylenir. Bu bilgi için bkz. Ahmed Rıf'at (1299/1881-82). *Lugat-i Tarihiyye ve Coğrafya*. C.1. İstanbul. 182-83. Şemseddin Sami Kamusü'l-A'lâm'da buna karşı çıkar ve şehrin daha eski olduğunu savunur. Şemseddin Sami (1306/1888-89). *Kamusü'l-A'lâm*. C. 2. İstanbul: Mihran Matbaası. 978).( H.K.)

Oniki beyitli bir manzume inşad etmiştir ki son beytinden tamam yüzdört tarih çıkarmıştır. İksâr-ı kelâmı mucib olduğundan derc ü tahririne lüzum görülmedi.

Mahmud Paşa dahi pederiyle Dersa'adet'e bi'l-vürud vasıl-ı sinn-i kibar olduktan sonra Menteşe, Lazistan, Aydın, Muş, İslimye, Yeni Pazar mutasarrıflıklarında bulunmuş ve son mutasarrıflığı olan Hersek'te 1286/1869-70'da vefat ederek merkez-i liva bulunan Mostar'da Karagöz camii haziresinde defn olunmuştur. Rumeli beylerbeyi payesini ha'iz idi.

<sup>69</sup> Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâilün.

<sup>70</sup> Tarih tutmuyor. Tarih mısramın sayı değeri 1642'dir. Tarihin, mücevher harflerin sayı değeri olduğunu düşünürsek 1246 sayısına ulaşıyoruz, fakat zaten tarihin mücevher olduğu belirtilmemiş. Altı tamiyeyi herhangi bir şekilde ekleyip çıkarsak bile beytin altındaki tarihi bulamıyoruz.

mücevher ve murassa sa'at ihsanıyla dahi taltif buyurulmuştur ki, tafsilâtı kezalik o zamana ait *Takvim-i Vekayi'* gazetesi nüshalarında muharrerdir. [12] Hasan Hakkî Paşa iktisab-ı 'ilm ü ma'rifet ve istikmal-i fenn-i kitabet eyledikten sonra sabavetten beri ha'iz olduğu mîr-i mîranlık rütbesini 1262 /1845-46 senesinde bi'l-iltimas saniye rütbesine tahvil ettirerek mektubî-i hariciyye kalemine çerağ olunmuştur.

Müddet-i medide Bab-ı 'âlîye devam ile kat-ı meratib eyledi, 1272/ 1855-56 senesinde ûlâ sanisi ve 1274/1857'de ûlâ evvelî oldu. 1278/1861-62'de Midilli, 1280/1863-64'de Rodos, 1282/ 1865'de Biga, ve aynı senede Varna ve 1284/ 1867-68'de Kütahya ve 1288/ 1871-72'de İzmir, 1289/1872-73'de Niğde ve müte'akiben Hersek, 1291/1874-75'de Filibe mutasarrıflıklarına, fasıla ve infisal vuku' bulmaksızın mütevali bir surette ta'yin olunarak ifa-yı hüsn-i hizmet eyledi ve bu meyanda yani 1290/1873-74 senesinde ikinci rütbeden Mecidî nişanıyla taltif olundu.

1292/1875 senesinde rütbe-i bâlâyı bi'l-ihraz Diyarbakır vilayetinden fekk-i irtibat ile mutasarrıflık olan Ma'muretül'aziz mutasarrıflığına ta'yin olundu. 1293/1876 senesinde 'uhde-i devletlerine rütbe-i samiye-i vezaret bi't-tevcih Van vilayeti valiliğiyle mesrur edildi. Vilayet-i mezkûrede valiliğinde yedi sene mikdarı ifa-yı hüsn-i hizmet ve bilhassa Rusya muharebesi sırasında ibraz-ı dirayet ve kifayet ve siyaset eylemiş ve 1300/1882-83 senesinde infikâkı vuku' bulmuştur. Müte'akiben yani 1302/1884-85 senesinde Selânik vilayeti valiliğine ittisal eyledi.

1304/1886-87 senesinde nafi'a komisyon-ı celili a'zalığına ve 1305/19 Eylül-19 Ekim 1887-88 senesi Muharreminde Haleb vilayeti valiliğine ta'yin buyurularak bir buçuk sene mikdarı ifa-yı vazife-i meham-aşınayî etti. 1307 Recebinde/21 Şubat-22 Mart 1890 infikâkı vuku' bularak 1311 senesi Zilhiccesinde/5 Haziran-4 Temmuz 1894 saniyen Haleb valisi oldu. Bu 'abd-i âciz, 1313 senesi Muharreminde/24 Haziran-23 Temmuz 1895 Ma'muretül'aziz vilayeti defterdarlığına bi't-ta'yin mahalli me'muriyete esna-yı 'azimetimde güzergâh olan Haleb şehrine uğranılmış ve müşarün-ileyh ile birinci ve son def'a olarak mülakat eyleyip tevarih ve edebiyata da'ir güzel sohbetler icra edilmiş idi. Sagirü'l-cüsse olmakla beraber vücudunun sinnine nisbetle ziyadece yorulmuş olduğunu siması gösteriyordu.

Yetmişbir yaşında olduğu halde sene-i mezkûre Cümade'l-ûlâsında infisâli vuku'a gelerek, Dersa'adet'e 'avdet ve muvasalatından yedi mah sonra yani 1313 senesi Zilhiccesinin dördüncü gününde/17 Mayıs 1896<sup>71</sup> irtihal-i Dar-ı Na'îm ederek vücud-ı mağfîret-nümûnu pîran-ı tarikat-ı 'aliyyeden hazret-i Merkez kuddise sırruhu'l-'aziz hazretlerinin merkad-ı 'âlîleri haziresinde defn-i hâk-i Gufran edilmiştir.

Müşarün-ileyh asil, necib, mükrim, sahî, vezir ibn-i vezir bir zat-ı hatem-semîr idi. Te'ehhül etmediğinden evlad ü a'kabı yoktur.<sup>72</sup> Pek çok kütüb-i nefiseye mâlik ve tarikat-ı 'aliyye-i Mevleviyye'ye sâlik idi. Kitablarının zahiresine yadigâr-ı ahlâf olmak üzere ekseriya bir beyit tahriri ve *Hasan Hakkî-i Mevlevî* imzasının vaz'ı 'âdet-i hasenelerinden idi. Beş lisan ile tekellüm ederdi ki, 'Arapça, Farişice, Türkçe, Fransızca, Arnavutça idi. Kitabeti selîs, eş'arı latif, tekellümü veciz idi. Bir çok

<sup>71</sup> İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 487'de 3 Zilhicce 1313.

<sup>72</sup> Paşa'nın fotoğrafı için bkz. İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 487.

münşe'ât ve küllî eş'arı vardır. Divan-ı eş'arının müretteb olduğunu Haleb'de görüştüğümüz vakit söylemişti.

Hele tanzir-i tevarih hususunda nevadir-i ruzigârdandır. Tayyar-zade 'Atâ Bey merhumun 1291/1874-75 senesinde tab' ve neşrine muvaffak oldukları *Enderûn Tarihi*'ne takriz suretiyle tanzim eylediği manzumenin tarih beytinde seksen tarih çıkarmıştır ki, matbu' 'Atâ Tarihi'nde gerek 'umum ebyatı ve gerek ne suretle ihrac olunacağına da'ir sekseniki tarihin ta'rifatı zuber-ı suturdur. Vüzeradan meşhur Kânî Paşa'nın vefatına olan şu mücevher tarih de bu fende olan maharet ve zerafet-i tab'ına delildir:

Hâke defn oldu sadâkat Kânî<sup>73</sup>  
Sene 1300/1882-83

Büyük 'amcaları İbrâhîm Halîlî Paşa bahsinde bir nebze beyan olunduğu üzere cedd-i 'alâları Yûsuf Bey, Ebü'l-feth Sultan Mehmed Hân hazretlerine hüsn-i hizmet ve sadakat eylediğinden *ni'me'l-emîr* vasf-ı 'âlîsine mazhar olan cenab-ı Fâtih tarafından Koca Yûsuf tabiriyle taltif olunmuş, ta o zamandan zamanımıza kadar bu hanedandan bir çok valiler ve mîr-i mîranlar ve hatta ondan ziyade vüzeraya-yı 'izam zuhur etmiştir. Sahib-tercüme Hasan Hakkî Paşa'nın biraderi rütbe-i bâlâ ricâlinden merhum Rızâ Bey, muhadderât-ı selâtin-i mu'azzama içinde fazıla ve şa'ire-i meşhûre âdile Sultan hazretlerine damad olarak kerime-i 'iffet-vesimeleri Hayriyye Hanım Sultanı tezevvücle kâm-yâb olmuşlar idi. Merhum Rızâ Bey'in mahdumu Celâleddîn Paşa hazretleri de el-haletü hazihi vüzeraya-yı 'izam-ı mekârim-ittisamdan ve damad-ı me'alî-nejad-ı hazret-i şehriyarîdendir.

Müşarün-ileyh Hasan Hakkî Paşa'nın iki gazel-i sâlimü'l-halel-i âsafâneleriyle hazret-i Mevlânâ kuddise sırrıhu'l-a'lâdan istimdadı havi inşad eylediği müte'addid manzumelerden teberrüken bir 'adedi tahrir olundu:

### Gazel

Olaydı hâhiş-i nûş-ı şarâb-ı nâb sana<sup>74</sup>  
Olurdu sâgar-ı zerrîn, âfitâb sana

İçince hâhişin artar nedir bu keyfiyyet  
Verir mi hûnum 'aceb neş'e-i şarâb sana

Karîn-i yek nigeş-i hışmın olmasın yoksa  
Cihânı eyleme bir iş midir harâb sana

Olur hacâlet ile tîre-dîde-i hûrşîd  
Nîgâh kılsa bu hüsn ile bî-nikab sana

<sup>73</sup> Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>74</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün.



Fütâde-i elem-i 'aşk cân-güdâzındır  
Düşer mi *Hakkî*-i zârından ictinâb sana

### Diğer gazel

Demlenir her dem hevâ-yı 'aşk ile dîvâne ney<sup>75</sup>  
Neyle seyr et 'arz eder sûz-ı dilin canâna ney

Bülbül-i nâlişgeri hâmûş eder gülzârda  
Başlayınca nağme-i dil-sûz ile efgâna ney

Dem urur her dem makam-ı 'âlem-i lâhûtta  
Râz-ı 'aşkın perdesin keşf eylemez nâdâna ney

Sînesi sûzân, dili pür dağ, muhrik nâlesi  
Güyyâ 'aşk ile yandı âteş-i hicrâna ney

Nâvek-i dil-dûz-ı çeşm-i neyzen-i mahbûbdan  
Şerhalar çekmiş serâpâ sîne-i sûzâna ney

Başka bir hâlet verir sermest-i bezm-i vahdete  
Neş'e-bahşâ-yı safâdır meclis-i rindâna ney

Bende-i Mollâ-yı Rûm 'um çok mudur *Hakkî* eğer  
Her nefes dem-sâz olursa bu dil-i nalâna ney

### İstimdad-ı Mevlânâ

Güş kıl nâle vü efgânımı yâ Mevlânâ<sup>76</sup>  
Sıktı ekdâr-ı cihân cânımı yâ Mevlânâ

Elem-i gurbet ü kürbet ile derd oldu füzûn  
Zûd gönder bana dermânını yâ Mevlânâ

Bir nefesle dağıt olsun serim âzâd-ı helâk  
Sardı gam leşkeri her yanımı yâ Mevlânâ

Zülf-i hûbân gibi hep darma dağın etti felek  
Cem' kıl zihn-i perîşânımı yâ Mevlânâ

<sup>75</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>76</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

Dest-i mi‘mârî-i lutfun ile ta‘mîr eyle  
Hâne-i hâtır-ı vîrânımı yâ Mevlânâ

Matbahımdan dilerim kismetimi bî-minnet  
El elinden dilemem nânımı yâ Mevlânâ

Nefs-i zâlim galebe etti kuvâ-yı ‘akla  
Eyle i‘dâm bu fettânımı yâ Mevlânâ

Destbürd-i himeminle koma çâk eyleyeler  
Dest-i a‘dâda girîbânımı yâ Mevlânâ

Ede bî-minnet-i mahluk hemîşe leb-rîz  
Zer-i cûdun kef ü dâmânımı yâ Mevlânâ

Edemem hîç şumâr ‘ömr-i girân-kıymetten  
Firkatinle geçen ezmânımı yâ Mevlânâ

Yeter oldum bu elemgehde mihen mümtehenem  
Kıl sürûra bedel ahzânımı yâ Mevlânâ

Eyle is‘âf ile hâcâtımı dil-şâd beni  
Lutf edip ‘afv kıl ‘isyânımı yâ Mevlânâ

Sen nigeh-bânlarısın hıfzına tevdî‘ ettim  
Hânedânım eyle ihvânımı yâ Mevlânâ

Veled ü validi ki sana emânet ettim  
Cânımı, şânımı, îmânımı yâ Mevlânâ

Sâye-i şemste nâbûd ola deycûr-ı firâk  
Reşk-i rûz et bu şebistânımı yâ Mevlânâ

*Hakkıyâ* bülbül-i dil bâğ-ı vatan ‘âşıkıdır  
Anda gars et gül ü reyhânımı yâ Mevlânâ<sup>77</sup>

<sup>77</sup> 7915 numaralı tefrika burada biter.

İŞKODRALI HÜSEYNÎ<sup>78</sup>

İsmi Mollâ Hüseyin'dir. Eva'inde tahsil-i mukaddemât-ı 'ulûm ederek mu'allimlikle imrar-ı evkat eylemekte idi. Bir müddet dervişâne bir kıyafetle diyar-ı gurbeti ihtiyar ve ba'zı memleketleri geşt ü güzar eyledi. Sonra memleketine 'avdet ederek yine mu'allimlik vazifesiyle meşgûl oldu. Musikiye aşına ve sadası güzel olduğundan evvela İşkodra'da Sultan Bâyezîd-i Veli camii'inde mü'ezzin ve mu'ahharen İskelebaşı'nda Kara Hüseyin camii'inde hatib-i dil-nişin oldu. 1150/1737-38 hududunda İşkodra'da vefat etmiştir. Ba'zı gazel ve ilâhiyyâtı manzurumuz oldu. Bu gazel âsârındandır:

Âh âh yine bir tıfla gönül başladı zâra<sup>79</sup>  
Bir şûh-ı perî peykere aldandı ne çâre

Tenhâ değilim ben leb-i gül-fâm ile medhûş  
Gül-ruhları al eyledi mestâne hezâra

Yandı ciğerim dûdu çıkıp tuttu semâyı  
Çeşmim nemi peyveste olup ebr-i bahâra

Himmat demidir 'aczime ahbâba salâdır  
Gurbet mütehassir ediyor yâr u diyâra

Şehnâz ile âvâzı Hüseyinî'ye çıkarma  
Gurbette gedâsın a gönül bakma vakara [13]

## HİKMETÎ

İşkodra vilayet ve sancağında kaza merkezi olan Akçahisar kasabasındandır. Bu kasaba yüksek bir dağa dayanmış gayet sarp ve tabii olarak müstahkem bir tepe üzerinde ve Venedik körfezi sahilinden 30 kilometrelik mesafededir. Akarsuları ve çeşmeleri çoktur. Asıl ismi Arnavutça "çeşme" demek olan "Kruya"dır [Krujë].<sup>80</sup>

Türklere da'ir en kadim bir kitabe olmak üzere, şehri geçip kal'eye girerken kemeri gayet yüksek Türk-kârî ve suyu vâfir Gâzî Evrenos oğlu 'Îsâ Bey çeşmesi vardır ki üstünde şu kitabe mahkûk ve menkuşdur:

<sup>78</sup> 7908 numaralı nüshada Ca'fer Sâdık Paşa'dan sonra, Hasan Hakkî Paşa'dan öncedir.

<sup>79</sup> Mefûlü Mefâilü Mefâilü Feûlün.

<sup>80</sup> Bu kelimenin sonuna "dır" yanlılıkla iki kere dizilmiştir, bu yüzden ilki, kelimeye dahilmiş gibi gözüküyor. Fakat Arnavutça çeşme manasına gelen kelime "Kruya" (Kruja) dır. Nelo Drizari (1957). *Albanian-English and English-Albanian Dictionary*. 2nd enlarged edition. New York: Frederick Ungar Publishing, 54 ve 194.

Sâhibü'l-hayrât vezîr-i a'zam Gâzî Evrenos Bey

Sene: 850/1446-47

Malumdur ki Gâzî Evrenos Bey o tarihte hayatta değil idi. Akçahisar muharebâtında bulunan İsmâ Bey bin Evrenos Bey bâis-i zikr-i hayr olsun için pederi namına inşa ettirmişti.

Kal'ede Fâtih Sultan Mehmed Hân gâzî cami'i mevcuddur. Gerek Akçahisar şehrinde, gerek mevcut ve ma'mur olan kal'esinde bir çok şüheda ve mazanna-i kiram merkadleri vardır. Bizim ziyaret ettiğimiz şunlardır:

1. Akçahisar şehrinde el-Hac Hamza Efendi, türbesi mevcut ve tekyesi ma'murdur. Vefatı 940/1533-34 senesindedir. Bu türbenin kubbesi mürur-ı zaman ile harab olduğundan Akçahisar hanedan-ı kadiminden Toptan-zade Âdem Ağa 1192/1778 senesinde müceddeden dil-nişin bir kubbe bina ettirmiş ve ondan otuz dört sene sonra, yani 1226/1811 senesinde mahdumu Kaplan Paşa tarafından derunu nukuş-ı gûnâgûn ile tezyin edilmiştir.

2. Yine Akçahisar şehri içinde Koçak Abdâl Efendi tekyesi mevcuddur.

3. Yine Akçahisar'da Bâlî Sultan Efendi<sup>81</sup> tekyesi vardır. Yanında oğlu 'Abdurrahman Efendi'nin merkadı da bulunur.

4. Yine Akçahisar Şehri'nde Zemzem Baba merkad ve tekyesi ziyaretgâhtır.

5. Yine Akçahisar'da Şeyh Şemsî Efendi dergâhı bulunmaktadır.

6. Akçahisar kal'esi varoşunda eş-Şeyh Ahmed Efendi tekyesi vardır.

7. Akçahisar kal'esi derununda "Dolma" tabir olunan mahalde hacı Mustafâ Efendi tekyesi vardır ve yanında şeyh Şucâc merkadı mevcuddur.

Akçahisar kasabası 'aynıyla İşkodra gibi bir 'Osmanlı, bir İslâm şehrine benzer. Ebniye kapılarında ve duvarlarında mevzun ve mensur Türkçe kitabeler vardır. Mezar taşlarındaki yazılar dahi Türkçedir. Ben Akçahisarı bir dürbüne benzetirim. Tabaka tabaka yükselen bir cebel-i 'azîmin bahrden altıyüz kilometre irtifa'ındaki bir mahallinde olup, ondan daha birkaç sa'at yukarıya çıkılırsa zirve-i cebele vasıl olunur ki, meşhur Sarı Saltık Baba'nın bir makam-ı 'âlîsi de bu zirve-i cebelde vaki'dir. Akçahisar'ın önünde düz ve vâsi' ovanın içinde Tiran, Şayak, Draç kazalarıyla Selimiyye kazası arazisinin bir büyük kısmı bulunduğundan bu 'azametli cebelden bakılınca medd-i nazar, bu vâsi' ve eşcar ile memlû sahraların bir çok kısmını dağın eteğinde saklanmak suretiyle tayy ederek denize vasıl ve Adriyatik denizi Akçahisar'a pek yakın bir mesafede bulunur zannolunur ve hele açık havalarda güneşin gurubu esnasında denizin öte tarafında bulunan İtalya sevhili bile medd-i nazara çarpmakta bulunur.

<sup>81</sup> Peter Bartl (1968). *Die Albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeits-bewegung (1878-1912)*. Wiesbaden: Otto-Harrasowitz. 107'de, A. Degrand (1901). *Souvenirs de la Haute-Albanie*. Paris. 222'den naklen, Fatih Mehmed'in hocalarından biri olması gerektiğini söylüyor.

Akçahisar'da bulunduğum müddetçe Toptan-zade hanedanının cediti Âdem Ağa'nın konağı olup el-haletü hazihi hükümet konağı bulunan cihan-nüma hanede ikamet eylediğimden nazargâhında bulunan saha-i berr ü bahr pek güzel bir manzara-i dil-küşa ira'e eylediğinden bunun daha fevkine çıkararak Sarı Saltık Baba makamını da ziyaret etmek arzusunda bulundum. Yolun müşkülâtından ve pek çok sıkıntı çekileceğinden bahsettiler. Katlanmayı göze alırdım<sup>82</sup>. Bir gün evvel birkaç kuzu ve sa'ir malzeme gönderildi. [14] Günlerin en uzun zamanı olan Temmuz ayında idi. Yevm-i mev'udda henüz gün doğmadan evvel kaymakam, kadı, mal müdürü efendiler ve sa'ir ba'zı eşraf-ı memleketle dağa tırmandık.

Yolda gâh yürür, gâh oturur, gâh latifelerle eğlenirdik. Kasaba ile makamın vasatında suyu vâfir, ab-ı hayat gibi bir çeşme vardı. Orada bir mikdar oturduktan sonra baş yukarı 'urûc etmeğe başladık. Yolun en sarp, en çıkılması müşkül olan kısmı bundan sonra geliyordu. Gâh birbirimizin ellerinden tutarak yukarıya doğru çeker, gâh arkadan birbirimizi iterdik. Arnavud jandarma şehbazları o çetin yollara alışık olduklarından keklik gibi koşarlardı. Ba'zı babayığitleri beni arkalarına almayı bile teklif ederlerdi. Serin rüzgârlar esmekte olduğu, paltoları, setreleri çıkararak üstümüzdeki elbise pek muhtasar kaldığı halde, yine her on adım attıkça kan terlere batardık. Ben ba'zı şişmanları güya iltifat suretinde ellerinden tutarak haydi seninle koşalım derdim. O iri gövde ile koşanların ba'zıları tahammül edemeyerek yere kapanır ve ba'zıları benimle koştukça yüreğinden kopan helecanlar kendisini ne hale getirdiğini mosmor olan çehresinden anlar isem de, aldırılmayarak "Maşa'allâh, ne güzel koşuyorsunuz" derdim. Zira sinnim kırk raddesinde olmakla beraber sıhhat-i vücuda mâlik olduğumdan gençlik sevda-yı mağrurânesinden henüz sarf-ı nazar edememiştim. Lâkin benim de ne hale geldiğimi, kendim de bilirdim ama güya babayığitlik göstererek aldırılmazdım.

Nihayet tam öğlen vaktine karib cebelin müntehasına vasıl ve Sarı Saltık zaviyesine dahil olduk. Oturduğumuz odanın pencerelerini kapatarak sırtımıza kalın paltolar aldık. Zaviyenin altında olan pek derin bir mağara Sarı Saltık Baba'nın makamı imiş. Zaviyede ve etrafında ba'zı ebyat ve eş'ar muharrer ve hususuyla ilk girecek kapının üstünde şu beyit menkuş ve mahkûk idi:

فطوبى لىاب كبيت العتيق<sup>83</sup>  
حواليه من كل فج عميق

Mağaraya bir çok müşkülât ile indik. Her tarafında sular çağlayarak mağaranın gavrına doğru akıp gidiyordu. O rutubetli ve sengîn yerde biraz toprak toplattırıp teberrüken kendini defn ettirmiş ba'zı zevat merkadları vardı. Merkadların üzerleri ve seng-i mezarları rutubetin tesirinden yemyeşil bir şekil almıştı.

Mağaranın yüksek ve müstesna bir yerinde bir insan oturup yatacak kadar bir mevki' vardı. İşte burası Sarı Saltık Baba'nın inzivagâhı imiş.<sup>84</sup> Girip ziyaret ettik. Ondan sonra mağaradan çıkıp

<sup>82</sup> Gazetede "aldırdım".

<sup>83</sup> Feûlün Feûlün Feûlün Feûl.

<sup>84</sup> Sarı Saltık rivayetlere göre Hacı Bektaş'ın arkadaşıydı ve Orhan Bey tarafından 70 dervişle Rumeli'ne gönderildi, F.W. Hasluck (1973). *Christianity and Islam under the sultans*. (Ed. Margaret M. Hasluck). C. 2. New York. 429. Sarı Saltık hakkında bir çok efsane vardır. Kruya'da bir ejderha ile savaş, onu tahta bir kılıç ile öldürüp, mahpus bir prensesi kurtardığı anlatılır. Ölen ejderhanın mağarasına kendisi

üst tarafında bulunan zaviyedeki odamıza geldik. Arkadaşlarımız zarif adamlar idi. Kimisi mağarayı Ashab-ı Kehf mağarasına, kimisi zaviyeyi hazret-i İsa'nın kahve ocağı odasına, kimisi bu mürtefi<sup>6</sup> cebeli Demavend dağlarına benzetiyorlardı. [15] Kimisi buraya gelen bir daha gelmez ve kimisi de bunun aksi olarak bir def'a gelen her vakit gelmek ister latifelerini sarf ediyorlardı.

Biraz rahatlaştıktan sonra odadan çıkıp, dağın arka taraflarını dolaştık. Bu 'azîm dağ arkasını bir muhtasar dere vasıtasıyla Mat silsile-i cibâline dayamıştır. Bir pek güzel bir tenezzüh ve teferrüc icra ederken yemek hazır olduğunu haber verdiler. 'Avdet ederek diğer bir odaya gidip yemek başına oturduk. Bu yemek bana öyle lezzetli geldi ki, gûya 'ömrümde böyle lezzetli bir yemek yememiştim. Anladım ki dünya lezzeti çekilen zahmetin mükâfatıdır. İnsan ne kadar gayret eder, zahmete katlanarak çalışırsa hasıl olacak netice-i maksud o kadar lezzetli görünür.

Yemek arasında içtiğim sular o kadar lezzetli ve o kadar soğuk idi ki, dişlerim tahammül edemediğinden ağızımı çokça açar suyu boğazıma doğru akıtmağa çalışırdım. Lâkin mideye indirilen o sıcak yemekler öyle burudet peyda ettirdi ki, midemde yemek değil, buz parçaları var zannedirdim. Birkaç lokma yedikçe su içer, hâzım ve hafif suyu içtikçe yemeğe Rüstemâne hamle ederdim. Lâkin bir gün sonra öyle şiddetli bir göğüs nezlesine mübtelâ oldum ki, böyle bir müz'ic ve zahmetli nezle görmemiştim. Bu nezle, yirmi gün kadar odadan dışarı çıkmamak suretiyle bana çektirmediği meşakkat kalmadı. Bir çok tedaviye inzınam eden Akçahisar şehrinin o latif havasının yardımıyla ve güç belâ ile def<sup>6</sup> edebildim.

Akçahisar şehrinde mevcut ba'zı kitabeler, sahibleri ve şa'irleri teracim-i ahvâllerinde görülecektir.

İşte sahib-tercüme şa'ir Hikmetî bu Akçahisar şehrendendir. İsmi Ahmed'dir. Dervişandır.<sup>85</sup> "Dervîş Hikmetî" diye ma'ruf idi. Âti't-tercüme Akçahisarlı İbrâhîm Kemâleddîn Şemîmî Dede'ye hizmet etmiş ve Akçahisar kasabasında vaki' Şemsî Efendi zaviyesine zaviyedar olmuştur. Bir vakit sonra İşkodra'ya 'azimet ve İşkodralı hanedanına takdim-i âsâr ederek eltaf ve iltifatlarına mazhar olmuştu. İşkodralı İbrâhîm Halîlî Paşa bahsinde altı 'aded nazireler içinde sebkât eden şu matla'lı gazele:

---

taşınmış ve orada yıllarca yaşamış (F.W. Hasluck (1973). *Christianity and Islam under the sultans*. (Ed. Margaret M. Hasluck). C. 2. New York. 434-437). Krucyalılar bu efsanelerin gerçekliğine delil olarak şehrin çevresindeki bir dağdaki, Ali Emirî'nin anlattığı bu mağarayı gösterirler. Mağaranın içinde Sarı Saltık'ın türbesiyle, ba'zı derviş mezarları vardır. Dağın tepesinde de eski bir kilisenin kalıntıları farkedilir. Bu harabeler ile ejderha efsanesi eski bir hıristiyan kültü ile (muhtemelen Aziz Georg) bağları ortaya koyuyor. Krucya sakinleri yılda en az bir kere tepeyi ziyaret ederler. Kuzey Arnavutluk müslümanlarının, güneydekilerinin tersine sadece yüzde 10'u Bektaşiydi (Güneyde bu oran %90) (F.W. Hasluck (1973). *Christianity and Islam under the sultans*. (Ed. Margaret M. Hasluck). C. 2. New York. 536-537). Fakat kuzeydeki Bektaşiler genelde Krucya yöresindeydiler (F.W. Hasluck (1973). *Christianity and Islam under the sultans*. (Ed. Margaret M. Hasluck). C. 2. New York. 549). Yöre Bektaşileri Sarı Saltık zaviyesine akşamüstü çıkarlar, 24 saat orada kalırlar, rakı içerler, doğan güneşi silah atarak kutlardı. Çarşamba günleri kadınlara ayrılmıştı (A. Degrand (1901), *Souvenirs de la Haute-Albanie*. Paris.'den naklen Peter Bartl (1968). *Die Albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeits-bewegung (1878-1912)*. Wiesbaden: Otto-Harrasowitz. 106'da). Sarı Saltık efsaneleri için bkz. Fahir İz ve Gönül Tekin (1974-84). *Saltukname*. 1-7 cüzler. (Tıpkıbasım). USA: Harvard Üniversitesi Basımevi; Evliya Çelebi (1314/1896-97). *Seyahatname*. C. 2. İstanbul: İkdâm Matbaası. 133-139.

<sup>85</sup> İki kere dizilmiştir.

Mâsivâdan geç dilâ dünyâda insânlık budur<sup>86</sup>  
Kesreti terk eyle mahzâ ehl-i 'irfânlık budur

gazeline, 1240/1824-25 hududunda vefat eden Priştineli şa'ir İskender Zârî Efendi'nin birader-zadesi Ya'kub Meylî Efendi'nin dahi naziresi vardır. Şu beyit ondandır:

Etme meyl-i intikam 'âlemde sultânlık budur  
Hikmet-i Hakkı tefekkür eyle insânlık budur

Ahîren müşarün-ileyh İbrâhîm Halîlî Paşa hazretlerine bir manzume takdim ederek bir esb-i saba-reh-var istirham eylemiş ve na'il-i matlab olunca 'azm-i seyahat kılmış olduğu mervîdir. Bir müddet geşt ü güzar-ı aktar u memleket ve seyr-i büldan ve mesâlik eyledikten sonra yine İşkodra'ya 'avdet ve icra-yı ayin-i dervişân ile imrar-ı vakt-ı sa'at eylemekte olduğu halde 1240/1824-25 hududunda vefat etmiştir. Evzan ve kavafiye vâkıf bir zat-ı 'ârif imiş. Oniki imam-ı hümanın esamisini havi bu sitayiş-gûne gazel âsârındandır.

### Gazel

Hâlik-i kevn ü mekân Bârî Hudâ'nın 'aşkına<sup>87</sup>  
Pâdişâh-ı enbiyâ ol Mustafâ'nın 'aşkına

'Ömr ü iclâlin ziyâd etsin cenâb-ı Müste'ân  
Sen muhibb-i evliyâsın Murtazâ'nın 'aşkına

Şâh Hasan ile Hüseyin olsun mu'înin her nefes  
Lutf edip ben bendeye Zeynü'l-'abâ'nın 'aşkına

Ol Muhammed Bâkır u Ca'fer, imâm-ı şer' ü dîn  
Mûsâ-i Kâzım 'Alî Mûsâ Rızâ'nın 'aşkına

Ey velî-i ni'metim ihsânını efzûn kıl  
Şâh Takî ile Nakî nûr-ı Hudâ'nın 'aşkına

Şâh Hasan el-'Askerî olsun nigezbânın müdâm  
Bir söyünmez şem' kıl mîr-i livânın 'aşkına

Tâ kıyâmet hânedân-ı devletin ma'mûr ola  
Mehdî olsun dest-gîrin evliyânın 'aşkına

<sup>86</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>87</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

Kâm-yâb eyle beni ey ma‘den-i lutf u kerem  
Çârdeh ma‘sûm-ı pâk âl-i ‘abânın ‘aşkına

Sifle-perver çarha minnet eylemez bu *Hikmetî*  
Var iken lutfun senin kân-ı sehânın ‘aşkına

### TİRANLI HALÎMÎ

İşkodra vilayetinde Draç sancağında Tiran kazasının merkezi bulunan Tiran şehir-i dil-arası meşayih-i kiramından ve ‘Arabî, Farisî, Türkî lisanlarıyla inşad-ı eş‘ar eden şu‘ara-yı hüner-pîra-dandır.

Tiran şehri gayet vâsi‘ bir ova ötesinde vaki‘ olup, suları gayet vâfir ve etrafı firdevs-i dünya denilecek derecede sa‘atlerce bağları bahçeleri havidir. [16] Tiran şehrinin bânisi elf-i kâmil ricâ-linden ve Tiran'a tâbi Milet [Mullet] karyesi ahalisinden olup hidemat-ı Devlet-i ‘aliyyede sadıkane hüsn-i hizmet eden Süleymân Paşa'dır. Cami‘leri latif ve Arnavutluk'a mahsus tarz-ı mi‘marîyi ha‘izdirler. Denilebilir ki meşhur-ı dünya olan ‘Osmanlı tarz mi‘marîsi alınarak Arnavutluk'a mahsus olan uslûb-ı mimarî birleştirilmiş ve her ikisinden güzel bir tarz-ı mahsus zuhura getirilmiştir. Bu tarz-ı mimarînin en güzel numuneleri Tiran şehrinde vaki‘ Mollâ Bey ve Süleymân Paşa cami‘-i şerifleridir.

Mü’essis-i memleket ve bâni-i cami‘ olan Süleymân Paşa İran muharebâtında 1023/1614-15 senesinde şehid olarak na‘ş-ı mağfiret-nakş-ı Tiran'a nakl ile cami‘-i mezkûr derununda ihzar etmiş olduğu türbe-i mahsusaya defn olunmuştur.

Bu şehirde hiç bir yerde görmediğim bir ‘âdete tesadüf ettim. Şöyle ki: Her Cuma gününe mahsus olmak üzere bir çarşı kurulur. Oniki yaşından itibaren ne kadar mekteb talebesi varsa, bu dükkânlarda oturtturulur. Kimisi kazzazlık, kimisi bezzazlık, kimisi tacirlik, kimisi tuhafcılık, kimisi bakkallık ve kimisi sa‘ir ticaret ve san‘atları ifa etmek için, el-hasıl Tiran'da ne kadar san‘at erbabı varsa, zaten Cuma olmak münasebetiyle çarşı pazar ta‘til olduğundan herkes mallarından lüzumu mikdarını getirip, bâ-defter bu talebe efendilere teslim ederler. Her nev‘ eşyaya mu‘tedil bir fiyat gösterirler. Oniki yaşından küçük olan talebe efendiler de, ağabeyleri var ise onların yanında, yok ise diğer bir arkadaşının dükkânında oturur.

O gün ‘umum ahali mucib-i teşvik ve terhib olmak ve bunlara ticaretin lezzetini tattırmak için o çarşıya giderek, bu talebe efendilerden alış veriş icra ederler. Talebe efendiler de öyle bir vakar ile sadr-ı dükkâna otururlar ki, görenler bunların her birini kırk yıllık birer ‘anka bezirgân zanneder. Gülmek yok, hafiflik yok, vakarlı bir tacirde ne kadar evsaf-ı ‘âlîye var ise cümlesi bunlarda mevcut bulunur.

Ben Tiran'da bulunduğum yirmi gün zarfında üç Cuma günü bu çarşıya devam ettim. Ne göreyim kimisinin elinde arşın, kumaş ölçüyor. Kimisi sattığı malın kıymeti olan altın ve gümüş paraları birbirinden tefrik ediyor. Kimisi verdiği eşyanın parasını alıyor. Kimisi elinde kalem hesap



görüyor. Kimisinin elinde terazi, malzeme tartıp müşteriye veriyor. Hakikaten bu manzara-i bedi'a karşısında [hayran] kaldım. Ferdası günü sahibleriyle hesap görürler. Sattıkları eşyanın sermayesini tesviye ederek kendilerine bir hayli temettu<sup>c</sup> kalır. Hem talebe efendileri teşvik ve hem de bana lüzumu hasebiyle Tiran'ın ipekli ve yaldızlı zarif kumaşlarından yüz liralık onbeş top aldım. Bundan iki sene evvele kadar bu kumaşlar yanımda mevcut idi. Hatta bir kumaşın nısfını İstanbul'da te'sis eylediğim Millet kütüphanesine götürüp ba'zı Kelâm-ı kadim masasına örtü yaptım. El-haletü hazihi kütübhanede mevcuttur. Görenlerin nazar-ı dikkatini celbederek, takdir ederler. Mütebâki ondört topu kütübhaneye götürüp pencerelere perde yapmak suretiyle tezyin edecektim. Lâkin bî-eman bir insafsız bu kumaşları, hakan-ı sabık merhum ve mağfur Sultan Mehmed Reşâd Hân hazretleri, inşad buyurdıkları gazel-i şahanelerine icra eylediğim tahmisi takdir ederek, beni mabeyn-i hümayuna da'vetle, ism-i şahanelerinin ilk harfleri muharrer ve üzeri tac şeklini havî bir mil üzerinde, hem zevalî hem gurubî sa'atleri gösterir ve haftada bir kere kurulur, ma<sup>c</sup>-kordon ihсан buyurdıkları sa'atle ve daha sa'ir bir takım nefis eşya ile beraber sirkat eyledi. Allâh insaf versin.

Gelelim sahib-tercüme şeyh Halîmî Efendi'nin tercüme-i hâline ismi Şeyh Selîm Efendi, pederinin ismi şeyh Yûnus Efendi, onun pederinin ismi şeyh Receb Efendi, onun pederinin ismi Dervîş Efendi'dir ve şöhretleri Kubâd-zadedir. Ecdad-ı kiramı serapa meşayih-i 'izam-ı Kadiriyye'dendir. Ez-cümle cedd-i 'âlîleri şeyh Receb Efendi, bir mürşid-i sahib-vukuf olarak bu hâkdan-ı fenada yüz-ondokuz sene mu'ammer olmuştur. Memleketi olan Tiran'da yetmiş sene icra-yı meşihat ve irşad-ı müridâna himmet ederek 1204/1789-90 senesinde vefat etmiştir.

Mertebe-i kutbiyyet ve tercüme-i hal-i pür faziletlerini havî, hafîdleri sahib-tercüme Şeyh Selîm Halîmî Efendi ma<sup>c</sup>-tarih şu Farisî manzumeyi inşad etmiştir:

مدد مارا بکن ای حی مطلق<sup>88</sup>

که مارا این مصیبتها بیفتاد

مدد پیغمبران ذی رسالت

بما غیر شما کس نیست امداد

شما نیز ای رجال الغیب مارا

بامداد نظر بکنید دلشاد

مدد در جاه ظلمت را بما ندیم

زتو یا رب بما خواهیم امداد

مدد شیخان صاحب کشف و دانا

همه پنهان شدند از پوست ارشاد

خصوصا شیخ رجب آن قطب تیران

مشیخت کرد او باسال هفتاد

<sup>88</sup> Mefâilün Mefâilün Feülün.

کلید کنز اسرار علی بود  
مردش اولیا کشتند و اوتاد

حساب عمریش گشته زی حق  
دلش از قید دنیا بود آزاد

شریعت هم طریقت هم حقیقت  
همه بودند با آن یار و آباد

بدائم ذکر و اوراد و عبادت  
همه روز و لیالی کرد مزداد

بزهده و با ورع هم با ریاضت  
هوای نفس را بودست جلاد

سلوکش از طریقت قادری بود  
که فیضش بود از سلطان بغداد

بتیران بر مشایخ بود اقدام  
سلوک قادری را کرد ایجاد

بانفاس کرامت چون مسیحا  
باذن حق مریضانرا شفا داد

بیا نطق مؤثر خفروش بود  
جو عیسی مرده دلرا زنده گی داد

مؤدب شیخ کامل بود و واصل  
مردانرا بوصل حق فرستاد

[17] نگاه قهریش بر کوه بودی  
معاذالله شدی چون ذره بریاد

نگاه لطیفش بر خاک بودی  
بکمیا پر شدی عمران و آباد

زمشرق تا بمغرب یافت شهرت  
که در عصرش نظیرش کس نیقتاد

جمادی الاخری از پنج روزش  
بروز شنبه روحش یاررا داد

بکفتم تاریخ ای قطب عالم  
زتو این حافظت را همتی باد

حلیبی کفتم این تاریخ یا رب  
اجل اولیا شیخ رجب باد  
Sene 1204/1789-90

İşte sahib-tercüme pek ciddî bir zat-ı 'âlî-kadr olduğu gibi pederleri, şeyh Yûnus dahi bir şeyh-i kesirü'l-faza'il idi. 1247/1831-32 senesinde vaki' olan vefatına *mazhar-ı esmâ* tarih düşmüştür. Tiran fuzelâsından âti't-tercüme Hacı 'Ömer Sûzî Efendi rihletinden te'essürünü havi ma'-mersiye dilsûz bir tarih inşad etmiştir. Ve yine âti't-tercüme Edhem Şehîdî Bey ayrıca bir mersiye tanzim ederek son beyti şu tarih tesadüf eylemiştir:

Yakışır *mazhar-ı esmâ* tarih<sup>89</sup> 1247/1831-32  
Şeyh Yûnus ede 'Adn'i Me'vâ 1247

İşte sahib-tercüme Şeyh Selîm Halîmî Efendi şu zevat-ı fazılanın netice-i silsileleridir. Şeyh Halîmî Efendi 1208/1793-94 senesinde Tiran'da dünyaya gelmiştir. Bi-hakkın tahsil-i faza'il ve kemalât etmiş ve pederleri hîn-i vefatında kendilerine hilâfet vermeyip Debre'ye 'azimet ederek, Debre şehrinde meşhur meşayih-i 'izam-ı Kadiriyye'den kutbü'l-'arifin Debreli şeyh 'Osman Efendi hazretlerinden ihraz-ı meşihat ederek Tiran'a 'avdet eylemiştir. Tiran'da vaki' tekve-i 'âlîlerinde yirmi seneden ziyade zaviye-nişîn-i irşad olduktan sonra, 1270 senesi Recebinin onüçüncü günü (11 Nisan 1854) terk-i cihan-ı fanî eyledi. Zaviyelerinde vaki' türbe-i mahsusalarına defnolunmuştur.

Bu hakir zaviyelerine 'azimet ederek ruh-ı şeriflerine fatiha-hân oldum. Abâ ve ecdadından kalan kadim zaviyeyi diğerine terk ederek, medfun oldukları hankahı kendileri müceddeden inşa etmişler. Mükemmel ve ferah-feza bir zaviyedir. Şeyh-i müşarün-ileyh 'ulum-ı 'Arabiyyede me'zun ve fıkhıta nadirü'l-butûn ve cifr, remel, vefk gibi ma'arif-i 'Arabiyyede zû-fünun olduktan başka üç lisanda dahi bir şa'ir-i kâmil olduğundan, böyle her fende sahib-kudret olması meşihatına bir revnak-ı diğer vermiş ve kesb-i iştihar eylemiş idi.

Vefatı takarrüb eylediği esnada kendisine bir cezbe gelerek 'Arabiyyü'l-'ibare olmak üzere tamam otuziki beyit münacat-ı bedî' inşad eylemiş ve son mısra'ı olan

وارحم على الحليبي في جنة نعيم

mısra'ıyla ikmal-i ma'dude-i enfası birlikte vaki' olmuştur. Halet-i ihtizarda böyle tavîl bir kaside inşad, hakikaten büyük bir fazilettir. Vefatına âti't-tercüme 'Ömer Sûzî Efendi'nin mahdumu Tiranlı Sa'îd Efendi ma'-mersiye şu tarihi tanzim eylemiştir:

<sup>89</sup> Feilâtün Feilâtün Feilün.

Âh kim bir mürşid artık beldemizde kalmadı<sup>90</sup>  
Kâmil olsun ‘âbid olsun ettiler terk-i cihân

Kadirî’de akdem-i cümle meşâyih bu idi  
Zikr ile, tevhîd ile eylerdi ihyâ-yı zamân

Post-ı irşâd-ı meşîhatta dür-i yektâ idi  
Cümle ashâb-ı mürîdânı ederdi şâdumân

Mürşid-i kâmil oturmuştu yigirmiüç sene  
Eylemişti hânkah-ı dilpesendin âşiyân

Şübhesiz Tiran içinde gelmemiştî böyle zât  
Sırr-ı ahkâm-ı tarikatta budur kenz-i nihân

Hem şerî‘at, hem tarikat, hem hakikat ‘ârifi  
Zât idi, eylerdi hep ikrâr ü tasdik bi’l-cinân

‘İlm-i vefk ü ‘ilm-i cifr ü remlde me’zûn idi  
‘İlm-i şer‘ ü ‘ilm-i şi‘irde vâkıf-ı hikmet beyân

Rûz u şeb bülbül gibi dâyim okur idi kitâb  
Buğz u gıybet eylemezdi bâ-dehân u bâ-zebân

Binde bir gelmez vücûda böyle bir ehl-i kemâl  
Varsa akrânı selefte, bu ‘asırda bî-nişân

Geçirirdi ‘ömrünü zikr ü ‘ibâdetle müdâm  
Sad hezârân rahmet olsun rûhuna her bir zamân

Rûz-ı Âdîne Receb mâhı üçüncü gün idi  
Âh gitti şeyh Selîm oldu mekân Dârü’l-cinân

Debrelî ş-şeyh ile ‘Osman’dan hilâfet ahz edip  
Himmat-i şeyh ile olmuştu melâz-ı ‘ârifân

Şeyhinin dedi Sa‘îdî cevher-i tarihini  
Şeyh Selîm Efendi kasr-ı ‘Adn’e geldi kâmurân  
Sene 1270/1853-54

<sup>90</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

Merhum müşarün-ileyh şeyh Selîm Halîmî Efendi'nin hatt-ı destiyle kutbü'l-aktab-ı samedanî hazret-i Şeyh 'Abdülkâdir Geylanî'nin *Fütûhü'l-Gayb* nam kitab-ı 'âlîsi ve daha üç dört cild sa'ir istinsah eylediği 'Arabî kitablardan manzumumuz oldu. Galattan müberra olmakla beraber hattı dahi la-tiftir. Zikr olunan *Fütûhü'l-Gayb* kitabını 1242/1826-27 senesinde ikmal eylediği zîrindeki ketebelerinden anlaşılmiştir.

Müşarün-ileyhin üç lisanda olan iktidarına numune olmak üzere Farisî âsârından ceddi vefatına olan mersiyesi yukarıda mürur eylediği gibi Türkî bir gazel ile vefatı zamanında 'Arabî olarak inşad eylediği otuzüç beyitli münacât-ı beliğasının dahi iksarından ihtirazen yalnız oniki beytini teberrüken derc ediyoruz.

### Türkî gazel

Ziyâde cezbe olur dilber-i hat-âverde<sup>91</sup>  
Yazıldı vefk-i sad ender sad ol ruh-ı terde

Rumûz-ı vefk müsennâdır ol iki ebrû  
Yazıldı hâme-i kudretle vech-i dilberde

Misâl-i vefk müselles olur serî'ü'l-eser  
Dü lebleriyle dili nutk edince her yerde

Değil mi vefk-i müretteb o çâr saf müjgân  
Ne pâk yerde 'ayândır o çeşm-i enverde

*Halîmî* mahlası vefk-i murabba'a benzer  
'Aceb mi şi'iri mü'essir olursa dillerde

### 'Arabî Münacâtından

ان العباد يا رب منك الامان يطلب<sup>92</sup>  
في حالة العواقب عن قهرك العظيم

انى اليك راج وقت الصباح ناج  
ادعوك بابتحاج يا كاشف الغموم

ابليتنى بقرح سيالة كجرح  
ان كان لى نجاح من عندك العظيم

<sup>91</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün.

<sup>92</sup> Müstefilün Feülün Müstefilün Feülün.

هب لى من السرور فى الحشر والنشور  
وصن لى من العبور يا رب فى الجحيم<sup>93</sup>

لم يبق لى انيس ولا صاحب جليس  
فمالى سوك حرس يا مونس القديم

بالحق انت قاض وللحق انت راض  
لو جدت لى بفيض قد فزت بالنعيم

عمرى على الهبوط وجسى على السقوط  
وقلبى على القنوط اغثنى يا كريم

لا بالقليل يقنع لا بالكثير يشبع  
ولما يراه يطمع لعنادها العظيم

يا راحم الخلائق منجى عن المضائق  
بين لى الحقايق من علمك العظيم

لم يبق لى مجال عن علة عضال  
ومن ضعفه السعال يا شافى السقيم

آمنت بالآله وبكل ما قضاه  
وتركت ماسواه بجنابى القويم

يا رب فاعف عنى جرمى وكل ذنبى  
[18] وارحم على الحليى فى جنة النعيم

### İŞKODRALI HAMDÎ<sup>94</sup>

Merkez-i vilayet olan kubbetü'l-İslam İşkodra'dandır. İsmi Mahmûd'dur, şöhreti Nalbandzade'dir. 1210/1795-96 hududunda tevellüd eylemiştir. İşkodralı âti't-tercüme şa'ir-i şehir Demir-zade Müsevvid Kanber Efendi'nin aşına ve musahibi olduğunu şu beyti gösteriyor:

Âşinâ tab' ehli olsa sohbet-i dil-keş olur.<sup>95</sup>  
Bezm-i Kanber'de suhandan gayri bir güftâr yok

<sup>93</sup> Şi'irde birkaç yerde geçen "va-"; "fa-" gibi bağlaçlar vezni bozuyor, bu mısraları bunlarsız okuyunca vezin tutuyor.

<sup>94</sup> İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 530-531'de hemen hemen tamamen Emirî'den naklendir.

<sup>95</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

Tahsil-i 'ulûm u kemalât eyledikten sonra mekteb mu'allimliği mesleğine sülûk ile imrar-ı vakt ü sa'at eyler imiş. Gâyet tuhaf bir zat olduğundan şunun bunun hakkında ba'zı latifelerde ve hicviyyelerde bulunduğundan şe'ametini görmüş ve ufak bir beyti memleketinden ihracını mucib olmuştur. Şöyle ki vali-i memleketin hizmetinde bulunan bir zat 1250/1834-35 senesinde ziyaretine gelerek, hacc-ı şerife 'azimet edeceğinden râsime-i veda'ı icra eyledikten sonra 'acaba tekrar 'avdet edip etmeyeceği su'aline karşı şu beyti bi'l-bedahe inşad ederek okumuştur:

Vâliye hizmet eden Hacca giderse müjdelik<sup>96</sup>  
Ka'be'den tekrâr vâliye gelirse mürdelik

Beyit memlekette şuyu' bularak okunmağa başlamış, nihayet valinin kulağına kadar yetişmiştir. Sa'ir ba'zı dokunaklı leta'ifi de buna inzimam ederek vali tarafından memleketinden ihrac ve onbeş sene kadar şurada burada dolaşmağa iz'ac olunmuştur. Sonra yine vatan-ı aslîsine gelerek mu'allimliğine devam ve bir hayli zekî talebe yetiştirmeğe ikdam ve cevami'-i şerifede va'z u nasihatla imrar-ı eyyam eylemekte olduğu halde 1277 senesi Ramazan-ı şerifinde/13 Mart-11 Nisan 1861 vefat etmiştir.

İşkodra şa'irlerini kayd eylediğim esnada bir gün oda kapısı açılarak on altı on yedi yaşında genç ve gayet güzel bir efendi girdi. Elinde bir kitab ile bir mecmu'a olduğu halde içeriye girdi. Efendim bunlar benim ceddimin âsârıdır. Ceddim şa'irdir. İştittim ki İşkodra 'Osmanlı şa'irlerini yazıyorsunuz. İşte âsârı, lütfen okuyunuz. Benim ceddimi de yazınız. Birkaç gün sonra gelir alırım dedi. Pederi kim olduğunu ve niçin pederi getirmediğini su'al ettim. Pederimin ismi Mustafâ Efendi'dir. İşkodra mekteb-i rüşdiyye mu'allimi idi. Bundan üç ay evvel vefat eyledi. Bunun için ceddimin âsârını başkasına emniyyet etmedim. Ben getirmeğe mecbur oldum dedi.

Divan-ı âsârını okudum. Hakikaten pek tuhaf sözler gördüm. Sonra İşkodra'nın ba'zı nüktedanlarından ahvali sordum. Pek tuhaf hikâyelerini söylediler ve hafızalarında olan ba'zı beyitlerini okudular, anladım ki İškodraca meşhur bir zat imiş. İşkodra ahalisinin halâ ezberlerinde olarak okudukları beyitlerden ba'zıları şunlardır:

Beyit  
Ümerâ ardına dâ'im kişiler cem' oluyor\*  
Ki ta'âmın kokusundan kediler cem' oluyor<sup>97</sup>

Diğer Beyit  
Tehî el ile dolaşmak olur mu kayd-ı murâd<sup>98</sup>  
Tuzak ki dânesiz olsa ne gûna sayd alacak

<sup>96</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

\* Kendi hattıyla olan nüshada kişiler yerine kâfın kesriyle gidiler yazılı olduğunu gördüm ki, daha ma'nidar olmakla beraber kafiyeve daha muvafiktir.

<sup>97</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>98</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün.

Diğer Beyit

Bereket ehl-i necâbette olur ey *Hamdî*<sup>99</sup>

Seg ü hınzîr katârında olur mu bereket

### Ba'zı tuhaf fikraları

Kurâ ahali kendisine müteveccih imişler. Ba'zı hedâyâ takdimiyle nüshalar yazdırırlarmış. Muma-ileyh ise hedâyâdan geçememekte olduğu gibi, tuhafılığı da bırakamadığından her birinin hal ve tavrına göre ba'zı leta'if yazarak nüsha şeklinde verir ve te'siri görülür imiş. Bir avcı biraz balık hediye getirerek, tazısının çabuk tavşan avlaması için bir nüsha yazılmasını rica etmiş, o da şu beyti yazarak nüsha şeklinde tazının boynuna asılmasını tavsiye etmiş imiş:

Tama' ettim semeğe, nüsha yazdım köpeğe<sup>100</sup>

Ya tavşanları o tutsun, ya dayansın köteğe

Yine fikrasındandır ki, bir gün cami'de va'z ederken, bir köylü kemal-i telaş ile cami'e girer. Merkebinin kaybettiğini ve fakr u zaruretini söyler, merkebinin buldurulmasını rica eder. Hamdî Efendi merkebin şimdi bulunacağına da'ir köylüye teselli verdikten sonra, cema'ata hitab ederek içlerinde 'aşka mübtelâ olmayan ve belâ-yı 'aşk ne olduğunu bilmeyen var ise kıyam etmesini rica eyler. Sade-dil bir kimse benim başımdan 'aşk geçmedi ve sevda-yı 'aşkın ne olduğunu bilmem diyerek kıyam edince, hoca efendi merkebin köylüye hitaben, al merkebin götür, demiş.

Bu hikâyeler ihtimal ki başkaları namına da söylenilmiş olur. Lâkin bu zat tarafından dahi vuku' bulduğunu bir cemm-i gafîr beyan eylediler. Ceddinin eş'arını getiren genç efendi birkaç gün sonra gelip kitabları aldı. Ceddinin namının bu suretle ihya edildiğinden dolayı teşekkür eyledi. Lâkin yazık ki bu kıymetdar efendinin ismini zabt etmemişim. [19]

İşkodralı Hamdî'nin hakikaten garib mazmunları ve bulunmaz me'alleri vardır. Ben hiç bu vadide bir şa'ir görmedim. İşte iki gazel numunesi meydanda:

### Gazel

Mûy-ı sefid hüsn-i hisâla delîl olur<sup>101</sup>

Yağdıka kar o yıl berekâta sebîl olur

Dil-rîş etme kimseyi 'ömrün zevâllidir

Kelb-i 'akur bir iki günde katîl olur

Her kim yılan-sıfat ki sokar halk gönlünü

Seng-i cefâ ile ezilip muzmahil olur<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>100</sup> Hece vezniyle yazılmıştır: 7+7. Fakat ikinci mısradaki "o" fazla gözükmektedir.

<sup>101</sup> Mefûlü Fâilâtü Mefâilü Fâilün.

<sup>102</sup> Bu mısraın kafiyesi bozuktur.



Ham olsa kadd-i pîr, türâba nazar eder  
Evvel rükû'a sonra sücûda yemîl olur

*Hamdî* gazab külefleri rahmet suyu çeker  
Kan ile kan gidermeğe râhı delîl olur

### **Diğer gazel**

Gurûr erbâbının kârı 'akislikten emîn olmaz<sup>103</sup>  
Sücûda inmeyince hâtemin hattı yemîn olmaz

Cefâ-yı tâbı devrânın sebâtın mâyesi olmuş  
Bükülmüş olmayan iplik burulmuştan metîn olmaz

Çıkar mı süfle kesb-i câh ile çâh-ı sefâletten  
Giderse Hacca har-mühre gelip dürr-i semîn olmaz

Habâset gerdine âlûd olan olmaz kerîmü'l-hulk  
Tahâretsiz huzûr-ı 'izzete vaz'-ı cebîn olmaz

Seg u pars i'tibârından hamel burcu sefil olmuş  
Ki sâl-i hûk devridir domuzdan koç emîn olmaz

Harâmdan kaçmayan âdem cihânda zevk eder *Hamdî*  
Bu pis dünyaya bak hergiz necasetsiz ekîn olmaz

### **AKÇAHiSARLI HÂTEMÎ**

İsmi Haydar'dır. Karçin nam 'a'ileye mensubdur. Âti't-tercüme İbrâhîm Kemâleddîn Şemîmî Dede'nin<sup>104</sup> akrabasındandır. Akçahisar kasabasında dünyaya gelmiştir. Memleketinde tahsil-i mukaddemât-ı kemalât eyledikten sonra, Edirne'ye 'azimet ederek şehir-i mezkûrda vaki' Sultan 'Alî

<sup>103</sup> Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün.

<sup>104</sup> Peter Bartl (1968). *Die Albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeits-bewegung (1878-1912)*. Wiesbaden: Otto-Harrasowitz. 104'te bu Şemimî Dede'nin Yanyalı Ali Paşa'yı Bektaşiliğe yaklaştırdığını, sonra Dede'nin Kruya'da (Akçahisar) kurduğu tekkenin ise, Ali Paşa tarafından siyasî amaçlarla bilgi toplamak için kullanılmış olabileceğini söylüyor. Kruya'da Kaplan Paşa ile başta araları iyi olan Şemimî Dede, Kaplan Paşa'yla araları bozulunca ve Kruya'yı terk etmesi istenince, Paşa'yı öldürmek için bir girişimde bulunuyor, fakat başaramayınca bu kendi hayatına mal oluyor. Fakat Şemimî Dede Kruya'da halk tarafından çok sevildiği için, burada gayet kuvvetli olan Toptan-zade ailesi şehri terkedip, Tiran'a göç etmek zorunda kalıyor (A. Degrand (1901). *Souvenirs de la Haute-Albanie*. Paris. 210'dan naklen F.W. Hasluck (1973). *Christianity and Islam under the sultans*. (Ed. Margaret M. Hasluck). C. 2. New York. 550).

Dergâhı'nda İbrâhîm Baba'nın bir müddet hizmetinde bulunmuştur. Ondan Hacı Bektâş-ı Velî dergâh-ı şerifine gidip, ca-nişin-i Hacı Bektâş-ı Velî olan Hâkî 'Alî Dede'den ahz-ı dest-i icazet eyledi. Bir hayli zaman dergâh-ı hazret-i pîrde mücavir kaldı. Sonra seyahata çıktı. Sultan-ı Necef hazret-i 'Aliyyü'l-Murtazâ ve şehriyar-ı Kerbelâ cenab-ı Hüseyin-i Müctebâ Efendilerimizi ziyaretle kâm-yâb oldu. Oradan Horasan'a 'azimet ederek İmâm Rızâ hazretlerini de ziyaret eyledi. Yine Rûmeli'ne döndü. Yanya'da meşhur Tepedelenli 'Alî Paşa ile görüştü. Ba'dehu Şemîmî Dede'nin ma'iyyetinde bulunan çil kalenderân ile vatan-ı aslîsi ve maskat-ı re'si olan Akçahisar'a geldi.<sup>105</sup>

Kasaba-i mezkûreye iki sa'at mesafede vaki' ashab-ı mazannadan 'Alî Baba Horasanî'nin merkadı yanında Şemîmî Dede'nin inşa eylediği zaviyede dedenin manzur ve makbulu olarak ikamet edip, Şemîmî Dede ile ve sa'ir o havali şu'arasıyla müşa'areler icra eylemekte bulunmuş idi. Cenab-ı Şemîmî'nin Toptan-zade Kaplan Paşa tarafından vuku' bulan şehadetinden sonra Akçahisar'a dört sa'at mesafede vaki' Mat Nehri kenarında olan çiftliğine çekildi. Mahall-i mezkûrda imrar-ı evkat-ı dervişâne etmekde iken 1224/1809-10 senesinde vefat etmiştir.

Muharrir-i hakir, Selîmiyye (Leş [Lezhë]) kasabasından Akçahisar'a gelirken zaviyesine uğradım. Eşcarı kesir ve ferah-feza bir mevki'-i dil-küşada gunudedir. El-haletü hazîhi türbesinde mevzun bir çok Türkçe kitablara ve manzumeler mevcuttur. Bunların cümlesini gözden geçirdim. Kendisinin bir hayli dervişâne eş'ar ve güftarı vardır. Bu gazel âsârındandır:

### Gazel

Feyzi dilde seyr kıl her dem gönül<sup>106</sup>  
Men'-i hussâd etmesin pür gam gönül

Derde dermân bizdedir ey mürde dil  
Bâb-ı ihsân u keremdir hem gönül

Devlet u ârûn olur her yerde lîk  
Nefha-i Cibrîl ile mülhem gönül

Cifr ile vefk-i mutalsam dopdolu  
'İlm-i sırr-ı Hâlik-i a'zam gönül

Şehperinde gizlidir sehm-i kazâ  
Murg-ı 'Anka olsa da hem-dem gönül

Hâtemî bâb-ı rızâda bul emân  
Sür yüzün nûş eyle her bir sem gönül

<sup>105</sup> Şemîmî Dede'nin (Sheikh Mimi) Akçahisar'a gelip, tekkeyi kurduğu yıl 1807'dir, F.W. Hasluck (1973). *Christianity and Islam under the sultans*. (Ed. Margaret M. Hasluck). C. 2. New York. 549.

<sup>106</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

## TİRANLI HÂDİM

İsm-i valâları Hasan'dır. Meşayih-i 'izam-ı Kadiriyye'dendir. Memleketi olan Tiran'da tahsil-i 'ulûm u kemalât ederek hüsn-i hulku ve adab ve terbiyyesi hasebiyle bi-hakkın insan denilen sunuf-ı mümtazeye dahil olmuştur. Bilahare ekmel-i 'urefa-i müdekkikîn, eşher-i meşayih-i muhakkikîn be-dereke-i Rabbanî, el-haletü hazihi o havalide şeyhü'l-İslam nam [20] ve 'unvanıyla ma'ruf olan âti't-tercüme Şeyh 'Abdüsselâm Tiranî hazretlerinin nazar-ı iksir-i gavsânelerine ve [mut]tasıl silsile-i meşayih-i kirama dahil olmuştur.

Zat-ı 'âlîlerinde *Seyyidü'l-kavmi hâdimuhum* sıfat-ı mâdihasını ihraza liyakat hasil olduğu cihetle, mürşid-i bî-nazirleri canibinden kendisine *Hâdim* mahlası ihda ve ilbas-ı libas-ı meşihatla kâmyâb edildi. Kırk seneden ziyade Tiran'da bina ve te'sis eyledikleri hankah-ı Kadirî'de teşne-dilân-ı tarikata irva-yı ab-ı füyuzât etmekte olduğu halde 1220/1805-06 hududunda 'azm-i nişîmengâh-ı melekût eyledi. Hankah pişgâhındaki türbelerinde defn-i hak-i gufrandır.

Müşarün-ileyh lisan-ı tasavvufa aşına bir şeyh-i beliğ-i hakayık-gûyâ olduğundan elsine-i selâsede nadire-senc-i belâgat oldukları eş'ar ve âsâr-ı bî-hesab olduğunu rivayet etmeleri, eyadi-i ihtiramda görülen ba'zı eserlerinin de fi'l-hakika nefis olması ve divan-ı eş'arından başka metrukâtından şayan-ı ziyaret bir çok kütüb-i nadire mevcut bulunduğu haber alınmağla kaymakam ve kadı ve mal müdürü efendileri müstashiben zaviye-i mezkûreye 'azimet olunmuş ve suret-i 'azimetimiz evvelce kaymakam bey tarafından bir zabtiyye ile bildirilmiş idi. Ahfadından zaviyede bulunan derviş, yeni gelen bir müfettişle heyet-i hükümetin 'azimet etmelerini haber aldığı gibi zaviyeyi kapatarak Martin tüfeğini alarak oradan tarlalara doğru savuşmuştur.

Vusûlümüzde tekyeyi mesdud bulduğumuzdan derviş-i merkur taleb ve taharri edilmiş ise de bulunmak 'akimül-imbân olduğu anlaşılmağla cenab-ı şeyhin âsâr-ı giran-behası ve sa'ir kütüb-i nadiresi bi'z-zarure ziyaret olunamadı. Yalnız merhum müşarün-ileyhin merkad-ı 'âlîleri ziyaret ve ihlas ile ihda-yı fatiha edilerek 'avdet olundu.

Derviş-i merkur sonradan işi anlayıp izhar-ı nedamet ve bi'l-vasıta bu yolda bast-ı i'tizar eyledi. Her ne vakit kaymakam, kadı gibi memurlar zaviyeye gelirlerse, ceddinin kitaplarını ziyaret ederek, aman şu kitabı çok beğendim, yadigâr olarak bana ver derler, ben de bi'z-zarure kıramam. Bu münasebetle ecdadımın bir çok nefis kitapları elden çıktı. Anladım ki bir müddet daha böyle devam ederse nefa'is-i âsârdan hiç bir şey kalmayacaktır. Binaen-aleyh hatırından çıkılamayacak bir memur gelmekte olduğunu haber verdiler mi, zaviyeyi kapatıp firar etmekten başka çare bulamadım. Sizin o maksatla gelmediğinizi bana şimdi anlattılar. Zemininde isti'fa-yı kusur ile da'vet eylemiş ise de tekyenin biraz uzak bir mahalde olması ve benim de meşgûliyyetimle beraber Tiran'dan müfarakatım zamanına tesadüf etmesi hasebiyle gidemedim.

Bundan bir gün sonra idi ki, kadı efendiyle birlikte yukarıda tercüme-i hâlini kayd ettiğim şeyh Halîmî Efendi dergâhına gitmiştim. Hafidi bulunan şeyh fazıl ve kibar bir adam idi. Bizi istikbal ederek ceddinin kütübhanesine götürdü. 'Umum kitapları ve ceddinin âsârını gösterdi ve yadigâr

olarak birkaç kitabın alınmasını teklif ve ısrar eyledi. Lâkin benim hediyeye suretiyle kitab almak ‘adetim olmadığını teşekkürle beraber anlattım ve asla bir şey kabul etmedim.

Veda edip dışarıya çıktım. Ben zannediyordum ki kadı efendi arkamsıra geliyor. Bir de döndüm baktım ki, arkamda beraber götürdüğüm iki zabtiyyeden başka kimse yok. Kadıyı su’al ettim. Çıkmadı, odada kaldı dediler. Ben zabtiyyenin birini gönderdim. Bekliyorum dedim. Yine gelen yok. Ta‘accüb ettim. Derhal dönüp kütübhaneye kadar gittim. Bir de ne göreyim. Kadı efendi benimle beraber mütala‘a ettiği kitablardan beş altı ‘adedini koltuğuna vurmuş, “Vallâhi götürüleceğim” diyor. Şeyh efendi de oda kapısını tutmuş, “Kadı efendi rica ederim ceddimin yadigârlarıdır veremem kitabları, bırak” diye yalvarıyor.

Ben içeriye girdim. Kitabları bırak diye ısrar ettiğim halde, kadı efendinin gözleri öyle kızışmış ki, halâ bırakmak istemiyor. Çekip koltuğundan kitabları aldım. Kendisini tekdir ettim. Kapıdan çıkarken göz altından baktım, şeyh efendiye karşı başını sallıyor. Ve eliyle gözüyle, hele bu müfettiş gitsin de sana ne yapacağımı bilirim yolunda, tehdidkârâne imalar, işaretler yapıyordu. Artık ben kadıya dünyada ne söylemek icab ederse söyledim ve şeyh efendiye de benden sonra kadının eğer kendisine zerre kadar bir tecavüzü görülürse bana telgrafla bildirmesi için yemin ettirdim. Görülüyor ki insan olmak başka, bu siret ve meslekte kadı olmak yine başkadır. Ondandır gittiğim mahallere kadı ve kaymakam gibi zevatı birlikte götürmez, yalnız mütehayyizân-ı memlekette olan ba‘zı zevat ile giderdim. İşte şu hâli gözümle görünce sahib-tercüme Hâdim Efendi’nin hafidi dervişi tekyye bir hatırlı memur gelmekte olduğunu haber alınca tüfeğini kaptığı gibi sahralara firar etmesi hususundaki mecburiyyetine yerden göğe kadar hak verdim. [21]

Farisî bir manzume-i tarihiyyesi âti’t-tercüme şeyh-i muhteremleri ‘Abdüselam Mücrim hazretlerinin tercüme-i hâli zîrinde görülecektir. Eğer divan-ı eş‘arını ve sa’ir kitaplarını görmeğe bahl-i zaman mâni‘ olmasaydı, kim bilir o muhit hakkında daha ne kadar hakayık meydana çıkacaktı. Şeyhlerinin vefatına müte‘addid tarihleri ile ba‘zı gazelleri mecmu‘alarda manzurumuz olduğundan bir ‘aded Farisî tarihleriyle, bir ‘aded Türkî gazel-i ra‘naları şuraya tahrir olundu:

### Farisî tarih

المدد ای مطلع نور سلام<sup>107</sup>  
مظهر اسرار آن فخر الانام

المدد ای مقتدای اصفیا  
مخزن علم علی ذوالاختتام

المدد ای سرور ابرار حق  
منبع لطف و کرم ذوالاحترام

المدد ای دستگیر عاجزان  
انصر انصار و سلطان کرام

المدد ای من یوسف قدرک  
در زمین و آسمانها ای همام

المدد مطلب خادم ازین  
درد را درمان مرامش بی مرام

المدد ای هاتفت تاریخ گفت  
خازن نور ازل عبدالسلام  
Sene 1190/1776-77

### Türkî gazel-i üstadâneleri

Gülşen-i hikmete mir'ât-ı hakikat derler<sup>108</sup>  
Sûret-i kudrete gülzâr-ı nefâset derler

Aç kalıp cürm edene eyleme tekdîr-i 'anîf  
Neylesin eylemesin derd-i ma'îşet derler

Cümle mahluka müsâvî nazar etmek güçtür  
Bunu herkes yapamaz hüsn-i tabî'at derler

Yâr 'âşıklarına kahr ile de etse nazar  
Ne mürüvvet ne sa'âdet ne 'inâyet derler

Bî-tarikatlar eder eylese ancak ta'rîz  
Suhan-ı Hâdim'e esrâr-ı tarikat derler

### AKÇAHİSARLI HULÛSÎ BEY, TOPTAN-ZADE<sup>109</sup>

Akçahisar kasaba-i dilârasındandır.

Nola murgân-ı ma'âni ile etse bâzî<sup>110</sup>  
Arnavud aslıdır ol taşlı yerin şebâzı

medlûlüne ma-sadak olan zat-ı valâları meşhur Toptan-zade 'a'ilesindedir. İsmi Şa'bân, kendisi şi'ir ve inşaya vâkıf bir mîr-i valâ-şan idi. Pederi mîr-i mîran-ı kiramdan Toptan-zade Mustafâ Paşa, onun pederi Âdem Ağa, onun pederi İbrâhîm Ağa, onun pederi 'Alî Bey'dir. 'Amcaları kezalik mîr-i mîran-

<sup>108</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>109</sup> İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 658'dedir.

<sup>110</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

ı kiramdan Kaplan Paşa'dır. Ceddi-i 'âlîleri Âdem Ağa Akçahisar kal'esinin muhafızı olup hayrâtkâr ve dirayet-şi'ar bir zat-ı şeca'at-nihad idi.

Bu 'a'ile İşkodralıların ve sa'ir ba'zı gerdenkeşânın tuğyan ve 'isyanları sırasında Devlet-i 'aliyyeye sadakat ve hüsn-i hizmet ederek da'ima Akçahisar kal'esi gibi gayet müstahkem ve metin olan bir mevki'i Devlet-i 'aliyyenin yed-i zabtında olmak üzere muhafaza etmişlerdir. Bu 'a'ile kendilerini Akçahisarlı meşhur İskender Bey sülâlesine mensub 'addederler. Lâkin Tiran ve Akçahisar'da görüştüğüm ba'zı ihtiyarlar, Âdem Ağa Ohri Kazasında, Rahiçe karyesinden 1170/1756-57 tarihlerinde Akçahisar'a gelerek Akçahisar müsellemi Kör Süleymân Ağa'nın hizmetine girmiş ve giderek bölükbaşı olmuş ve bu münasebetle Akçahisar'a yerleşmişlerdir derler.

Ma'mafih Ohri Kazasından Akçahisar'a gelmek İskender Bey sülâlesinden olmağa mâni' olmayacağı tabi'idir. Lâkin Âdem Ağa merhumun Akçahisar kal'esinde Dolma denilen mahalde mazanna-i kiramdan hacı Mustafâ Efendi tekyesi civarında yüksek bir mevki'de ak taştan yapılmış mezarına gidip ziyaret ettim. Mezar taşında 'aynen şu 'ibare mahkûktur:

Hüve'l-Gafûrû'r-Rahîm

Hazâ tarih-i vefât-ı cennetmekân Toptan-zade Âdem Ağa ibn İbrâhîm Ağa bin 'Alî Bey Akçahisarî, sene 1198/1783-84 Rahmetullâhi 'aleyhim

Şu 'ibareye nazaran gerek Toptan-zadelik gerek Akçahisarîlik 1170/ 1756-57 tarihinden daha evvelerine aid olmak lazım gelir. Lâkin mezar taşında mahkûk olan silsilede 'Alî Bey'den yukarısını bulamadım. [22]

El-haletü hazihi Akçahisar'ın hükümet konağı olan ve gayet cesim ve safadar olarak yapılmış olan konakta gördüğüm intizam-ı taksimât, Toptan-zade Âdem Ağa'nın hüsn-i tabi'at sahibi ve değerli bir zat olduğunu gösterir. Bu konağın kitabesi şudur:

Târîh-i binâ-yı sarây, sene 1180/1766-67

Âdem Ağa'nın meşayih-i kiramdan Hacı Hamza nam zata inşa eylediği türbenin kitabesi de şöyledir:

Sâhibü'l-hayrât Âdem Ağa'nın Hacı Hamza türbesini inşa eylediği tarih: sene 1192/1778

ve Dolma mevki'inde Hacı Mustafâ Baba nam zatın türbesini inşa eylediği günbet-i valânın 'ibare ve tarihi de budur:

İşbu binyüzdoksanüç tarihinde Toptan-zade Âdem Ağa'nın binâ eylediği kubbe-i şerîf

Görülüyor ki Âdem Ağa hakikaten sahib-hayr ve hüsn-i tedbir sahibi bir zat imiş. Ahfadından mütehayyiz zatlar ve güzel şa'irler zuhur etmiştir ki, cümlesi mahallerinde mezkûrdur. Tiran, Akçahisar, Şayak, Draç kazaları dahilinde bulunan o 'azîm ve vâsi' arazinin kısm-ı a'zamı el-haletü

hazihi Âdem Ağa'nın mevcut olan ahfadı yedinde olduğundan kemal-i ni'met-i kâmurani ile imrar-ı evkat ederler. Bu 'a'ile fitraten zekî ve ekserîsi tahsil görmüş zatlardır.

İşte sahib-tercüme Şa'bân Hulûsî Bey, müşarün-ileyh Âdem Ağa'nın mahdumu Mustafâ Paşa'nın sulbünden 1189/1775-76 tarihinde Akçahisar kasabasında dünyaya gelmiştir. Vasıl-ı sinn-i rüşd oldukça, tahsil-i ma'arif ü kemalât ederek, şi'irde mahir ve kemalde kâmil bir mîr-i dirayet-semir zuhur etmiştir. Me'muriyyete meyl etmemiş pederinden intikal eden servet ve çiftliklerle te'min-i ma'îşet eylemiştir. Tiran ve İşkodra şu'arasıyla müşa'areler icra etmekle beraber pay-ı taht-ı saltanat-ı seniyye şu'arasının âsârına da güzel nazireler yazmıştır. Ahlak-ı hasene sahibi sahihü'l-î'tikad bir mîr-i kemalât-simat olduğunu haber verenler zade-i tabi'atı olmak üzere Farisî bir münacâtını ira'e eylediler. Şu iki beyit ondandır:

ای خدای عالم و دانای راز<sup>111</sup>  
در دو عالم بندگانرا چاره ساز

مالك الملك و خداوند احد  
كاشف اسرار بی حد و عدد

Bu zat bir takım kimselerin yekdiğerleriyle uğraşmasına pek 'aleyhdar olduğundan, o kabîl adamlara nasihat ederek mutlaka barıştırır ve herkesi da'ima ittihad ve ittifak ile hüsn-i mu'aşerete sevk eylemeğe çalışmış. Şunun en büyük del'îlindendir ki, İşkodra valisi İbrâhîm Halîlî Paşa 1222 /1807-08 senesinde Tiran mütesellimi Mollâ Bey'i şehid ederek, yerini sahib-tercümenin 'amcası Kaplan Paşa'ya vermiş ve Mollâ Bey'in mahdumu âti't-tercüme Edhem Şehîdî Bey firar ederek az müddet sonra İbrâhîm Halîlî ve 1234/1818-19 senesinde de Kaplan Paşalar vefat eylediğinden âti't-tercüme İşkodralı Şerîfî Mustafâ Paşa İşkodra valisi olduğu gibi Der-i 'aliyyede Karaağaç dergâhı post-nişini Mustafâ Fâtih Baba nezdinde münzevi bulunan Edhem Şehîdî Bey'i de vefat eden Kaplan Paşa yerine Tiran mütesellimliğine ta'yin eylemişti.

Sahib-tercüme her iki 'a'ilenin abâ ve ecdadları arasındaki münafeseye ehemmiyyet vermeyerek Edhem Şehîdî Bey'le hoş geçinmiş ve Edhem Şehîdî Bey'in 1238/1822-23 senesinde Tiran şehrinde bina eylediği kebir sa'at kulesine ma'at-tarih bir de manzume-i tebrikiyye tanzim eylemiştir ki, baş mısra'ı şudur:

Kef-i nedâmet ile sînesin döger sâ'at<sup>112</sup>

Sahib-tercüme Şa'bân Hulûsî Bey muvakkar ve müreffeh bir surette imrar-ı evkat eylemekte olduğu halde Tiran'da 1249/1833-34 senesinde terk-i cihan-ı bî-beka eyledi. Evlad-ı zükûru olmayıp Elbasan şehri beyzadelerinden bir zata tezvic eylediği bir kerime-i 'iffet-vesimesinden elân Elbasan'da ahfadı mevcuddur.\*

<sup>111</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>112</sup> Mefâilün Feilâtün Feilâtün Feilün.

\* Elbasan şehrini Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri bina etmiştir.

Toptan-zade ‘a’ilesinden âtide teracim-i ahvâlleri görülecek olan şu‘ara, hüsn-i terbiyeye aid bu zatın bıraktığı bir iz sayesinde yetişmiş olduğundan, bir ‘a’ilede yetişen bir kemalli adamın o ‘a’ileye ne kadar faydası dokunduğuna ve dokunacağına bu zatı basireti ve dirayeti delil-i kâfidir. Gerek bu zatın ve gerek sa’ir Tiran şa‘irlerinin mezar taşlarından tarih-i vefatlarını ahz için şehrin mezarlıklarını dolaştığım sırada pek garib bir şeye tesadüf ettim, şöyle ki:

Ba‘zı ‘a’ileye mahsus mezarlıklar içinde dikilmiş bir tek mezar taşı üzerinde, mesela “*Miralay iken Plevne muharebesinde şehid olan Tiranlı Mustafâ Bey’in ruhuna el-fatiha*” ‘ibaresi gibi yazılar mahkûk bir çok mezar taşlarına tesadüf ettim. Ben evvel emirde, oralarda şehid olan veya vefat eden zatların na‘şları memleketine naklolunmuş zannettim. Lâkin birer tek taş olduğu için sebebini sordum. Meğerse öyle değilmiş. Dediler ki, ‘ulema ve fuzelâ ve ümeradan olup da memleket ve devlete hüsn-i hizmet ederek gurbette vefat edenlerin şehrimizde namı payidar ve muhalled ve vesile-i rahmet olmak için mezarlıklarına ve icab ederse herkesin göreceği bir mevki‘e böyle tek birer mezartaşı dikeriz. Bu güzel ‘âdet hakikaten pek hoşuma gitti. Eğer bu ‘âdet [23] memâlik-i İslamiye’nin her tarafında öteden beri ittihaz edilmiş olsaydı rical-i mensiyyeden olan meşahirimizin hiç birisinin maskat-ı re’si ne hemşerilerine ve ne de erbab-ı taharri ve meraka mahfi kalmayacaktı.

Şu gazel sahib-tercüme Hulûsî Bey’in İstanbul şu‘arasına nazire olarak inşad ve nihade-i nazargâh-ı takdir-i emsal ve emcad eylediği âsârındandır:

#### Gazel

‘Âşık olsa vâsıl-ı dilber hem ağlar hem güler<sup>113</sup>  
Mevsim-i hicrânı zikr eyler hem ağlar hem güler

Zevk ü şevkin geçtiğin fikr etmemek kabil değil  
Olsa da insân şeh-i kişver hem ağlar hem güler

Ebr içinde mihr olur gâhi ‘iyân gâhi nihân  
Nevbahâr-ı gülsitân-perver hem ağlar hem güler

Tev’em olmuş sûruna kahbe cihânın mâtemi\*  
Duhterin tezvîc eden mâder hem ağlar hem güler

Gâh handân gâh olurlar şebnem-i eşke karîn  
Anladım gülşende de güller hem ağlar hem güler

Bu *Hulûsî*’nin gelir idbâr-i hüsnün fikrine  
Vechine baktıkça ey dilber hem ağlar hem güler

113 Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

\* Bu beyti bundan ellibeş sene evvel yedi sekiz yaşında iken memlekette ezberlemiştim. Bu kadar meşhûr olan bu metin beyit gazele karışmış olmak ihtimali ile bu zatın olduğuna tereddüd ettim. Lâkin Tiran’da birkaç mecmu‘a içinde muharrer gördüğüm bu gazel erkânına dahil bulunduğu gibi ba‘zı pîrân-ı memleket de bu zatın olmak üzere kendilerince meşhur olduğunu beyan eylediklerinden dolayı hakikatı henüz bilmediğim için bu beyti gazelden ihrac ettim.



## İŞKODRALI HULÛSÎ

İsmi 'Abdullâh, pederinin ismi Hamza, onun pederinin ismi hacı 'Abdullâh Girize[vî]'dir.<sup>114</sup> Girize [Grizhë] İşkodra'ya iki buçuk sa'at mesafede bir karyedir. Ecdadının o karyeden İşkodra'ya nakl etmesi hasebiyle bu lakabla yad olunurlar. Sabıkü't-tercüme Monlâ Mahmûd Hamdî Efendi'den tahsil-i kemalât etmesi ve mekteb hocalığıyla ve inşad-ı kelâm-ı mevzun ile me'luf bulunmuş idi. 1307/1889-90 senesinde şehr-i mezkûrda vefat etmiştir.

İşkodra şu'arasına mahsus kitab yazdığımı haber alan otuzbeş yaşlarında mahdumu pederinin ba'zı eş'arıyla *Şahidî* ve *Tuhfe-i Vehbî* vadisinde *Gülzâr* isminde manzum bir risalesini getirerek, vesile-i rahmet olmak üzere pederinin isminin de kaydolunmasını rica eylediğinden ma'a'l-memnuniyye kabul etmiştim. İcab eden ba'zı eserleri ahz eyledikten sonra yine i'ade ettim.

**Gazel**

Ol hûb-rû-yı dilkeş misl-i firişte mevheş<sup>115</sup>  
Hûrî-sıfat perî-veş mânend-i serv-i serkeş

Etmez bana mürüvvet benden kaçır be-gayet  
Bilmem nedir bu vahşet hâlim benim müşevveş

'Aşk ettirmiş ancak âteşle suyu memzûc  
Çeşmimde âb-ı cârî kalbinde vardır âteş

Her gece âh u feryâd hasretle san'atımdır  
Gündüz işim o bed-hû canân ile keşâkeş

Lâyık mıdır *Hulûsî* çeksin melâl-i hecrin  
Artık mürüvvet eyle ey âfet-i sitemkeş

'Arabî, Farisî, Türkî şu birkaç beyit manzum lûgat kitabından tahrir olundu.

<sup>114</sup> Peter Bartl (1968). *Die Albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeits-bewegung (1878-1912)*. Wiesbaden: Otto-Harrasowitz. 44'de 1881 yılında Girize'de 900 müslüman, 100 katolik hıristiyan oturduğunu Georg von Gyurkovics (1881). *Albanien: Schilderung von Land und Leuten*. Wien.'den naklediyor.

<sup>115</sup> Mefûlü Fâilâtün Mefûlü Fâilâtün.

‘Arabî beyit:

صلوا على النبي صلوا على الصفي<sup>116</sup>  
بالقلب واللسان بالصبح و العشاء

Diğer

استغفرالله من كل ذنب<sup>117</sup>  
اذنبته وقت الشيباب

Diğer

\*أثر الحمر عمره الثاني<sup>118</sup>  
وله الحمد كل لحظ و حين

Diğer

ارحملنا واغفر يا ملجأ المساكين<sup>119</sup>  
واحفظ عن الخطايا ياربنا بأمين

Farisî

خواهی که خوشخوان میشوی میخوان و خوان میخوان و خوان<sup>120</sup>  
خوہی که باشی خوش نویس بنویس بنویس بنویس دائما

Diğer

زہار دل کسی را مشکن کہ قلب مؤمن<sup>121</sup>  
منظرکہ خداهست ویرا بکن تو شادان

Diğer

زنا گفتن امان باشم یمان می آید از گفتار<sup>122</sup>  
زبان سرفراز شمع می برند زیر گفتن

Türkî

Dinlemeğe okumağa yazmağa<sup>123</sup>  
Cehd edegör olmayasın tâ himar

<sup>116</sup> Müstefilün Feülün Müstefilün Feülün.

<sup>117</sup> Vezni bulunamadı.

\* Meşhur olan bu mısraı tazmin suretiyledir.

<sup>118</sup> Feilâtün Mefâilün Feilün.

<sup>119</sup> Mefûlü Fâilâtün Mefûlü Fâilâtün.

<sup>120</sup> Müstefilün Müstefilün Müstefilün Müstefilün.

<sup>121</sup> Mefûlü Fâilâtün Mefûlü Fâilâtün.

<sup>122</sup> Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâilün.

<sup>123</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

Diğer

Semt-i sükûta varıp halt-i kelâm eyleme<sup>124</sup>

Mahzen-i esrâr ol olma sakın bed-zebân

### ZİHNÎ<sup>125</sup>

İsmi İsmâ'îl'dir. İşkodra muhasebe ketebesinden İbrâhîm Şu'ûrî Efendi'nin sulbünden 1250/1834-35 hududunda İşkodra'da dünyaya gelmiştir. Pederinin aslı Prizrenli olup, bir kan davasından dolayı genç iken memleketini terk ederek İşkodra'da tavattun etmişti. [24] Sahib-tercüme İsmâ'îl Zihnî Efendi mebadi-i tahsili bi'l-itmam tahsil-i 'ulum-ı 'âliyeye mecburiyyet çağına geldikte âti't-tercüme Boric-zade Halîl Necîb Efendi'nin biraderi İşkodra 'ulemasından Dâvud Şükrî Efendi'den 'ulum-ı 'âliyeyi ve sabikü't-tercüme Mehmed Çâker ve Mollâ Mahmûd Hamdî Efendilerden dekayık-ı şî'ir ü inşayı tahsil eyledi.

İşkodra muhasebe kalemine devama başladı. Tedricen terakki eyleyerek 1284/1867-68 senesinde ikibin kuruş ma'aşla İşkodra merkez vilayet muhasebecisi oldu. Müte'akiben merkez vilayet muhasebeciliklerini ilgâsı hasebiyle Dersa'adet'e 'azimet eyledi. 1290/1873-74 hududunda Cebel-i Lübnan muhasebeciliğine ta'yin olundu. 1292/1875'de liva-ı mezkûr muhasebecisi bulunduğu halde saniye sınıf sanîsi rütbesiyle taltif edildi. Cebel-i Lübnan ahalisinden sahib-i divan-ı eş'ar-ı 'Arabiyye Halîl Efendi el-Horî tebrik rütbesi hakkında şu kıt'a-ı tarihi inşad etti:

جميل احسان المليك قلائد  
تهدى ممن يهدى العباد جميلا

كافي بها من يستحق مورخاً  
وانال ثانية لاسماعيلا  
1292/1875-76

Diyarbakır vilayetinden fekk-i rabita ile müstakillen mutasarrıflık olan Ma'muretül'aziz muhasebeciliğinde mutasarrıfı olan sabikü't-tercüme İşkodralı Hasan Hakkî Paşa inhasıyla 1293/1876-77 senesinde 3200 kuruş maaşla ta'yin olundu. 1292/1875-76 senesinde Diyarbakır, Ma'muretül'aziz, Sivas heyet-i islahiyye ser-komiseri Âbidîn Paşa ile devren Ma'muretül'aziz'e gelip onbeş gün kadar ikamet eylediğimiz sırada orada muhasebeci idi. Kendisiyle aralıkta mücaleset ve sohbetimiz vaki' olurdu. Zarif ve nüktedan bir zat olduğunu bizzat müşahede eyledim.

1298/1880-81senesinde liva-ı mezkûr, vilayete tahvil olundukta yine ma'aş-ı sabıkı ile vilayet-i mezkûre defterdarlığına istihdam olundu. Ma'muretül'aziz'de muhasebecilik ve defterdarlık

<sup>124</sup> Müfteilün Fâilün Müfteilün Fâilün.

<sup>125</sup> İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1988). *Son Asır Türk Şa'irleri*. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 2026-2027'de.

sıfatlarıyla me'muriyeti on sene kadar devam ederek ifa-yı hüsn-i hizmet etmekte bulunmuş olduğu halde, 1302/1884-85 senesinde vilayet-i mezkûre defterdarlığından infisal ve Dersa'adet'e 'avdet eyledi. Az bir müddet munfasıl kaldıktan sonra o sırada müşarün-ileyh İşkodralı Hasan Hakkî Paşa Selânik vilayeti valisi bulunduğu gibi sahib-tercüme de vilayet-i müşarün-ileyhâ mâliyye müfettişliğine ta'yin olundu. 1304/1886-87 senesinde vilayet-i mezkûrede vefat etmiştir.

Ma'muretül'aziz'de on sene kadar bulunduğu esnada fuzelâ-yı vülât ve mutasarrıfından Adanalı 'Abdünnâfi' Efendi ve İzmirli Muhyiddîn Rûmî Paşa ile sa'ir Harput şuarasıyla müşareleri vuku' bulmuştur. Şu kıt'ayı Rûmî Paşa merhum Ergani Ma'deni mutasarrıflılığında tertib-i divan-ı eş'ar eylediği esnada, sahib-tercüme, divanı tebrik suretiyle inşad eylemişti:

Cenâb-ı Rûmî-i mu'ciz-edâyı hazret-i Hak<sup>126</sup>  
Hemîşe eyleye 'ömr-i tavîl ile şâdân

Edip bu nüshayı zîb-i mahâfil-i şuarâ  
Denilse nâmına gülzâr-ı ma'rifet şâyân

Dersim mutasarrıf-ı esbakı merhum Harputlu Hayrî Efendi *Hâtıra-i 'Ahd-i Şebâb* namıyla bir mecmu'a-i eş'ar tertibine muvaffak oldukça şu takrizi inşad eylemiştir:<sup>127</sup>

Âferîn Hayrî-i şîrîn-güftâr<sup>128</sup>  
Yine bir nev-eser ettin izhâr

Genc iken şâ'ir-i mümtâz oldun  
Cümle akrâna ser-efrâz oldun

Bez-i himmet edip 'ilm ü hünere  
İktifâ eyledin isr-i pedere

Bu ne eş'âr-ı belîğâne-edâ  
Ki olur cân u dile neş'e-fezâ

Kitaâtında letâfet pek çok  
Gazeliyyâtına asla söz yok

Şîve-i nesrini ta'bîr edemem  
Ne desem hakkını tahrîr edemem

<sup>126</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilâtün.

<sup>127</sup> Burada bir dipnot işaretidir, ama dipnotun kendisi yoktur.

<sup>128</sup> Feilâtün Feilâtün Feilün.

Şârih-i Bur'e Na'îmî merhûm  
 'Âleme fazl u kemâli ma'lûm

Ki senin 'ammın idi ol nihrîr  
 Ol hünermend-i Harîrî-tahrîr

Kuvve-i fikrin ederdi takdîr  
 Hayrî'ye yok der idi misl ü nazîr

Sen de Allâh için isbat ettin  
 Böyle ibrâz-ı kemâlât ettin

Hele bu *Hâtıra-i 'Ahd-i Şebâb*  
 Oldu âsârına bir fasl-ı hitâb

Ne hünerdir olasin şâbb-ı sagîr  
 Şi'irine reşk ede bernâ ile pîr

Şu'arâ içre bulursun şöhret  
 Var iken sende bu tab' u kudret

Medh u takrîze ne hâcet *Zihnî*  
 Vasfdan işte bu âsârı ganî

Sahib-tercüme İsmâ'îl Zihnî Efendi Ma'muretül'aziz defterdarlığından infisalden sonra Dersa'adet'te bulunduğu esnada Midhat Efendi'yle, Mu'allim Nâcî Efendi hakkında şu kıt'ayı nakşetmişti:

Hazret-i Midhat Efendi'yle Mu'allim Nâcî<sup>129</sup>  
 Kadrini eylediler nazm ile nesrin i'lâ

Biri hikmet ile mânende-i İbn-i Sînâ  
 Oldu ashâb-ı kemâl içre re'îsü'l-üdebâ

Diğeri şi'ir-i latîfiyle misâl-i Hassân  
 Denilirse yaraşır nâmına şeyhü'ş-şu'arâ [25]

Ve kezalik evvel harflerinden *Tercümân-ı Hakikat* ismi hasıl olmak üzere şu ebyatı inşad eylemiştir:

129 Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

T Te‘âlallâh ne zîbâ nüsha-i pâkîze-i ‘irfân<sup>130</sup>  
 R Revâdir hırz-ı cân[a] i‘tibâr eyler ise insân  
 C Celî her safhasında nîk ü bed ahvâli akvâmın  
 M Mübeyyen her sûtûnunda şu‘ûn-ı gerdiş-i devrân  
 A Eder tashîh-i efkâra vatan evlâdını da‘vet  
 N Necâh-ı milletin ahvâlin eyler ‘âleme i‘lân

H Hüküm-sencâna her fasl-ı güzîni câlib-i dikkat  
 K Kılar her bendi ashâb-ı nühâyı vâlih ü hayrân  
 İ Yoluyla herkese ta‘lîm-i râh-ı müstakim eyler  
 K Komaz elden gece gündüz terakki isteyen ihvân  
 T Tamâm olmaz bi-Hakkın vasfı ol mecmu‘a-i fazlın  
 Hurûf-ı ismi oldu gerçi *Zihnî* vâsıl-ı pâyân

Şu kıt‘a ile manzumeyi rabten gönderdiği mektub şudur:

“Bir insan gayet hoşlandığı bir zarif çiçeği ne kadar medh ü sena eder ise o çiçeğin hüsn ü letafetine bir şey ‘ilâve edemez. Fakat mâdih kendi vicdanında hisseylediği muhabbeti meydana koymuş olur. Binaen-aleyh bu efkâra tebe‘an *Tercüman-ı Hakikat* namına olarak ‘âcizâne yaptığım bir manzume ile kıt‘ayı ‘arz ediyorum. Daha ziyade biza‘aya mâlik olmuş olaydım elbette daha a‘lâsını yapardım.

ان لم اكن راكب الحواشى<sup>131</sup>  
 اسعي لكم حامل الغواشى

Lûtfen kabul ile *Tercüman*'a dercini rica ederim.”

Ol vakit *Tercüman-ı Hakikat*'ın neşrelediği şu iki manzume ile mektubun zîrinde şu satırlar görülmüştü:

“Hakkımızda izhar eylediğiniz ‘ulüvv-i teveccüh mucib-i şükran-ı bî-payanımız oldu. İftihar ettik. Nasıl etmeyelim? Sizin gibi bir şa‘ir-i kadr-aşınaya hizmet beğendirip de böyle bir takdirname-i ‘âlîsine na‘il olmak az muvaffakiyyet midir? Terakki-pesendân-ı vatandan böyle iltifatlara mazhar oldukça gönlümüzdeki ifa-yı hizmete müdavemet, şevk-i mümteni‘ü’l-izalesinin tezayüd edeceğinden emin olsunlar. Madem ki mikdar-ı sa‘ye göre mükâfat görülecek bir ‘asr-ı hümayundayız, kadr-i hizmetimiz arttıkça biz de onlardan şimdikilere kat kat fa‘ik takdirât kazanacağımızdan eminiz.”

<sup>130</sup> Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâilün.

<sup>131</sup> Müstefilâtün Fâilün Feûlün.

Sahib-tercüme İsmâ'îl Zihnî Efendi ile yukarıda bahsi geçtiği üzere Harput'ta bundan kırkbir sene evvel görüşdüğümüz esnada henüz tertib-i divana mübaşeret etmemiş ise de divan olacak mikdar eş'arı mevcut olduğunu söylemişti. Merhumun mahdumu bundan üç dört sene evvele kadar Dersa'adet nüfus idaresinde müstahdem olduğu halde ondan sonra nereye gittiğini ve şimdi ne me'muriyyette bulunduğunu bilemediklerini ba'zı ihvan söylediler. Mecmuası veya tertib-i divan etmiş ise ihtimal ki divanı 'a'ilesi nezdinde mevcut olmak lâzım gelir.

Harput'ta zaten odun pek pahalı olduğu halde o sene kış pek şiddetli olması ve mahrukatın ateş pahasına çıkması ve Palu kazası kaymakam vekili Kürd Ağa-zade Hacı 'Ömer Bey'e ismarladığı hatabın te'ehhür etmesi üzerine inşad eylediği bir *Hatabiyye* manzumesini bana ithaf eylemişti.\* Şu beyitler zikr olunan *Hatabiyye*'dendir:

Hâcî Bey geldi şitâ etmedik irsâl-i hatab<sup>132</sup>  
Bu gidişle neye müncer olur ahvâl-i hatab

Biz dahi suhte gibi cerre şitâb eyleyelim  
San'at-ı cer ile belki gelir eskal-i hatab

Hatabın sîgasını hutbeye tahvîl ederiz  
'illeti yoksa dahi eyleriz i'lâl-i hatab

Kurusun elleri efrâd-ı tam'-ı mu'tâdın  
Kimisi Bû Leheb oldu kimi hammâl-i hatab

Şimdi Harput'ta tezek 'anber-i sârâ gibidir  
'Ud-veş micmerede eyleriz iş'âl-ı hatab [26]

### İŞKODRALI RÂCÎ<sup>133</sup>

İşkodra şehrinin fuzela ve şu'arasındandır. Mahlası Râcî, lakab ve ismi Abdâl Murtazâ'dır. Pederi âti't-tercüme Murtazâ Za'îfî Efendi olduğu gibi mahdumu da âti't-tercüme Murtazâ Sâfî Efendi'dir. Veled ve peder ve ceddin her üçünün de isimleri mutabık yalnız mahlasları ayrıdır.

Nefs-i İşkodra'da, mülhakatında, Dersa'adet'te yüzlerle kitablar gördüm ki zahrında sahib-tercümenin hat ve imza ve mührü mevcuttur. Zaman-ı hayatında pek çok kütüb-i nefiseye mâlik olduğu bu delâ'il ile nümayan oluyor. Manzurumuz olan kitabların ba'zıları da kendi hattıyladır.

\* Şu Hatabiyye küt'ası Harput civarında Hugu karyeli sahib-divan Hoca Rahmî Efendi tahmis eylemiştir. *Bu Hugu karyesinin yeni ismi Yurtbaşı'dır. bkz. Komisyon (1968). Köylerimiz 1 Mart 1968 Gününe Kadar. Ankara: Başbakanlık Basımevi. 667. [H.K].*

<sup>132</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>133</sup> Defterin Ali Emirî'nin el yazısıyla olan bölümünde Tiranlı Rızâ Bey'den sonra 33, 34 ve 35. sayfalardadır.

Kendi hattıyla yazdığı kitab ve mecmu'aların zahr veya kenarlarına 'ale'l-ekser imzasını şu 'ibare ile vaz' ediyor:

*Mülkühü'l-fakîr bi-hattî'l-hakîr Abdâl Murtazâ el-muhallas bi-Râcî bin Murtazâ Za'îfî gafarallâhu zunûbehumâ*

İştira suretiyle sahip olduğu kitabların zahrında da imzası şöylece görülmüştür:

*İstahabehü'l-hakîr Râcî Murtazâ bin Za'îfî gafarallahu zunûbehuma*

Hateminin hattı dahi şu 'ibaredir:

*Yercû likâe rabbihi te'âlâ, 'abduhu Murtazâ*

İşkodra vilayetine aid ekser mecmu'alarda müşarün-ileyhin âsâr-ı güzidesi muharrerdir. Kendi destiyle tahrir eylediği mecmu'alarda dahi ba'zı şu'ara âsârına "li-nâmıkîhi yahud li-muharrirîhi" ve ba'zı def'alarda "li-muharrirîhi'l-fakîr" veya "li-nâmıkîhi'l-hakîr" 'ibareleriyle nazireler tahrir eylemiştir. Şu'ara-yı eslaf ve mu'asırîne güzel cevablar vermiştir. Ba'zı nazireleri İstanbul kibar-ı şu'arasına olmasına nazaran yalnız memleketi veya vilayeti şu'arasıyla iktifa etmeyip mu'asırı bulunan pay-i taht üdebasıyla mürasele ve muhabere icra eden şu'aradan olduğu istidlâl olunabilir. Hatt-ı destiyle olarak gördüğümüz bu kabîl naza'irden ba'zılarının matla'ları tahrir olunur:

Fasîh-i Mevlevî  
Sabâyı sanma ki giysû-yı dil-rübâyâ gider<sup>134</sup>  
Nevâziş-i dil-i şeydâ-yı mübtelâyâ gider

Recâyî  
Gönül ki sür'at ile bûs-ı hâk-i pâya gider  
Misâl-i merd-i tahassür-nümâ salâyâ gider

Tâlibî  
Gönül ki hasret ile kûy-ı dil-rübâyâ gider  
Misâl-i murg-ı seher, gülşene nevâyâ gider

Ca'ferî  
Gönül ümîd ederek bûs-ı meh-likaya gider  
Koyup tarik-i savâbı reh-i hatâyâ gider

<sup>134</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün.



Râcî, sahib-tercüme  
Gönül ki bezmgeh-i yâr-i bâ-safâya gider  
Zehî makam-ı safâ-bahş u cân-fezâyâ gider

Mu'asırî bulunan sabıku't-tercüme İşkodra müftüsü Ahmedî ile besmele-i şerifeyi tazmin suretiyle iki nazire müşa'aresi Ahmedî bahsinde mürur etmiştir. Besmele-i şerifeyi tazmin suretiyle daha birçok ebyatı vardır. Numunesi geçmiş olmağla burada diğerlerin dercine lüzum görülmedi.

Sahib-tercüme Murtazâ Râcî Efendi'nin vefatı 1130/1717-18 hududundadır. Üç 'adet gazeli yazıldı:

### Gazel

Ol bütün cevri safâdır râhat-ı dildir bana<sup>135</sup>  
Refte refte vuslatı el verse kabildir bana

Rahm ile eyler nevâziş hâtır-ı dil-dâdeyi  
Peyk-i istiğnâ ile peygâmı vâsıldır bana

Cân u dil kesb-i safâ eyler o yerde hâsılı  
'Âlem içre kûy-i dilber özge menzildir bana

'Arz-ı hâle gâh girye gâh mâni'dir hicâb  
Neyleyim bilmem meded kim hâl müşkildir bana

Râciyâ ağyâr elinde âb-ı hayvân olsa da  
Tab'ım ikbâl eylemez zehr-i helâhildir bana

### Gazel

'Âşıkım bir meh-likaya kim be-gayet nâzenîn<sup>136</sup>  
Çârdeh yaşındadır ol mâh-peyker hûr-i 'în

Gördüğünce gül-ruhun ol gonca-i nev-restenin  
Karşısında 'andelîb-i dil eder âh u enîn

Hat çekerdi dest-i gayretle vücûdu nakşına  
Ol büt-i hüsnün göreydi sûretin nakkaş-ı Çîn

<sup>135</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

<sup>136</sup> Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün.

Oldu çeşminde mümessil sûret-i nâdîdesi  
Nûr-ı çeşm-i ‘âşıkândır şâh Zeyne’l‘Âbidîn

Ol perînin Râciyâ söz yoktur asla hüsnüne  
Hak te‘âlâ eylesin cümle hatâlardan emîn

### Diğer gazel

Gönül ki bezmgeh-i yâr-i bâ-safâya gider<sup>137</sup>  
Zehî makam-ı safâ-bahş u cân-fezâya gider

Esîr-i hecr-i hemîşe eder visâli taleb  
Derûnu hasta olan hâne-i şifâya gider

Kadem dırîğ eğer etmese ziyâretten  
‘Aceb mi yâr-i kadîm ekser âşinâya gider

Cihânda oldu musallâ-yı ‘aşk-ı kûy-ı nigâr  
Du‘âlar etmeğe ‘uşşâk hep oraya gider

Hezâr ‘acz u niyâz ile Râcî-i şeydâ  
Huzûr-ı pâdişeh-i hüsne bir ricâyâ gider [27]

### TİRANLI RIZÂ BEY<sup>138</sup>

İsimleri ‘Alî’dir. O havalinin el-haletü hazihi ber-hayat olan şu‘arasındandır. Bu zat ile görüştüğüm vakit sinn-i ‘âlîleri yetmiş bulmuş ve son me’muriyyeti olan Kavaye kazası kaymakamlığından teka‘üd olmuş idi. Sinn-i pirîde sameme mübtelâ olduğundan kendisiyle tahriren konuşurdum. Yazısı pek güzel ve imlâsında en zekî bir Türk edibi gibi asla yanlış yok, ifadesi gayet selis ve münakkah idi.

Tahriren kendisinden o havalide yetişdikleri ve işittikleri şu‘aranın bir iki satırlık muhtasar tercüme-i halleriyle zîrine<sup>139</sup> bir iki beyitleri yazılmak suretiyle bir vesika istedim. Bir gün sonra Akçahisar ve Tiran ile havalisine aid olmak üzere on iki şa‘ir ile velâdetleri ve vefatlarını verir ve yahud ikişer beyit eserlerini havi üç dört sayfalık bir muhtıra getirdi. Pek memnun oldum. El-haletü hazihi o güzel hatt-ı destiyle yanımda mevcuttur. Sonra kendilerinden bu zatlar hakkında arzu ettiğim malumatı su‘al ederek, tevsî‘ ettim ve her memlekette mevcut bu gibi zatları bilen kimler var

<sup>137</sup> Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün.

<sup>138</sup> Defterde 32 ve 33. sayfalardadır.

<sup>139</sup> Bu kelime Ali Emirî’nin küpürleri yapıştırdığı defterin sonuna elyazısı ile yaptığı ek kısmında yoktur, fakat gazetede çıkmıştır.

ise isimlerini ve o zatlarda edebiyata da'ir ne gibi kitablar olduğunu kendisinden tahkik ederek defterime kaydeyledim.

O memlekete gittim mi, derhal o zatları bulur şübhe ettiğim hususlarda onlardan hall-i mes'ele eder ve onların da o havalideki her bildiği zatlar kimler ise tahkik eder ve cüzdanıma kaydederdim. Bunun için bir memlekete gitmezden evvel 'uleması, fuzelâsı, zaviyeleri, tekyeleri, meşayihî bir hayli mühim kitabları, sefineleri\* malumum idi. Ya kendim bizzat gider yahud onları yanıma celb ederdim. Benim bir memleket fuzelâ ve meşayihini kendilerinden ziyade bildiğimden dolayı hayrette kalırlardı. İşte şu tercüme-i hâlini tahrir edeceğim<sup>140</sup> 'Alî Rızâ Bey Efendi bu yolda bana mu'avenet ve rehberlik edenlerin birincilerindedir, medyun-ı şükranım. Gelelim tercüme-i hâline:

İsmi 'Alî Rıza, pederinin ismi âti't-tercüme hacı Edhem Şehîdî Bey, onun pederinin ismi Mehmed Mollâ Bey, onun pederi Edhem Bey, onun pederi Şa'bân Bey'dir. Pederi Hacı Edhem Bey 1265/1848-49 tarihinde Tiran'da vefat etmiş, onun pederi Mollâ Bey Tiran mütesellimi iken 1223/1808-09 senesinde şehid edilmiş, onun pederi Edhem Bey 1182/1768-69 senesinde vefat etmiştir. Sahib-tercüme 'Alî Rızâ Bey 1248/1832-33 senesinde tevellüd eylemiştir ve pederleri oğlunun velâdetine birçok tarihler inşad etmiştir ki, yalnız bir mısra'dan yirmisekiz tarih çıkardığı manzûrumuz olmuştur. Tarihlerinin biri *Necm-i Dirahşân* (1248/1831-33) ve birisi de *Ke-Zülfikarı 'Alî'dir* (1248/1832-33).

Vasıl-ı sinn-i şebab oldukça âti't-tercüme Tiranlı şa'ir-i fazıl Altıparmak İbrâhîm Müznib Efendi'den ve sa'ir efadıl-ı Tiraniyye'den tahsil-i kemalât etmiş ve dekayik-i şî'riyyeye üstadlarının himmetiyle 'ârif ve vâkıf olmuştur. Asaleti ve hüsn-i terbiyyesi hasebiyle ba'zı vülât-ı 'izam kendisine hürmet ederek mühürdarlıklarında istihdam ve yazısının dahi güzelliği sebebiyle mazhar-ı ikram olmuştur.

Bir müddet bu suretle imrar-ı evkat eyledikten sonra kaza kaymakamlıklarında ve 'adliyyenin teşkilinden sonra liva müddeî-i 'umumî mu'avinliklerinde bulunmuş ve ahîren re's-i maskat-ı valâları olan Tiran'a civar Kavaye kazası kaymakamlığına nasb ve ta'yin olunmuştur. O sıralarda 'illet-i sameme mübtelâ olduğu halde kaza-i mezkûr kaymakamlığında yedi sene ifa-yı hüsn-i hizmet eylemiştir. *İşkodra Vilayeti 'Osmanlı Şa'irleri* eserimizi tahrir eylediğimiz esnada kendi arzu ve müraca'at ve rızası üzerine 550 guruş ma'aşla teka'üdü icra olunarak mahdumları Draç sancağı tahrirat müdürü Kâzım Bey'le birlikte ikametle 'ibadet ve ta'at ve vatanın nef'ine hizmet suretiyle imrar-ı evkat eylemektedir.

Natûk ve mütekellim ve zarif ve kuvve-i hafızası vâsi' ve bir çok âsâr-ı kıymetdar-ı eslaf hafızasında menkuş bir pîr-i ma'arif-semir olmakla beraber âbâ ve ecdadı o havalinin zâdegân ve ume-ra-i sahib-ihtiramından olmağla gerek kendileri ve gerek efrad-ı hanedanı hürmet-i 'azîmeye mazhar olmaktadır. Âsâr-ı kalemiyyesi kesir ve tarihleri de latiftir. Pederinin vefatına tanzim ile Tiran'da

\* Arnavutluk'ta tûlânî mecmu'alara sefine denilir.

<sup>140</sup> Bu kelime de yazma kısmında yoktur, gazetede çıkmıştır.

cedleri Mollâ Bey cami<sup>c</sup>-i şerifinin sofasının önünün sağ tarafında bulunan merkadının ser-levha-i mezarında mahkûktur.<sup>141</sup> [28]

Sahib-tercüme Tiranlı ‘Alî Rızâ Bey’in bu babdaki selâset ve meharetine nümune olmak üzere İşkodralı Şerîfî Mustafâ Paşa’nın ser-kâtibi olup 1270/1853-54 senesinde vefat eden ‘Ömer Sırrî Efendi Gogola hakkında söylediği tarih isim ve mahlası havi olmakla beraber hak budur ki, tamami-i ifadeyi cami<sup>c</sup>dir

‘Ömer Sırrî Efendi vâsıl-ı Dârü’s-Selâm olsun\*

Sene 1270/1853-54

Muhterem ‘Alî Rızâ Beyefendi’nin o havali üdeba ve şu‘arasıyla müşa‘aresi ve zarif muta-yebeleri de vardır. Ati’t-tercüme Peklinli Süleymân Sâlim Bey, dayı-zadeleri bulunan Toptan-zade-lerle görüşmek için Tiran’a gelip Toptan-zade Ahmed Bey’e misafir olur. ‘Alî Rızâ Bey de bir gün vakt-i zuhrda görüşmeğe gider. Uykuda bulduğundan ‘avdet ve civar bir mahalde ikametle bir müddet sonra tekrar gider. Henüz uykudan kalkmamış bulur, odanın kapısına tebeşir ile:

Ashâb-ı Kehf içinde yatmış mağaradır bu<sup>142</sup>

mısra<sup>c</sup>ını terkim ile ‘avdet eder. Süleymân Sâlim Bey uykudan uyanıp kapıyı açınca mısra<sup>c</sup>-ı mezkûru görür. Altına,

Bir uyku elde kaldı bî-pul u paradır bu

mısra<sup>c</sup>ını yazıp savışır.

Sahib-tercüme ‘Alî Rızâ Bey’in âsârından şah-ı velâyet efendimizden istimdâd-ı ‘aşıkaneyi havi bir terci<sup>c</sup>-i bend-i ‘âlîlerinin teberrüken derciyle iktifa eyliyoruz.

<sup>141</sup> İkdâm gazetesinin 7957 numaralı nüshasının sonunda Ali Emirî Efendi kendisine gelen bir mektuba şöyle cevap vermiştir:

“Bir İşkodralının mektubuna cevab: İkdâm İdarehanesi vasıtasıyla ve “Ümmî” imzasıyla gönderilen mektubu aldım. Vaki olan takdir ve iltifata ve mündericâtındaki hamiyetli sözlere memnun oldum. Teşekkür ederim.

Mektubu gazete ile neşr edecektim. Lâkin şimdi ‘âlem-i ‘aca’ib olmuştur. Bilmediğim, tanımadığım kimseler tarafından yollu ve yolsuz mektublar alıyorum. Nam-ı müste’ar ile yazılmadığını anlamak için her gün alafranga sa’at ikiden dörde kadar Fatih civarında son tramvay mevkîfında kâ’in Millet kütüphanesi’nde bulunduğumdan sahib-i mektub bir kere kütüphaneye gelirse, görüşür memnun olurum. ‘Alî Emirî”

\* İşkodralı ‘Ömer Sırrî Efendi Gogola’nın şa’ir olduğu ve İşkodra’da kimsesi kalmadığından eş‘arının Dersa‘adet’te orman ve zira’at nezaret-i celilesi hey’et-i fenniye başkâtibi bulunan hafidi Mehmed Reşâd Bey’in yanında olmak lâzım geleceği ba’zı taraftan beyan edilmesi üzerine, birkaç sene sonra Dersa‘adet’e ‘avdet ettiğimde, orman ve zira’at nezaretine gidip Mehmed Reşad Bey’i bularak istifsar-ı keyfiyet ettiğimde, cediti bulunan ‘Ömer Sırrî Efendi bir münşi-i mahir olduğundan, müsevvedâtı mevcut ise de eş‘arı olmadığını beyan eylemişti. *Mefâilün Mefâilün Mefâilün Mefâilün.*

<sup>142</sup> Mefûlü Fâilâtün Mefûlü Fâilâtün.

**Terci'-i bend**

Ey şâh her dü 'âlem bâbında bir gedâyım<sup>143</sup>  
Nâ-merde etme muhtâc kim fakrım ile bâyım

Derd ü belâlarınla me'lûf u mübtelâyım  
Bâl u peri yanık bir pervâne-i cefâyım

Kurbân-ı 'ayn u lâmım, mecrûh-ı tîr-i yâyım  
Yâ şâh emân mürüvvet bâbında bir gedâyım

'Aşk âteşiyle her dem ey gonçe-fem dahi gül  
Gâh şem'-veş yanarım gâh inlerim çü bülbül

Ne tende tâb u tâkat ne dilde var tahammül  
Feryâdına yetiş gel ey şehsüvâr-ı Düldül

Kurbân-ı 'ayn u lâmım, mecrûh-ı tîr-i yâyım  
Yâ şâh emân mürüvvet bâbında bir gedâyım

Bâbındadır niyâzım her şâm u subhgâhım  
Sensin benim ümidim ey melce' vü penâhım

Şem'-i cemâlin olmuş mihr-i münîr u mâhım  
Dîdârdan ayırma iki cihânda şâhım

Kurbân-ı 'ayn u lâmım, mecrûh-ı tîr-i yâyım  
Yâ şâh emân mürüvvet bâbında bir gedâyım

Nâdi 'Aliyyen ancak hırzîst fi'n-neva'ib  
'Avnen lenâ ve idrek yâ mazhare'l-'acâ'ib

İki cihânda sensin maksûd-ı külli tâlib  
Hubbunla müftehirdir hep hâzırân u gâ'ib

Kurbân-ı 'ayn u lâmım, mecrûh-ı tîr-i yâyım  
Yâ şâh emân mürüvvet bâbında bir gedâyım

Zulmette geçti 'ömrüm hicrân gamıyla ey mâh  
Vuslat yüzünü çeşmim hiç görmedi seher-gâh

---

<sup>143</sup> Mefûlü Fâilâtün Mefûlü Fâilâtün.

Kulun Rızâyî eyler bâbında şey'i lillâh  
Hüsnün zekâtını ver lutf eyle ey ganî mâh

Kurbân-ı 'ayn u lâmım, mecrûh-ı tîr-i yâyım  
Yâ şâh emân mürüvvet bâbında bir gedâyım\* [29]

\* Zeyl: *İşkodra Vilayeti 'Osmanlı Şa'irlerini'*ni tefrika suretiyle derce başlamaklığım üzerine İşkodra köylülerinden *ümmî* imzasıyla bir mektub ile bir manzume almıştım.

Eğer nam-ı müste'ar değil ise, görüp anlamak için sahib-mektubun Millet kütüphanesine gelmesi hakkında *İkdam*'da vaki' olan tebligât üzerine hasta bulunması hasebiyle kayınbiraderi İşkodralı Ethem Beyefendi'ye tevdi'an gönderdiği mektub-ı mü'eddasına nazaran bir mektebde okumayıp kendi sa'y-ı zatîsiyle bir mikdar tahsil gördüğünden dolayı *ümmî* imzasını vaz' eylediğini ve asıl isim ve mahlası Mehmed Ferîd olduğunu beyan etmiş ve şayan-ı hürmet bir 'a'ileye mensub olduğu anlaşılmıştır.

Hakkımda ibraz eylediği nevaзіş ve iltifata teşekkürle beraber, kitabeti pek metin ve hattı gayet güzeldir. Ve yüzlerle satırı havi yazdığı dört 'aded mektubunda hattı bir tek imlâ yanlışı bile yoktur. Eş'arı da latiftir. İnşallah "F" harfinde *Ferîd* unvanı tahtında tercüme-i hali ve eş'arı yazılacaktır. Artık şahsını tanıdığım ve hüviyyetini bildiğim için ilk mektubunda İşkodra hakkında keşide-sutur eyledikleri ve hususuyla istihkakım olmadığı halde 'âcizlerinden de bahis buyurdıkları bir manzumenin burada mevki'-i teşekkürde neşriyle iktifa eyliyoruz.

Fahr-i 'âlem 'aşkına mes'ûd ola İşkodramız  
'Âşık u şâ'irdir anda hep sagîr ile kebîr

İşleyip teşhîr ederler en nefis san'atları  
Oldu mensûcâtı sergilerde makbûl u şehîr

Sîm ü zer envâ'-ı melbûsât-ı fevkalâdesin  
Her gören âdem eder elbette takdîr-i vefîr

Cennet-âsâ toprağı, eşcarı, enhârı dahi  
Birbiriyle ittihâd etmiş rebî'-i zemherîr

Ehl-i belde pâk-dâmen, hoş-tabî'at, hoş-lika  
Sâdik-ı devlet o kişverde kebîr ile sagîr

Her biri mîr-i kelâm, a'mâli hep şer'-i şerîf  
Anın için pek dayanmazdı ana her bir vezîr

Ettiler vahşetle mahkûm ba'zılar bîçâreyi  
Lîk kenz-i 'ilm u 'irfândır o mülk-i bî-nazîr

Mün'ime mün'am nazarla ettilerdi şükrünü  
Her gelen mihmânına mebzûl idi lutf-i vefîr

Kârı tav' u sıdk idi, bî-sûd emekler verdiler  
Hey yazık bir kaç la'în gösterdiler anı hakir

Var ise bir yanlışım lillâh sorun munsiflere  
İ'tirâf eyler serâser her gören merd-i habîr

Ehl-i insâftan Emîrî'nin güzel takdîrine  
Eyliyor takdîm-i şükrân-ı kesîr *ümmî* fakir

(*Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün*)

TİRANLI ZİVER<sup>144</sup>

İsmi Murtazâ'dır. Memleketi fuzalâsından tahsil-i 'ulum u kemalât etmiştir. Bir müddet müderrislikle imrar-ı hayat ve te'min-i ma'îşet ederek haylice fuzelâ yetiştirmiş ve sonra Tiran şehrine müftü-i müşkül-küşa olmuştur. Natûk, mütekellim, hamiyetli, cerbezeli bir zat imiş. Tevarih-i İslâm mütala'asına pek çok hevesliymiş.<sup>145</sup> İslâm hükümetlerinin vuku'ât-ı muzafferânelerini nakl ve hikâye eyledikçe iftihar damarları kabarır, gürlür dururmuş.

Lâkin ba'zı muzipler hicret-i seniyyenin bin tarihinden sonra zuhura gelen hadisât-ı mü'es-sifeden bahis açarak, bunun nakl ve hikâyesini rica ederlerdi. Ricacıları kırmayıp nakl-i hikâyeye devam ettikçe hararetlenir, kendisini unuttur. Hasıl eylediği hararete tahammül edemeyerek, evvelâ başından imamesini ve biraz sonra sırtından cübbesini ve daha sonra da ayaklarından mestlerini çıkarırdı. Lâkin galeyan-ı hararet-i hamiyetkârîsi bununla da sükûnet-yâb olamadığından nakleylediği hikâyeyi tamamlamamış iken "Biz 'Osmanlılar cihangir bir devlet iken niçin bir takım fena adamların su-i idaresiyle bu hale geldik" diye bağırarak odadan kalkıp gider olduğundan, bıraktığı libaslarını arkasından yetiştirirlermiş. Vefatı 1294/1877 senesindedir. El-haletü hazihi Kavaye kazası müftüsü bulunan Mu'tasım Efendi mahdumudur. Mahdumunun ismini bile tarihi bir surette vaz' etmiştir.

Malumdur ki hulefa-yı 'Abbasiyye'den Mu'tasım bin Me'mun ibn Hârûnü'r-Reşid 'Ammûriyye taraflarında esir düşen bir Haşimiye'nin sicn-i esarete "Vâ-Mu'tasımâh!" diye sayha eylediğini ve zindancıların "Lebbeyk" diye istihza ettiklerini haber aldığı anda elinde içmekte olduğu şerbeti terk ile münadiler vasıtalarıyla "en-Nefir, en-Nefir" nidalarını ta'mim ettirip ve heman kadı ile şuhud huzurunda emvalinin bir sülüsünü evlâdına, bir sülüsünü fî-sebilillâh hayrata,<sup>146</sup> diğer sülüsünü de azad eylediği köle ve cariyelerine vasiyyet ile heman bilâd-ı Rûm'a yürüyerek Ma'muriyye ve 'Ammûriyye şehir ve kal'elerini zabt ederek istimdad eden esireyi ve hayatta olan sa'ir üserayı tahallüs ile muzaffaren 'avdet ederek içmeyip sakladığı şerbetin mütebâkisini kemal-i afiyyetle henüz içmişler idi. İşte sahib-tercüme Murtazâ Zîver Efendi bu fikraya olan rabîta-i meclubiyyeti hasebiyle oğlunun ismini Mu'tasım koymuştur. Ben Kavaye kasabasına gidip Mu'tasım Efendi ile görüştüm. Hüsn-i hal ashabından 'afif bir zat buldum.

---

Ol vakit İşkodra'da bulunan üdebamızdan Âdem Hâbil Bey istilâ esnasında sokaklarda dökülen İslâm kitaplarının kesretini görerek İşkodra'da ne kadar kitab bulunduğuna ta'accüb etmiş olduğunu söylemişti. Ben bu mes'eleyi, bildiğim ba'zı İşkodralılardan da tahkik ettim, dediler ki doğrudur. Lâkin şayan-ı garabettir ki, bu haller, ol vakit devletin düşmanı bulunan bir çok muhasaradan sonra İşkodra'yı alan Karadağlılarla, müttefikleri tarafından vuku' bulmadı. Bilakis Karadağlılardan sonra gûya dostumuz ve müttefikimiz olarak İşkodra'ya giren Avusturyalılar tarafından vuku'a getirildi. Bu hal müttefiklerimizin Karadeniz havzasına tamamen mâlik olduktan sonra bize bir tek gemi olsun vermemeleri, ve memleketimiz ve sahillerimiz bunlarla vaki' olan düşünüksüz bir ittifak-ı meş'um yüzünden mahvolmuş iken Kırım ve Kafkasya ve Gürcitan'ı muvakkaten olsun istilâ ettikleri esnada başımıza çıkardıkları müşkilât-ı "azîmeyi derin bir te'essürle bana tahattur ettirdi.

Fa'teber!

<sup>144</sup> Defterde 35 ve 36. sayfalardadır.

<sup>145</sup> Defterde "idi".

<sup>146</sup> Defterin sonundaki yazma kısımda bu sülüs, ilk sülüsten öncedir.

Sahib-tercüme Murtazâ Zîver Efendi'nin 'acîb ve tuhaf mevzun sözleri de vardır. Mesela Tiran kazasına tâbi İşim nahiyyesi müdürü bulunan hüsn-i idare erbabından Mahmûd Bey nam zatın 'azliyle yerine "Kurd" namında biri ta'yin olundukta şu beyti demiş imiş:

Ne 'acebdir bu cihân kurdunu mahmûd eyler<sup>147</sup>  
Hikmet-i bâliğadır müdbiri mes'ûd eyler

İşte bu kabîl hamiyetli ve tuhaf sözleri memleketi ahalisinin elsinesinde dâ'ir ve caridir. Ba'zı tarihleri vardır. Bu gazel âsârındandır:

### Gazel

Nâz ile gülmeğe dilberlere fem vermişler<sup>148</sup>  
Bize de ağlamağa dîde-i nem vermişler

Hûn-ı 'uşşâkı mürekkebe ederek yazmak için  
Yârimin destine mektebde kalem vermişler

Gelecekmiş bu gece hâneme ol mâh benim  
Müjdeler şimdi bana ehl-i kerem vermişler

Pederi seyre götürmüştü o cânânı bugün  
Köpeğin yanına âhû-yı harem vermişler

Zîverâ hüzn ü fütûr u helecândan vazgeç\*  
Bu cihân müdbiredir müdbire hem vermişler<sup>149</sup>

<sup>147</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

<sup>148</sup> Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün.

\* Peklinli Ca'fer Sâdık Paşa bahsinde dahi bir vezin ve kafiyede bir gazel geçmiştir.

<sup>149</sup> 7999 numaralı *İkdam* nüshasında şu ilan ile tefrika kesilmiştir:

"Tefrika suretiyle derc olunmakta bulunan *İşkodra Vilayeti 'Osmanlı Şa'irleri'* nin şimdiye kadar neşr olunan mikdarının daha dört beş misli kadar mevcut bulunmasına ve bu sıralarda mühim muhakemeler tevalî etmekte olunmasına binaen mü'ellif-i muhteremin re'y u muvafakatiyle kitab-ı mezkûrun mâ-ba'dının neşri vakt-i münasibe ta'likan te'hir edilmiştir".



## Tefrikanın çıktığı gazete numaraları

Tefrika Numarası	Gazete Numarası	Gazetenin Tarihi
1	7894	1 Şubat 1335/ 29 Rebiülahir 1337
2	7895	2 Şubat 1335-1919
3	7896	3 Şubat
4	7898	4 Şubat
5	7899	5 Şubat
6	7900	7 Şubat
7	7901	8 Şubat
8	7902	9 Şubat
9	7903	10 Şubat
10	7907	14 Şubat
11	7908	15 Şubat
12	7915	22 Şubat
13	7916	23 Şubat
14	7918	25 Şubat
15	7920	27 Şubat
16	7923	2 Mart
17	7928	7 Mart
18	7929	8 Mart
19	7930	9 Mart
20	7932	11 Mart
21	7934	13 Mart
22	7935	14 Mart
23	7943	22 Mart
24	7944	23 Mart
25	7945	24 Mart
26	7952	31 Mart
27	7957	5 Nisan
28	7973	21 Nisan
29	7999	17 Mayıs 1335



Ali Emiri'nin gazete kùpùrlerini yapıştırdığı defterden bir sayfa.  
Sol tarafta el yazısı